

Οικογένειες της Κυθρέας

Γιαννάτζης Κούλας και Χαρικλού, 1919

της Κυπρούλλας Σολωμού

Ο Γιαννάτζης Κούλας ήταν γιος του δασονόμου Κούλα από τη Χάρτζια. Παντρεύτηκε τη Χαρικλού, πολύ όμορφη γυναίκα από τη Χαρδακιώτισσα. Ο Γιαννάτζης ήταν ένας καλός οικογενειάρχης, φιλήσυχος και αγαπητός άνθρωπος. Είχε αδέρφια τον Αδάμο, τον Νικολάτζη, τον Ττουσή (πατέρα του Σωφρονή), τη γιαγιά μου Χρυσταλλού (Κουλού).

Οι πρόγονοί τους κατήγοντο από τη Μικρά Ασία, μάλιστα η γιαγιά Χρυσταλλού έλεγε ότι τη «νεφκάν» του σπιτιού της (το μεγάλο ξύλο στη μέση που στηρίζει τη στέγη) την έφερε από τη Μ. Ασία ο παππούς της, σε ένα από τα ταξίδια του, δεμένη στη βάρκα του και την έβγαλε στο λιμανούδι του Αγίου Αμβροσίου.

Ο Γιαννάτζης Κούλας έγινε δασονόμος, όπως και ο πατέρας του. Με



τη Χαρικλού απέκτησαν 6 παιδιά. Τον Πέτρο, την Παναγιώτα, το Γιώργο, τη Χρυστάλλα, τη Μαρία και τη Λουκία.

Ο μεγάλος γιος ο Πέτρος παντρεύτηκε την Παρασκευού της Ελεγκούς από τη Χαρδακιώτισσα και εγκαταστάθηκαν στη Λευκωσία. Εργάστηκε αρκετά χρόνια στις αποθήκες του Αγγλικού στρατού και αργότερα έκαμε στην οδό Ερμού το γνωστό εμπορικό κατάστημα «Κούλας». Παιδιά τους ο Σεβίρος, η Νίτσα, η Κλαίρη και ο Πίνδαρος. Ο Σεβίρος και ο Πίνδαρος διατηρούν σήμερα το κατάστημα «Κούλας και Σεργίδης» στην περιοχή Αγίου Αντωνίου.

Η Παναγιώτα παντρεύτηκε τον Κώστα Ιωάννου, ένα εξαιρετικό παιδί, στην Ξυλοτύμπου όπου ο πατέρας της εργάστηκε για πολλά χρόνια δασονόμος. Ο Κώστας ήταν βιολάρης και περιβολάρης. Παιδιά τους η Μάρω και ο γνωστός νευροχειρουργός του Απολλωνείου Γιάννης Ιωάννου.

Ο Γιώργος παντρεύτηκε την Ξενού Κυμίση από τη Χαρδακιώτισσα και εργαζόταν στην Αγορά Αγίου Αντωνίου. Παιδιά τους ο Γιαννάκης Κούλας, η Μάρω και ο Κώστας Κούλας.

Η Χρυστάλλα παντρεύτηκε τον Κύρο Ακρίτα από την Κάτω Ζώδια. Ένα ευγενέστατο και καλωσυνάτο παιδί που σπάνια μπορεί κανείς να συναντήσει. Εργάστηκε στην Αγγλική Κυβέρνηση και υπηρέτησε σε διάφορα μέρη της Κύπρου για πολλά χρόνια. Αργότερα μετανάστευσαν στην Αγγλία όπου έχαιραν μεγάλης εκτίμησης από την Κυπριακή παροικία. Έγινε Πρόεδρος της εκκλησίας Αγίου Νικολάου στο Λονδίνο. Παιδιά τους η Τούλλα, παντρεμένη και εγκατεστημένη σήμερα στην Ελλάδα, και η Κλαίρη, παντρεμένη στη Λευκωσία με τον Πέτρο Αρτέμη, Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Η Μαρία παντρεύτηκε στη Λευκωσία με τον Τάσο Γεωργίου. Παιδιά τους η Γιάννα και ο γιατρός στην Κόρινθο Γιωργάκης Γεωργίου.

Η Λουκία παντρεύτηκε στη Λευκωσία με τον Αντρέα Στυλιανού και απέκτησαν τη Στέλλα και τη Λουκία. Μια εβδομάδα μετά τη γέννα της δεύτερης κόρης της η Λουκία απέδανε, για αυτό και έδωσαν στο μωρό το όνομα της μητέρας της.

Η φωτογραφία πάρθηκε το 1919 περίπου. Εμφανίζονται ο Γιαννάτζης Κούλας και η Χαρικλού με τα τέσσερα πρώτα παιδιά τους. Τον Πέτρο, την Παναγιώτα, τον Γιώργο και τη Χρυστάλλα.