

Η οικογένεια του Παπακώστα Γεωργιάδη

της Ανδής Πέτσα-Σαββίδου



Ο Παπακώστας, ο Παπάδκιακος του Αγίου Ανδρονίκου, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Γεωργιάδης από το Νέο Χωρίο της Κυθρέας, χειροτονήθηκε αρχικά διάκονος στην εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου, παρέμεινε για 20 ολόκληρα χρόνια διάκονος για αυτό αν και έγινε ιερέας ήταν γνωστός σαν «ο Παπαδικιακος». Στην ίδια εκκλησία υπηρέτησε και με τον βαθμό του Οικονόμου.

Σε ηλικία 18 χρόνων με την κήρυξη των Βαλκανικών Πολέμων του 1912-13, παρόλο που - ορφανός από πατέρα - ήταν προστάτης οικογένειας με πέντε ανύπαντρες αδελφές, κατατάχθηκε εθελοντής. Λόγω παρατεταμένης ανομβρίας το 1912, όπως και στα προηγούμενα χρόνια η κυβέρνηση παραχωρούσε στους γεωργούς σπόρο δημητριακών με δάνειο. Ο νεαρός Κώστας πήρε με τον σπόρο αλλά αντί να τον σπείρει στα χωράφια του, τον πούλησε για να εξασφαλίσει το εισιτήριο και να μπαρκάρει για την Ελλάδα. Υπηρέτησε στο Πρώτο Ανεξάρτητο Σύνταγμα Κρητών και πήρε μέρος στην πολιορκία των Ιωαννίνων. Πολέμησε επίσης στην Αετοράχη και στο Μπιζάνι.

Ο Παπακώστας παντρεύτηκε την Αγάδη*, κόρη της Θεκλούς του Κονόμου (1838-1943 - πέθανε σε βαθύ γήρας στα 105 της) και απέκτησαν πέντε παιδιά. Πατέρας της Αγάδης ο Γιάννης Παπα Γιάννη από την Συρκανιά, γιός του προύχοντα της Κυθρέας ιερέα Παπαγιάννη από τη Συρκανιά που εκτέλεσαν οι Τούρκοι τον Ιούλιο του 1821.

Ο Παπάδκιακος και η Αγάδη έκαναν 5 παιδιά. Τον Θανάση (που υπήρξε διευθυντής του Αεροδρομίου), τον Χρίστο, τη Γιαννούλλα, τον Λούκα και τη Φροσού. Η Αγάδη, γνωστή ως η Διακόνισσα ήταν μια δυναμική γυναίκα. Επειδή δυο από τα αδελφια της, ο Αθανάσης και ο Χρήστος, είχαν πεθάνει και ο άλλος αδελφός της σταδιοδρομούσε στην Ελλάδα, επέμενε τα παιδιά της να διατηρήσουν το δικό της επώνυμο, πράγμα που κατάφερε. Και έτσι τα παιδιά του Παπακώστα Γεωργιάδη έφεραν το επώνυμο Παπαϊωάννου, αντί το δικό του.

Ο Θανάσης (1923-) παντρεύτηκε την Ελενίτσα Ταουσιάνη. Παιδιά του η Ντίνα (+Ντίνος Ευδός) και η Αικατερίνη (Νάτια)

Ο Χρίστος (1925-1949). Κήκε μέσα σε βιτιοφόρο καθώς προσπαθούσε να το απομακρύνει για να σώσει το αεροπλάνο που προμήθευε με καύσιμα στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Ο Χρίστος ήταν εθελοντής στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και υπηρέτησε στην Εθελοντική Δύναμη Κύπρου, γι αυτό και στη φωτογραφία είναι με στρατιωτική στολή.

Η Γιαννούλλα (1927-1966). Σύζυγος Θεοδόσης Γεωργιάδης. Παιδιά: Χρίστος (Στέλλα) και Αγάδη (Ανδρέας Θεοφίλου)

Ο Λούκας (1929-2008) Σύζυγος Μαρούλλα Πικουιάδου. Παιδιά: Ρέα, Ντίνα και Χρίστης.

Φροσού (1931-). Σύζυγος Κώστας Βασειάδης, Βορειοηπειρώτης. Παιδιά: Μανώλης, Γιάννης και Χριστιάνα.

Η Αγάδη η διακόνισσα πέθανε στην Κυθρέα στις 25 Δεκεμβρίου 1973, ανήμερα των Χριστουγέννων και ο Παπάδκιακος, γέννημα του 1894, πέθανε στην προσφυγιά σε ηλικία 79 χρόνων στις αρχές του Γενάρη του 1975.

* Η Αγάδη είναι αδελφή του Θεολόγου Χαρίλαου Παπαϊωάννου, καθηγητή και Γυμνασιάρχη στην Ελλάδα. Ο Χαρ. Παπαϊωάννου μετέφρασε στα ελληνικά και συμπλήρωσε την Εκκλησιαστική Ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου του Χάκετ (εφημερίδα *Φωνή της Κύπρου* 7/20.4.1907.) Ασχολήθηκε επίσης συγγραφικά με τις Αποστολικές Περιοδείες και τ' Έργο του Αποστόλου Παύλου. Τα άλλα δύο αδελφια της, ο Αθανάσης, δάσκαλος, απέθανε σε ηλικία 32 χρόνων στις 3.8.1921 (εφημερίδα *Πατρίς*, 21/3.8.1921) και ο Χρίστος απέθανε σε νεαρή ηλικία.