

## Προς πελάτες του παράνομου αεροδρομίου της Τύμβου

του Αντώνη Χρυσάνδου, φιλόλογου

*Τούτο είναι το αντίδωρό σας, ταξιδιώτες.*

*Ελληνοκύπριοι πολίτες της Κερύνειας, της Αμμοχώστου, της Μόρφου, της Λευκωσίας, της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου, πελάτες του παράνομου αεροδρομίου της Τύμβου.*

Σαράντα χρόνια στέλλει τις μέλισσές του ο Ονήσιλος / να μας κεντρίσουν / να μας ξυπνήσουν / να μας φέρουν ένα μήνυμα. Σαράντα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος μέχρι τώρα / κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα / χωρίς τίποτα να νιώσουμε. Μα όταν θα αρπάξει το καύκαλό του / και θα το δρυμματίσει απάνω στο κεφάλι μας / τότε θα γείρουμε νεκροί. / Άδοξοι, άδλιοι / καταραμένοι από τον Ονήσιλο (Παντελής Μηχανικός).

Και ποιος είναι τούτος ο Αρχιλεβέντης ο Ονήσιλος, που ξεπροβάλλει από την Ιστορία, που «περίλυπος εστίν η ψυχή του έως θανάτου»; Είναι πρώτοι και αγιότεροι οι αγνοούμενοι. Και γι' αυτούς ο βίος επεφύλασσε ταξίδια. Προτίμησαν όμως την αληθινή ζωή και τον αληθινό θάνατο. Θυμηθείτε τον 18χρονο, που έφτυσε στα μούτρα τον δήμιο του, πριν τον εκτελέσει με μια τρύπα στο κεφάλι. Να διανοηθούμε πως η Τύμβου εξυπηρετεί συγγενείς, φίλους, συμμαθητές και συντοπίτες τούτων των λυπημένων Αγγέλων; Είναι οι βιασθείσες Ελληνίδες γυναίκες του τόπου μας. Πρώτες κι αυτές και οσιότερες. Να διανοηθούμε τα ίδια και γι' αυτές και για τους καταβασανισθέντες αιχμαλώτους; Είναι οι χιλιάδες δικοί μας νεκροί πολεμιστές, που ταξίδεψαν χωρίς μειωμένο εισιτήριο το 1974, για να διατρέξουν τους μεγάλους ουρανοί, περνώντας μπροστά από τον θάνατο περιγελώντας τον, ώστε να εξασφαλίσουν σε μας ό,τι απολαμβάνομε σήμερα και που εσείς ταξιδιώτες της ντροπής, εξευτελίζετε τον έρωτα αυτών των ωραίων ανθρώπων με όσα φέρνουν πικρές πληρωμές. Τούτο είναι το αντίδωρό σας; Περιορίστε τα έξοδα από το κτένισμα και το τάισμα των σκυλιών σας και ταξιδέψτε από το αεροδρόμιο της Λάρνακας.

Συnergοί του φαινομένου αυτού και οι πολιτικοί μαζί με τα κόμμάτα τους. Από τη μια μεγαλοφώνως και ψευδέστατα ομιλούν για παράνομο αεροδρόμιο της Τύμβου και χαμηλοφώνως αποδέχονται τη λειτουργία του. Λεωφορεία με τουρίστες και Τούρκους οδηγούς ξεκινούν από εκεί και καταλήγουν στα ξενοδοχεία της ελεύθερης Κύπρου και η σιωπή τους παρατεταμένη. Πότε αλήθεια θα εγγράψετε το θέμα αυτό στη Βουλή σας; Ως πολιτικός οργανισμός απομείνατε πλέον μόνοι εσείς με το κτήριό σας. Το γνωρίζετε εξάλλου πολύ καλά μετά τις τελευταίες εκλογές.

Ξέρουμε πολιτικές παρατάξεις εθνικοφρόνων, που κατέληξαν σχηματισμοί αεροφρόνων. Γνωρίζουμε κόμματα λαϊκών αγωνιστών που έγιναν λαγοί. Σε αντίθεση με τους συντρόφους τους στην Ελλάδα που κατέβαζαν τη Γερμανική σημαία από την Ακρόπολη, ελάχιστες μέρες μετά την κατοχή της Αθήνας.