

Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και αδερφή



ΡΕΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΑΒΒΑ

(από την Κυθρέα και τέως κάτοικο Μακεδονίτισσας)

που απεβίωσε χθες Παρασκευή 31/1/2014 σε ηλικία 67 χρονών, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 1/2/2014 από τον ιερό ναό Αγίων Πάντων Μακεδονίτισσας η ώρα 2:00 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στον ιερό ναό από τη 1:00 μ.μ.

Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Έγκωμης.

Οι τεθλιμμένοι: Σύζυγος: Μιχαλάκης Σάββα

Τέκνα: Δρ Σάββας Σάββα - Δρ Μαίρη Σάββα, Έλενα - Δρ Μάριος Γεωργίου

Εγγόνια: Μιχάλης, Χριστόφορος, Σώτια, Ρένα. Δισέγγονο: Σάββας

Αδέλφια: Αθηνούλα Καλλή, Στέλιος Πασιαρδής

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων γίνονται εισφορές:

1. Για το Ταμείο Ευημερίας Δήμου Κυθρέας.
2. Για τον Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Συγγενών ΕΛ.Α.ΖΩ.
3. Για το Κοινοτικό Παντοπωλείο Έγκωμης

Αποχαιρετιστήριο λόγος του Δημάρχου Κυθρέας, για τη μακ. Ρένα Σάββα, σύζυγο του τέως Δημάρχου Κυθρέας Μιχαλάκη Σάββα

Βαρύ το πένθος σήμερα για κάθε Κυθρεώτη και κάθε Κυθρεώτισσα, γιατί χάσαμε ακόμα ένα δικό μας άνθρωπο, γέννημα – θρέμμα της Κυθρέας μας, τη Ρένα Σάββα το γένος Πασιαρδή, αγαπημένη σύζυγο του τέως Δημάρχου Κυθρέας, φίλου Μιχαλάκη Σάββα. Την κηδεύουμε εδώ στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στη Μακεδονίτισσα και δυστυχώς δεν μπορούμε μετά να την σκεπάσουμε με το άγιο χώμα της γενέτειρας γης. Η μπότα του Τούρκου κατακτητή πατά ακόμα καταθλιπτικά τη γη μας και μας εμποδίζει να την εναποθέσουμε εκεί στη γενέθλια γη της Κυθρέας, για ν' αναπαυθεί πραγματικά η ψυχή της.

Η εκλιπούσα γεννήθηκε στην Κυθρέα στις 8 Μαΐου 1946, φοίτησε στο κύριο Δημοτικό Σχολείο της και αργότερα πήρε γυμνασιακή μόρφωση στην Ακαδημία Θηλέων και στο Γυμνάσιο Θηλέων Φανερωμένης στη Λευκωσία.

Το 1962 παντρεύτηκε τον καλό της, τον Μιχαλάκη Σάββα και μαζί έφτιαξαν μιαν ευτυχισμένη οικογένεια, χαρίζοντάς του δύο παιδιά, τον Σαββάκη που εργάζεται σήμερα ως Ιατρός και την Έλενα που εργάζεται στα Δικαστήρια. Μαζί ευτύχησαν επίσης να χαρούν και 4 εγγόνια και 1 δισέγγονο.

Πάντοτε η Ρένα υπήρξε μια πρώτη οικοκυρά, μια στοργική μητέρα και πιστή σύζυγος. Όμως και πάντοτε δραστήρια και αεικίνητη, ένας άνθρωπος που έκανε αισθητή την παρουσία της όπου κι αν βρισκόταν. Στα κοινά δραστηριοποιήθηκε τόσο στην Κυθρέα όσο και στην προσφυγιά, παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραστηριοποίηση του Ομίλου Γυναικών Περιοχής Κυθρέας και σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Υπηρέτησε επίσης και ως Δημοτικός Σύμβουλος Έγκωμης. Όλα δε τα χρόνια που ο αγαπημένος της σύζυγος Μιχαλάκης υπηρετούσε ως Δήμαρχος Κυθρέας, η Ρένα ήταν πάντα