

Παπακωνσταντίνος Παπαναστασίου

της Ανθής Πέτσα-Σαββίδου



Γόνος ιερατικής οικογένειας ο σεβαστός και αγαπητός στους ενορίτες της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας, ο Παπακωνσταντίνος Παπαναστασίου. Πρόγονοί του ο Χατζηναστάσης, πάππος του ο Παπαβαρνάβας και πατέρας του ο Παπαναστάσης. Επτά παιδιά έκαμε ο Παπαναστάσης και η Παναγιώτα από το Παλαίκυδρο, ένα από αυτά ο Παπακωνσταντίνος που γεννήθηκε το 1906.

Μετά το Δημοτικό, φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στη συνέχεια στο Διδασκαλείο. Υπηρέτησε το διδασκαλικό επάγγελμα από το 1928 μέχρι το 1941. Από το 1928 μέχρι το 1930 διορίστηκε στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Κύπρο (Πέρα Χωριό Νήσου, Βουνό, Βαθύλακα, Κουτσοβέντη) για να καταλήξει το 1941 στη Χαρδακιώτισσα της Κυθρέας όπου και νυμφεύθηκε την Χρυστάλλα Γιαννή Μακρή. Την ίδια χρονιά χειροτονήθηκε διάκονος και το 1942 ιε-

ρέας στην εκκλησία της Παναγίας στη Χαρδακιώτισσα.

Παιδιά του πατέρα Κωνσταντίνου και της πρεσβυτέρας Χρυστάλλας οι:

Σταύρος που παντρεύτηκε την Ελπινίκη, αγιογράφο, από την Αγία Φύλα. Παιδιά τους η Ζωή, η Χρυστάλλα και η Νάσια.

Γιαννάκης που νυμφεύθηκε τη Σπυρούλλα από τον Άγιο Δομέτιο. Παιδιά τους οι Κωνσταντίνος, Άντρος και Κατερίνα.

Αναστάσιος (Τάσος), νυμφευμένος με τη Μάρω από τον Άγιο Γεώργιο της Κερύνειας. Μετά την εισβολή εγκαταστάθηκαν στον Καναδά. Παιδιά τους η Φρόσω και ο Χρίστος.

Ελένη (Νίτσα) δόθηκε για υιοθεσία στους θείους της Παναγιώτα και Χριστάγγελο Χατζημοιραίου από τη Συρκανιά. Παντρεύτηκε τον Γιώργο Πανταζή, γιο του Πραματευτή από την Καμάρα Κυθρέας. Παιδιά τους η Παναγιώτα, ο Ανδρέας (μοναχός στο Άγιον Όρος) και ο Χρίστος.

Παναγιώτα, παντρεμένη με τον Βασίλη Χουρμούση από την Κρήτη. Κατοικούν στην Αθήνα. Παιδιά τους ο Μάνος, ο Κωνσταντίνος και ο Δημήτρης.

Παντελής που παντρεύτηκε την Μήδεια Χάννα από τη Δασούπολη Λευκωσίας. Παιδιά τους οι δίδυμες Χρυσόθεμις και Ηλέκτρα.

Στον Παπακωνσταντίνο χρωστούμε το ότι σήμερα μπορούμε να προσκυνούμε τα οστά του Αγίου Δημητρίου και την ολόχρυση εικόνα της Παναγίας της Χαρδακιώτισσας. Που στις 14 Ιούλη του 1974 κύριο μέλημά του φεύγοντας, με τη βοήθεια του εκκλησιαστικού επιτρόπου Μιχάλη Κυριάκου μετέφερε στην προσφυγιά και προστάτησε τα πολύτιμα κειμήλια της εκκλησίας του.

Τριαντατρία από τα επίγεια χρόνια ζωής του ο Παπακωνσταντίνος τα έζησε στην Κυθρέα καθοδηγώντας το ποιμνίο του. Μετά την εισβολή βρίσκεται στην Κοκκινοτριμιδιά και από κει στο χωριό Μαρί. Γίνεται η παρηγοριά και η καταφυγή των προσφύγων του χωριού για 16 χρόνια μέχρι την ηλικία των 84 χρόνων οπότε αποσύρεται για λόγους υγείας και ζει κοντά στα παιδιά του.

Κοιμήθηκε πλήρης ημερών, σε ηλικία 94 χρόνων.