

Ο Κυδρεώτης γιατρός δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής

της Ανδής Πέτσα-Σαββίδου

«Έφυγε ως ένας υποσχόμενος Κύπριος και σήμερα επιστρέφει στο μεγάλο Πανεπιστήμιο της πατρίδας του ως ένας μεγάλος Κύπριος και σημαντικός ενεργέτης της κυπριακής διασποράς»¹

Το 1951, με μια βαλίτσα γεμάτη όνειρα ο Αρτέμης, ο γιος της Χρυσταλλούς και του Παναγιώτη Χατζηπαναγή, άφησε όπως και άλλοι Κυδρεώτες συνομήλικοί του το πατρικό του της ενορίας Αγίου Ανδρονίκου Κυδρέας και ξεκινούσε για την Αθήνα. Με όνειρα: να σπουδάσει, να γίνει γιατρός, να αναδειχτεί, να προκόψει. Τελειώνοντας την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και κυνηγώντας πάντα τα όνειρά του, βρέθηκε το 1958 από την Αθήνα στην Αμερική. Η τύχη ήταν απλόχερη με τον πολλά υποσχόμενο νεαρό γιατρό. Με σκληρή δουλειά πέτυχε και να γίνει καλός γιατρός, να αποκτήσει οικονομική άνεση και κατ' έπекταση οικονομική ανεξαρτησία. Αξιώθηκε μάλιστα να γίνει καθηγητής γυναικολογίας και μαιευτικής στις Ιατρικές Σχολές Τζον Χόπκινς και Μέριλαντ. Στην Κύπρο τον ξέραμε μόνο μέσα από τις αναφορές των 4 αδελφιών του. Για μας ήταν απλά ακόμα ένας γιος του Χατζηπαναγή, γιατρός στην Αμερική.



Μέχρι που επέστρεψε ξανά στην Κύπρο πάλι με μια βαλίτσα στο χέρι, γιομάτη αυτή τη φορά με το δικό του χρέος, γιομάτη με τους καρπούς των κόπων επτά σχεδόν δεκαετιών ζωής. Και μας εξέπληξε ευχάριστα και μας έκαμε περήφανους με την απλόχερη στη μνήμη των γονέων του δωρεά των 3 εκατομμυρίων ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για να ανεγερθεί οικοδόμημα όπου θα στεγάζονται χώροι διδασκαλίας των φοιτητών της Ιατρικής και της Βιολογίας, που μάλιστα σύμφωνα με επιθυμία του θα ονομαστεί «Κτήριο διδασκαλίας ιατρικών και βιολογικών επιστημών δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής». Αλλά και για το ότι ένα από τα πέντε αμφιθέατρα του οικοδομήματος θα φέρει το όνομα της αγαπημένης μας

1. Απόσπασμα Ομιλίας του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνου Χριστοφίδη στην τελετή υπογραφής που έγινε στην Πανεπιστημιούπολη στις 6.10.2015



Κυθρέας. Γιατί δεώρησε χρέος του να επενδύσει στη νέα γενιά του τόπου μας, επιστρέφοντας αρκετό ποσό της οικονομικής του τύχης ως «χρωστούμενο» στον τόπο που τον γέννησε, στη μικρή μας Κύπρο και στο Πανεπιστήμιό της, βάζοντας το δικό του λιθαράκι στον ναό αυτό της γνώσης, που σήμερα κατατάσσεται στις θέσεις 172-197 στον κατάλογο των καλύτερων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων!

Με σεμνότητα, ταπεινότητα και μετριοφροσύνη που σπάνια συναντάς στις μέρες μας απέφυγε με κάθε τρόπο τα φώτα της δημοσιότητας, αποφεύγοντας μάλιστα στους όρους του σχετικού συμβολαίου να ζητήσει δημοσιότητα της δωρεάς του και οποιαδήποτε προβολή και τονίζοντας πως «ό,τι καταφέραμε να πετύχουμε στη ζωή μας, είτε είναι ο σκοπός να είσαι ο καλύτερος δυνατός γιατρός, είτε να έχεις τύχη να αποκτήσεις αρκετή οικονομική ευχέρεια, έχεις καθήκον να μοιραστείς με άλλους αυτό το δώρο, που σου έχει κάνει η τύχη και ο κόσμος και το περιβάλλον»².

Ο Θεός να σου δίνει χρόνια, συνδημότη γιατρέ Αρτέμη Χατζηπαναγή! Για να αξιωθείς να δεις να γίνεται πραγματικότητα το όραμά σου, το κτήριο που θα ανεγερθεί μετά τους καρπούς των κόπων σου να γίνει ναός γνώσης και διδασκαλίας!

Τίμησες την οικογένειά σου, τίμησες την Κυθρέα μας, τίμησες την Κύπρο μας!

2. Από την αντιφώνηση του δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή.