

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Αφιερώνεται στους τυφλούς του τόπου μας και όλης της οικουμένης

Σήμερα σκέφθηκα να γράψω λίγα λόγια γι' αυτούς που δεν βλέπουν. Και όταν λέγω γι' αυτούς που δεν βλέπουν, δεν εννοώ αυτούς που νομίζουν ότι δεν βλέπουν ενώ βλέπουν, αλλά γι' αυτούς τους γενναίους ανθρώπους που πραγματικά δεν βλέπουν. Γι' αυτούς που η κακή τους μοίρα δεν τους έδωσε μάτια ή γι' αυτούς που τους έδωσε μάτια ζηλεύτα και τους τα πήρε πριν καλά καλά τα χαρούν.

Αφορμή μου έδωσε μια είδηση που διάβασα σ' ένα αγγλικό περιοδικό και που έλεγε περίπου τα εξής:

«Μισο δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο δεν βλέπουν καλά για να μπορέσουν να διαβάσουν αυτό το σημείωμα. Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό όλης της Ευρώπης μαζί - Ανατολικής και Δυτικής. Κάπου 42 εκατομμύρια σ' ολόκληρο τον κόσμο δεν μπορούν να διαβάσουν καθόλου. Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, των Παρισίων και της Ρώμης μαζί:

«Υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του έτους 2000 ο αριθμός των καθ' ολοκληρίαν τυφλών θα ανέλθει στα 80 εκατομμύρια».

Όμως ευτυχώς υπάρχει και κάτι παρηγορητικό στην είδηση. Γιατί, αναφέρει στη συνέχεια πως περίπου τα δυο - τρίτα των περιπτώσεων αυτού του αριθμού μπορούν να προληφθούν ή να θεραπευθούν αν γίνει έγκαιρος και σύγχρονος θεραπεία. Αυτά περίπου διάβασα για τον κόσμο που τους λείπει η όραση.

Όμως στο παρόν μου σημείωμα δεν θα ασχοληθώ ούτε με την πρόληψη ούτε με τη σύγχρονη θεραπεία γιατί αυτά δεν είναι της ειδικότητάς μου. Αυτά θα τα αφήσω για τους ειδικούς και θα προσθέσω μόνο και τη δική μου έκκληση προς όλους τους ενδιαφερομένους για να εργασθούν όλοι σκληρά-πολύ σκληρά για να περιορίσουν τον αριθμό των θυμάτων της τύφλωσης στο ελάχιστο. Ήδη κάτι άρχισε να γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση με την εγκαινίαση του « Όρπις » που είναι ένα ιπτάμενο οφθαλμολογικό νοσοκομείο και που προσφέρει βοήθεια σε πάσχοντες από σοβαρές οφθαλμικές ανωμαλίες σε διάφορες χώρες. Σ' αυτό συνεργάζονται οφθαλμολόγοι από την Αμερική, Ρωσία, Αγγλία, Γερμανία και άλλες χώρες του κόσμου.

Εν πάση περιπτώσει εγώ θα προσπαθήσω να

περιγράψω μόνο τον κόσμο αυτών των γενναίων ανθρώπων που δεν βλέπουν - τον εσωτερικό τους κόσμο και τον εξωτερικό τους κόσμο αν βέβαια υπάρχει τέτοιος εξωτερικός κόσμος γι' αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί δεν είναι όπως εμείς. Αυτοί δεν βλέπουν τα στοιχεία της φύσης που μας δίνουν τη ζωή - μόνο τα αισθάνονται. Δεν βλέπουν τον ήλιο, το φεγγάρι, τα άστρα. Δεν βλέπουν τον ουρανό ούτε τη γαλάζια θάλασσα. Δεν βλέπουν την αναζωογόνηση της φύσης ούτε καταλαβαίνουν πως ο χρόνος μοιράζεται σε τέσσερις εποχές - την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γι' αυτούς ο χρόνος είναι πάντα ο ίδιος μαύρος και σκοτεινός. Όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιοθαύμαστοι. Παρόλο που δεν βλέπουν τους άλλους ανθρώπους σιγά-σιγά μαθαίνουν να γίνονται καλύτεροι μας. Μένουν απλοί και απνήρευτοι και έχουν πάντα την καρδιά στα χείλη τους. Λόγω του πυκνού σκότους που τους περιβάλλει, υποτάσσονται στους κανόνες του δικού τους κόσμου και μαθαίνουν να ανανεώνουν το θάρρος και τον ηρωισμό τους. Μαθαίνουν να μη φοβούνται την αλήθεια και μέσα τους κυριαρχεί ένα πνεύμα αγάπης για τους συνανθρώπους τους.

Σε ό,τι αφορά την ίδια τη ζωή, αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι συστέλλεται από τη χαρά, την ευτυχία, την αισιοδοξία, την ελπίδα. Αυτοί ξέρουν μόνο να στοχάζονται. Βέβαια αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν να είναι σοβαροί με τους σοβαρούς, εύθυμοι με τους εύθυμους ούτε να αλλάζουν σχήματα όπως εμείς ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτοί ξέρουν μόνο να είναι πάντα ήρωες και πάντοτε ευάρεστοι. Ξέρουν από μικροί να νικούν τον εαυτό τους και προκαλούν το θαυμασμό εκείνων που τους νιώθουν και τους καταλαβαίνουν.

Αυτά περίπου βλέπω στον κόσμο των τυφλών τα οποία θέλω να συνοδεύσω με μια έκκληση. Να συνεχίσουμε να βοηθούμε αυτούς τους ανθρώπους όσο πιο πολύ μπορούμε. Στόχος μας πρέπει να είναι να μην αφήνουμε ποτέ σημάδι πίκρας μέσα τους. Να τους βοηθούμε να αντιμετωπίσουν τη σκληρότητα της μοίρας τους για να διατηρούν πάντα τη γενναιότητα και τον ηρωισμό τους στοιχεία που τόσο τα χρειάζονται στο μεγάλο τους αγώνα για επιβίωση.

A.M.A.