

Ο Μέγας Άγιος Δημητριανός για δεύτερη φορά πρόσφυγας (την πρώτη φορά όταν ζούσε στη Βαθυλώνα όπως προαναφέραμε) καθοδηγητής, ελπιδοφόρος, παρακαλεί το Θεό να επιστρέψουν οι κάτοικοι της Κυθρέας και όλος ο προσφυγικός κόσμος στα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι της περιοχής Κυθρέας, με πίστη και ελπίδα προς τον πανάγαθο Θεό, έχουν τη βεβαιότητα πως δεν θα αργήσει να έλθει η λευτεριά για να ξαναπάνε στα σκλαβωμένα σπίτια τους, στην αγιασμένη γη τους. Ο Άγιος Δημητριανός θα πετύχει ό,τι ξαναπέτυχε. Τα Άγια λείψανα του θα τα λιτανέψουνε εκείνη τη στιγμή στην Παναγία της Χαρδακιώτισσας, όπως συνήθιζαν κάθε χρόνο, μαζί με τη νέα εικόνα του Αγίου Δημητριανού, που

κατασκευάστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του αντισυνταγματάρχη Πεζικού Πετάσης Στυλιανού και με χρήματα που επέφερε η πώληση βιβλίων, με τη βιογραφία του Αγίου, από τον πιο πάνω συγγραφέα, μια και η παλιά εικόνα του Αγίου, μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, έχει χαθεί με την τουρκική εισβολή. Θα τελέσουν δοξολογία στον ύψιστο και αφού προσκυνήσουν τον Άγιο Δημητριανό και τα Άγια λείψανα του, θα τοποθετήσουν την εικόνα του Αγίου Δημητριανού στο εικονοστάσι και τα Άγια λείψανα του στην Αγία Τράπεζα όπου αιώνες πολλούς ήταν τοποθετημένα.

ΠΕΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Φοιτητής Νομικής

ΘΥΜΗΣΗ

● Αφιερωμένο στη μνήμη του ιερέα του Παλαικύθρου Παπαγιώργη, ο οποίος έμεινε εγκλωβισμένος, βασανίστηκε από τους Τούρκους και απεβίωσε.

Τι να πρωτοθυμηθώ για σένα, όμορφη Τσιυρκά,
τις επτά σου ενορίες και τα πέριξ σου χωριά
Θέλω να τα ονοματίσω, όλα στη σειρά,
για να μην παραπονιούνται, αχ οι κάτοικοι σου πια.
Είχαν χάρη μεγαλείο, αχ Τραχώνι Νέο Χωριό,
και η Βώνη, η Χρυσίδα, Έξω Μετόχι, Αγκαστίνα,
Μαραθόβουνος και Μουσουλίτα, κι' όλα τ' άλλα τα χωριά.
Δεν μπορώ να λησμονήσω και τον γέρο τον παπά,
που τον σέρνανε οι Τούρκοι στου Παλαικύθρου τα στενά,
και το αίμα του έχει δώσει για τη δικιά μας Λευτεριά.
Αχ ωραία μου Κυθρέα, ήρθ' η δικιά σου η σειρά,
στο σαράγιο να χορέψω, τον χορό της Λευτεριάς.
Ελατ' όλοι να τα πούμε, να φωνάξουμε παιδιά
δεν μπορούμε πια να ζούμε με την ξένη τη σκλαβιά
θέλουμε ελευθερία, δεν αντέχουμε άλλο πια,
ο Θεός να βοηθήσει και συ γλυκιά μου Παναγιά,
και στη χάρη σου να ρθούμε να σ' ανάψουμε κεριά.

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΣΙΝΩΝΤΑ
Παλαικύθρο