

Λάμπει το πνεύμα του Μακαρίου

Έξι χρόνια έχουν περάσει από τότε, που για χάρη εκείνου που έζησε και πέθανε για το λαό του καθιερώθηκε η Παγκύπρια Πορεία Αγάπης. Και η κίνηση δεν έμεινε βρέφος όπως θα το ήθελαν μερικοί. Φούντωσε και μεγάλωσε για να αγκαλιάσει όλα τα στρώματα του λαού μας μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς.

Είκοσι εν όλω πορείες αγάπης θα γίνουν σήμερα στο πικραμένο νησί μας με την ευκαρία της έβδομης Παγκύπριας Πορείας Αγάπης.

Είκοσι πορείες ανθρώπων που με τη μεγαλοπρέπεια και την επιβλητικότητα τους θα δώσουν φως και ελπίδες στον πολυθασανισμένο λαό μας. Μαζί τους θα έχουν τη λάμψη και το πνεύμα του Μακαρίου, που η μεγαλειότητα της ψυχής του δεν χάθηκε ούτε στον τάφο ούτε στο χρόνο. Η λάμψη και τα διδάγματα του θάνατι για πάντα μαζί μας, για να μας φωτίζουν το δρόμο της τιμής και της προκοπής.

Σήμερα οι σκέψεις και οι αισθήσεις όλων μας είναι στραμμένες σ' αυτή τη μεγάλη και δοξασμένη μορφή που ο θάνατος της άφησε σε μας μια απέραντη πνοή από την οποία αντλούμε θάρρος και δύναμη για να συνεχίσουμε το δυσκολοπέραστο δρομάκι του πεπρωμένου μας.

Από αυτή τη μορφή μάθαμε την αξία της ελευθερίας που ούτε πωλείται, ούτε αγοράζεται, ούτε χαρίζεται. Μας απέδειξε με το παράδειγμα του και όχι με τη γλώσσα του, πως η ελευθερία κερδίζεται με αγώνες, σκληρούς αγώνες, και τη χαίρονται μόνο εκείνοι που ξέρουν να τη φυλάγουν με τη ζωή τους.

Μας απέδειξε ακόμη με έργα και όχι με λόγια, πως οι λαοί πρέπει να μαθαίνουν και από τα σφάλματα και από τα κατορθώματα τους και να μη λυγίζουν στο βάρος των συμφορών τους. Μας έδίδαξε ακόμη πως να ξεχωρίζουμε τους εχθρούς από τους φίλους μας. Αυτά και άλλα πολλά μάθαμε από αυτή τη μεγάλη μορφή που γέννησε ο τόπος μας και που καλούμε-

θα σήμερα να τιμήσουμε. Όμως για όλα αυτά θα γράψει κάποτε η ιστορία πούνατι ένας καθρέφτης αλάνθαστος και που έχει πάντοτε την τελευταία λέξη. Σήμερα η φωνή του λαού μας στρέφεται και προς άλλες κατευθύνσεις όπως τις οραματίστηκε ο μεγάλος μας ηγέτης. Την πνευματική ανύψωση του λαού μας δίδοντες ίσες ευκαιρίες για μόρφωση σε όλους τους νέους μας. Γιατί έχει αποδειχθεί πως η αμάθεια, η άγνοια και η πλάνη είναι τα μεγαλύτερα θηρία της εποχής μας. Αυτά μαζί με την αδικία, τη συκοφαντία και το ψεύδος φέρνουν την καταστροφή σ' ένα τόπο. Ενώ οι γνώσεις μαζί με τη δικαιοσύνη είναι ισοδύναμες με όλη την ισχύ των όπλων.

Σήμερα εν ονόματι της αγάπης πούνατι το πιο γλυκό και νόστιμο προϊόν της συναδέλφωσης των ανθρώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή χρώματος, θα ζητήσουμε όπως όλοι οι Κύπριοι υποταχθούν στους κανόνες της φιλίας, της ενότητας και της συναδέλφωσης.

Σήμερα θα διαλαλήσουμε στα πέρατα της γης πως η επιθυμία του κυπριακού λαού, Ελλήνων και Τούρκων είναι να σβύσει η φλόγα της έχθρας που άναψαν κάποιοι ξένοι στο νησί μας. Γιατί μόνο έτσι ο λαός μας θα μπορέσει να κτίσει ένα καλύτερο μέλλον σε μια ελεύθερη, ακέραιη και αποστρατικοποιημένη πατρίδα.

Αυτά τα μηνύματα θα μεταφέρουμε σήμερα στον τάφο του μεγάλου ηγέτη μας μαζί με την αγάπη μας για να κοιμάται τον αιώνιο ύπνο του ήσυχα. Θα του υποσχεθούμε δε πως θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να συναδελφώσουμε όλους τους Κύπριους, Έλληνες και Τούρκους, αριστερούς, δεξιούς και κεντρώους. Θα τους διδάξουμε όλους πως να αγαπούν και να σέβονται ο ένας τον άλλον και να αγωνίζονται όλοι μαζί για το καλό και την προκοπή της όμορφης μας πατρίδας.

A.M. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ