

Αυτό είναι αλήθεια. Εις τα συστήματα της ατομικής πρωτοβουλίας όπως εσυνήθισαμε να τα αποκαλούμε είναι δυνατό άλλοι να εργάζονται και άλλοι να μη εργάζονται. Όμως για τους νέους μας επιστήμονες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η δική τους ανεργία, το δικό τους δράμα δεν είναι συνηθισμένα. Είναι στέρηση του πιο γλυκού πράγματος που ονειρεύτηκαν στα πιο ωραία χρόνια της ζωής τους.

Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε κατανόηση. Πρέπει όλοι να τους βοηθήσουμε. Και Κυβέρνηση και σύνδεσμοι εργοδοτών και εμπορικό επιμελητήριο και συντεχνίες και όλος ο λαός. Αν ένας απλός

εργάτης μπορεί να κερδίσει το μεροκάματο του και να αφήσει ένα μικρό ή μεγάλο κέρδος στον εργοδότη του πόσο μάλλον ένας επιστήμονας με τόσα προσόντα.

Η έκκληση μας είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Προς την Κυβέρνηση, προς τους εργοδότες μικρούς ή μεγάλους προς όλο το λαό. Βοηθείστε τους νέους μας επιστήμονες να δείξουν την εργατικότητα τους τη δημιουργικότητα τους για το καλό όλων μας.

Τους αξίζει πράγματι τους νέους μας μια καλύτερη μεταχείριση από την άδικη κοινωνία μας.

Α.Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Η «ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ»- Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ

Η «μήτηρ Θεού»
η Παναγιά της Υπάτης
ριγμένη στο δάπεδο της ομώνυμης εκκλησιάς
στα μέρη τ' Αντιφωνητή.

Σπασμένη η εικόνα
ανάμεσα σ' άδειες μπουκάλες
σπασμένα ξύλα
ξεσκισμένα ρούχα
διαμηνά στην πολιτισμένη ανθρωπότητα
και στην Ουνέσκο
το αμείλιχτο «κατηγόρω» της
όχι μονάχα ενάντια στους εισβολείς
μα και σ' αυτούς
που ανερυθρίαστα
κι ανεπίτρεπτα συγκαλύπτουν
τους θανδαλισμούς
των εισβολέων και των βαρβάρων
ενάντια στην πολιτιστική κληρονομιά μας
την αμύθητη.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ