

ναι μισταρκός (δούλος) άλλου ούτε θέλει να καταστήσει μισταρκούς τους άλλους.

Με αυτά τα λόγια του Δερβίση είχε τελειώσει ο διάλογος μας. Και οι δυο τους μου είχαν εμπνεύσει τη δικαιοσύνη, την εργασία και την τιμιότητα που με καθοδηγούσαν σε

όλη μου την ζωή. Τέτοιοι φαίνεται να είναι οι πιο πολλοί από τους αιωνόβιους μας και τους αξίζει κάθε επαινος και θαυμασμός. Γεια και χαρά σας αιωνόβιοι της Κυθρέας και της Κύπρου ολόκληρης

A.M. Δημητριάδης

#### ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

### **Η Προσφυγιά 20.7.74 κλείουν 10 χρόνια έως τώρα 20.7.84**

Η Προσφυγιά είναι καύμος και τετραπλούς ο πόνος είναι καμίνι στην καρδιά κι αβάστακτος ο πόνος.  
Τα σπίτια μας κι αν χάσαμε ποτέ δεν λησμονούμε  
κι οι λεβεντιές που χάθηκαν ποτε δεν τες ξεχνούμε.  
Η Παναγιά η Δέσποινα υπομονή μας δίνει μας ατσαλώνει  
δύναμη μας δίνει την παρηγοριά που υποφερε και κεινη.  
Τα σπίτια κι αν τα χάσαμε ποτέ δεν λησμονούμε  
θ' αγωνιζόμαστε σκληρά πίσω για να στραφούμε.  
Δεκα χρόνια εκλείσανε στην Προσφυγιά περνούμε  
η πίστη κι η ελπίδα μας ποτέ δεν θα καφθουνε  
την Κύπρο μας την θέλουμε ελευθεροι να ζούμε.  
Είναι πληγές πουν ανοικτές πιας το δικό μας σώμα  
και δεν ευρέθηκε γιατρός να τες γιατρέψει ως τώρα.  
Διαδηλώσεις κάμνουμε μα και πολλές πορείες  
για να σωθεί η Κύπρος μας π' αυτές τες αδικίες  
ζητούμε το ειρηνικά να γιάνουν οι πληγές της  
άλλον αίμα να μην χυθεί απ' τες φλέβες τες δικές της.  
Είναι βαρυ το τίμημα για τούτην την θυσία  
που δώσανε όλα τα παιδιά για την Ελευθερία.

Πρόσφυγας από την Αμμόχωστο

Ελένη Μ. Αναστασίου