

Μνήμες από τους Τουρκοπατημένους Τόπους

Όμορφε Πενταδάκτυλε που ασάλευτος θα στέκεις
 τους όμορφους τους τόπους μας θέλω να τους προσεχεις
 Από τον Πενταδάκτυλο ως την Μεσαορία
 όλοι να πάμε σπίτι μας μέχρι την Καρπασία
 Στον Παντοδύναμο Θεό έχουμε την Ελπίδα
 να φέρει εις την Κύπρο μας Χαρά Ελευθερία.
 Στο όμορφο μοναστήρι σου Απόστολε Ανδρέα
 ναρθούμε εις την Χάρη σου με δάφνες και Ελαια
 Μέσα στην Εκκλησία σου για να προσευχηθούμε
 και την χρυσήν εικόνα σου για να την προσκυνούμε
 Στα όμορφα καμπαναριά καμπάνες να κτυπούσι
 και στα χρυσά μανουάλια σου λαμπάδες να στηθούσι
 τα όμορφα ακρογιάλια σου να μην τουρκοπατούσι
 και τ' αγία σου χώματα να ελευθερωθούσι
 Και συ χρυσέ Σωτήρα μας στης Ακανθούς τα μερη
 εσύ να φέρεις Λευτεριά με το δικό σου χέρι
 Άραγε πως την βλέπετε τούτην την αδικία
 για να πατούν οι ανομοι μέσα στην Εκκλησία:
 Φαίνεται ήταν τυχερό πρόσφυγες να γινούμε
 μακράν από τα σπίτια μας οι δυστυχιοι να ζούμε
 Στον Πολυέλεο Θεό στελλω την δέηση μας
 ίσως και μας λυπηθεί η Κύπρος να λευθερωθεί
 να ζησει με ειρήνη η ποθητή η γη μας
 Και εσύ ωραία Λάπηθος τα γάργαρα νερά σου
 που πέφτουν με την δυναμη στ' αγία χώματα σου
 Κερυνεία μου αφρόλουστη που η θάλασσα σε ζώνει
 το ωραίο λιμανάκι σου με πλοία που γεμώνει
 Και εσύ Κυθρεά όμορφη που σε σκεπαζουν οι ελιές
 τα χαρουπόδεντρα σου κι ωραιος Κεφαλοβρυσος
 τα κρύα τα νερα σου
 Αμμόχωστος Πανέμορφη το ωραίο σου λιμάνι
 που δεν έχει εδώ κοντα άλλο για να σου μοιαζει
 Βαρώνι μου Πανέμορφο και μοσχομυρισμένο
 με τους ανθούς πορτοκαλιάς ήσωνα σκεπασμένο.
 Ω Παντοδύναμε Θεέ και ελευθερωτή μας
 στείλε χαρά και δύναμη στην ποθητή την γη μας.
 Εσύ που ελευθερωσες τον μοναχο σου γιούλλη
 κι έστειλες φως και δύναμη στην Οικουμένη ουλλη
 Ω Παναγία Δεσποινα Παντάνασσα Μαρια,
 παρακαλώ σε στείλε μας χαρά κι ελευθερία
 Εσύ όπου πικράθηκες για τον Μονογενή σου
 εσύ όπου την ένιωσες την θλίψη την δικη σου.
 Ελευθερία στην Κύπρο μας πάντοτε θα ζητούμε
 μ' αγάπη και με θέληση όλοι να αγωνιστούμε.
 Θεέ μου που μας έπλασες τη γη να κυβερνούμε
 με πίκρες λυπες και χαρες όλοι μας για να ζούμε
 Μας έδωσες χαρίσματα πολλά να σε δοξολογούμε
 μα εμιαστε αχάριστοι και τα καταπατούμε
 Το μίσος και τον Πόλεμο ο άνθρωπος τον κάμνει
 να πολεμούνται οι λαοί και να γεννιούνται άλλοι

Πρόσφυγας από την Αμμόχωστο του 1974

Ελενη Μ. Αναστασιου