

για μας το Κυπριακό. η δίκαιη λύση της Κυπριακής Τραγωδίας. Η συμπάραξη Ελλάδας και Κύπρου και ολοκλήρου του Ελληνισμού είναι δεδομένη. Όχι δεν πρόκειται να στερήσουμε τις σειρήνες της υποχώρησης. Οι υποχωρήσεις δεν φέρνουν την ειρήνη. Αυτοί έφεραν τον Αττίλα στην Κύπρο και την απειλή στο Αιγαίο».

Σίγουρα με τα μέσα που διαθέτουμε της ηθικής και του δικαίου και με τη συμπάραξη ολόκληρου του Ελληνικού Λαού ο

απελευθερωτικός μας αγώνας θα ευοδωθεί και θα φθάσει η ευλογημένη εκείνη μερα που ο ανελέητος επιδρομέας θ' αναγκασθεί ν' αποσυρθεί από τα πατρογονικά μας χώματα και θα στραφουμε πίσω στα σπίτια και τις περιουσίες μας για να φτιάξουμε και πάλι την ειρηνική μας ζωή που θα φέρει τη γαλήνη και την ευτυχία. την πρόοδο και την ευημερία στο μαρτυρικό μας νησί.

Σας ευχαριστώ

## ΠΡΩΤΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Η ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΜΑΣ

Ομιλία του Συμβούλου του Προέδρου της Δημοκρατίας για πολιτιστικά θέματα κ. Πέτρου Στυλιανού στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στις 27.6.84.

Η καταξίωση της μνήμης των κατεχομένων πατρίδων, κάτω από οποιαδήποτε μορφή, συνιστά πολιτιστικό, μα και πρώτιστο πολιτικό κι εθνικό καθήκον. Στα πλαίσια μέσα της αποδεχτής αυτής θέσης εντάσσεται κι η πρωτοβουλία του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» να διοργανώσει το πρώτο περιφερειακό φεστιβάλ στην Πύλη Αμμοχώστου στις 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, που θα εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Βουλής και Προεδρεύων της Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Λαδάς.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι εξακολουθητικά όχι απλά η συντήρηση μα κι η επιστημονική πολιτιστική, και πολιτική ακόμα καταξίωση της θαθύριζης πνευματικής και πολιτιστικής παράδοσης των σκλαβωμένων εδαφών μας. Γι' αυτό, πέρα από τη λαμπρή πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για καθιέρωση της περσινής σχολικής χρονιάς 83-84 σαν έτους μνήμης των κατεχομένων, θα πρέ-

πει όλοι ανεξαιρέτα - κράτος, πολιτική ηγεσία, πολιτιστικοί φορείς και λαός - να μεθοδεύσουμε τρόπους για ευρύτερη και θαθύτερη καταξίωση της πολιτιστικής και πνευματικής παραγωγής των κατεχομένων πατρίδων.

Να σκύψουμε όχι απλά με τον οφειδόμενο σεβασμό πάνω στα θραύσματα και τα σπαράγματα, που άφησε στο διάβα της η τούρκικη κατοχική πλημμυρίδα, μα με επιστημονική μεθοδολογία που θάναι διαρκής, συστηματική κι αδιάλειπτη, πάνω στην ανεπανόληπτη τούτη πολιτιστική παρακαταθήκη που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές. Και νάμαστε οίγουροι πως τ' αποτελέσματα και το κέρδος θάναι ασύγκριτα και πολλαπλάσια πιο καλά και θετικά από οποιαδήποτε εκδαπάνηση.

Η επιστημονική ανατροφή μας με την πολιτιστική παράδοση της κατεχόμενης πατρίδας επιβάλλεται να συνειδητοποιήσουμε πως θα πρέπει να καταστεί αυτο-