

## ΧΡ. ΠΕΤΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΘΡΕΑΣ»

### Η αντικατοχική πορεία η πιο έμπρακτη διαμαρτυρία για την κατοχή της Κύπρου μας.

#### Μήνυμα στους Τ/Κ για κοινό αγώνα

Ο Χριστόδουλος Πέτσας πρόεδρος του προσφυγικού σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» προσφωνώντας τους πεζοπόρους στη συγκέντρωση που έγινε το βράδυ της Τρίτης στο Δάλι όπου είχαν καταλήξει ανέφερε:

«Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες,

Θεωρώ πρωταρχικό μου καθήκον να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες εκ μέρους του Σωματείου μας «Ελεύθερη Κυθρέα» προς τους αξιωματούχους και την άλκιμο νεολαία του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ που είχαν την πρωτοβουλία της οργάνωσης της παρούσης Αντικατοχικής Πορείας κατά μήκος της γκαρμής Αττίλα και στη συνέχεια να απευθύνω προς τους ειρηνικούς πεζοπόρους τον πιο εγκάρδιο και αγωνιστικό χαιρετισμό. Διαβεβαιώνω δε όλους πως τούτη η ειρηνική διαδήλωση αποτελεί την πιο έμπρακτη διαμαρτυρία μας για τη διαίρεση της Πατρίδας μας σε Βόρειο και Νότιο Τμήμα και την παρουσία Τουρκικού κατοχικού στρατού για 11 τώρα χρόνια στη γη των πατέρων μας, στις πόλεις και τα χωριά μας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που η Αντικατοχική τούτη διαδήλωση έχει γίνει μια θεσμός κι επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ανάμεσα στις μαυρές επετείες του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Μας δίνεται έτσι η ευκαιρία να καταδικάσουμε με τον πιο επίκαιρο τρόπο τις δυο τούτες ανήκουστες ενέργειες που επεσώρευσαν τόσα δεινά στην Μαρτυρική μας Μεγαλόνησο

και παρ' όλο που πέρασαν από τότε 11 χρόνια δεν μπόρεσε ακόμη να βρει διέξοδο και να οδηγηθεί στη σωτηρία και τη λύτρωση.

Εθνικό χρέος και ιερό καθήκον έσυρε εδώ τα βήματα μας όλων πηγαία και αυθόρμητα για να ενωθούμε όλοι εμείς οι πρόσφυγες με τις στρατιές των οδοιπόρων διαδηλωτών της ΕΔΕΚ και να δώσουμε σ' όλους ψυχή και δύναμη, αντοχή και καρτερία, πίστη και θάρρος για συνέχιση του τιτάνιου αγώνα μας για επιστροφή και δικαίωση. Να δείξουμε σ' όλο τον κόσμο πως ο δίκαιος αγώνας μας θα συνεχιστεί και στο μέλλον με αμείωτο ρυθμό μέχρι της επικράτησης των αρχών του δικαίου και της ηθικής μέχρι της τέλειας αποκατάστασης των δικαιωμάτων του λαού μας, μέχρις ότου και ο τελευταίος πρόσφυγας επιστρέψει και εγκατασταθεί στο σπίτι του.

Να δηλώσουμε με τη μαζική μας παρουσία πως τα ιερά χώματα της πατρίδας μας, οι πόλεις και τα χωριά μας στη κατεχόμενη Κύπρο μας είναι Ελληνικά εδώ και χιλιάδες χρόνια και ουδέποτε θα αναγνωριστούν τουρκικά οσαδήποτε μέσα και αν χρησιμοποιήσει ο Ασιάτης κατακτητής.

Ναι! Είναι Ελληνικά γιατί το μαρτυρεί η πολιτιστική και θρησκευτική μας κληρονομιά που είναι οι αψευδέστεροι μάρτυρες πως τούτα τα έργα τέχνης που είναι πραγματικά αριστουργήματα μόνο το δαιμόνιο Ελληνικό πνεύμα μπορούσε να συλλάβει και το επιδέξιο Ελληνικό χέρι ήταν ικανό να εκτελέσει.

Επιβεβαιώνουν την Ελληνικότητα των τόπων μας το αρχαίο θέατρο των Σόλων τα ευρήματα της Λαπήθου και της Λάμπουσας, τα αρχαία βασίλεια της Σαλαμίνας και της Κερύνηας, των Χύτρων και των Γόλγων. Μας το ομολογούν τα μοναστήρια του Αποστόλου Ανδρέα, του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Χρυσοστόμου και του Αποστόλου Βαρνάβα.

Απατούνται λοιπόν οικτρά οι Τούρκοι της Ανατολίας πως μπορούν να τα σφετεριστούν και να τα οικειοποιηθούν, χώματα που δεν τους ανήκουν, οσαδήποτε μέσα χρησιμοποιήσουν, οποιαδήποτε σχέδια και αν επινοήσουν να εφαρμόσουν. Ούτε οι ονομασίες στα τουρκικά που έχουν δώσει στις πόλεις και τα χωριά, στις τοποθεσίες και στα τοπωνύμια. Ούτε η παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων και των κουβαλητών εποίκων της Μικρασίας, ούτε η ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ούτε το τουρκικό νόμισμα που επέβαλε, ούτε η «Κεντρική Τράπεζα» που ίδρυσε, ούτε οι ούτω καλούμενες πρόσφατες «συνταγματικές», «βουλευτικές» και «προεδρικές» εκλογές που ενήργησε ο περιβόητος Ντενκτάς, ούτε τα ούτω καλούμενα πιστοποιητικά εγγραφής της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων στα κατεχόμενα που διαμοίρασε στους εποίκους Τουρκοκυπρίους, θα μετατρέψουν τα Ελληνικά μας μέρη σε Τουρκικά για να μπορέσουν να τα κάμουν δικά τους.

Γιατί ενάντια στα άνομα σχέδια τους και στις κατοχικές τους επιδιώξεις στεκόμαστε όλοι εμείς οι πρόσφυγες που αξιούμε νομιμότητα ιδιοκτησίας. Στην αξίωση μας αυτή καμιά, μα καμιά δύναμη, δεν θα μπορέσει να μας αλλάξει για να δείξουμε διαθέσεις υποχωρητικότητας.

Άλλωστε διεθνείς συμβάσεις και επίσημες διακηρύξεις εξασφαλίζουν και κατοχυρώνουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας και όσα χρόνια και αν περάσουν ουδέποτε οι Τούρκοι θα γίνουν νόμιμοι ιδιοκτήτες τους. Η σημερινή κατοχή τους είναι παροδική γιατί μας τα απέσπασαν με τη βία

και την αρπαγή, με το πύρ και το σίδερο και στερούνται νομικού ερείσματος.

Σίγουρα θα φθάσει καιρός που θα επικρατήσει το δίκαιο και θα καταβάλει τη βία και την αρπαγή οπότε οι Αττίλες εκόντες άκοντες θ' αποχωρήσουν από την Κύπρο, οπότε κτήματα, σπίτια και περιουσίες θα πέσουν και πάλι στα δικά μας χέρια. Ας μη ξεχνά ο πολύς Τουρκοκύπριος ηγέτης την περιτράνη Οθωμανική Αυτοκρατορία των προγόνων του που κρατούσε εδάφη και χώρες, χωριά και πολιτείες από τις 3 γύρω μας ηπείρους για εκατοντάδες χρόνια. Όταν ήλθε όμως το πλήρωμα του χρόνου κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος και αναγκάστηκε να περιοριστεί μονάχα στη Μικρασία στα πλαίσια της οποίας περιορίζεται και η σημερινή της επικράτεια. Κατέρρευσε γιατί ήταν θεμελιωμένη στην αρπαγή και την λεηλασία, την αδικία και την πλεονεξία, τη διαφθορά και την ανηθικότητα, στο ραχάτι και την καλοπέραση.

Για να φθάσουμε όμως στην πολυπόθητη τούτη μέρα του ξεσκαβώματος των κατεχομένων εδαφών μας, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, πρέπει να δώσουμε χέρι συναδέλφωσης και ομοψυχίας, πρέπει να συγκροτήσουμε αρραγές εσωτερικό μέτωπο για να το χρησιμοποιήσουμε θώρακα και ασπίδα πάνω στα οποία θα κατακομματιαστούν όλες οι έξαλλες και σωβινιστικές ενέργειες της Άγκυρας που μέσω του πληρεξούσιου της στην Κύπρο, Ντενκτάς, εξυφάνει ενάντια στην ταλαίπωρη μας Κύπρο, με απώτερο σκοπό την πλήρη τουρκοποίηση και εξόντωση της Ελληνικής γενιάς.

Στην προσπάθεια μας αυτή ας αντλήσουμε παράδειγμα από τους αρχαίους μας προγόνους που ενωμένοι μεγαλούργησαν ενώ διηρημένοι οδηγήθηκαν στην καταστροφή και τον όλεθρο.

Η συνένωση τούτη δυνάμεων προτείνω ν' αρχίσει από τα λαϊκά στρώματα — φωνή λαού, φωνή Κυρίου. Ας μη περιμένουμε τους πολιτικούς μας ηγέτες, γιατί