

Το χωρκό μου Ο Μακάριος

18.1.1985

Είσαι το πιο όμορφο χωρκό
Βουνό μου αγαπημένο
μα οι Τούρτζοι σ' επατήσασα
τζαι είσαι σκλαβωμένο.

Από την Παλλουρκώτισσα
θωρώ σε τζαι δακρῶζω
ήμουν μιτσιά που έφωα
τζαι γιω δεν σε γνωρίζω.

Άγιε μου, Γεώργιε,
τάμα εγιώ σου τάσσω
εις το χωρκό μας πάρε μας
τζερί εγιώ να σ' άψω.

Αγαπημένο μου χωρκό
τζαι το Βουνό πιο πίσω
δεν φτάνει το χεράκι μου
να σε ποισαιρειτήσω.

Στον Χαράλαμπο Μούσκο

18.1.1985

Ξόπνα Μούσκο μας λεβέντη
τιμημένο μας αγωνιστά
που ετίμησες την Κύπρο
και ολόκληρη την Παναγιά.

Εις τον ανθό της νιότης σου
πας τα 23 χρόνια
δεν ελογάριαζες ποτε
κρυάδα μήτε χιόνια.

Που Παναγιά μέχρι Στατό
σε κάθε αετοράχη
και έπεσες μαχόμενος
μέσα στο Μερσινάκι.

Πατέρας και η μάνα σου
που στο χωριό της λάμπει
χαλάλι της πατρίδας μου
είπε ο Χαράλαμπος.

18.1.1985

Ο Μακάριος παιδιά
έχει φύγει μακριά
ήτανε πολύ καλός
και σ' όλους μας αγαπητός.

Τα βάσανα ραγίασε
την όμορφη καρδιά του
και ο Χριστός τον κάλεσε
για πάντα εκεί κοντά του.

Την Κυριακή στον Κύκκο
το μνημόσυνο θα γίει
κι εμείς από τώρα
λέμε: «αιωνία σου η μνήμη».

Μα δεν πέθανε ποτέ
είναι μέσα στις καρδιές
και θα φέρει ελευθεριά
στην Κύπρο την γλυκιά.

Ο Απόστολος Ανδρέας

18.1.1985

Απόστολε Ανδρέα μου
που αύριο γιορτάζεις
έντεκα χρόνια είναι αυτά
που στην σκλαβιά στενάζεις.

Απόστολε Ανδρέα μου
πού 'σαι στο περιγιάλι
διώξε τους Τούρκους γρήγορα
κοντά σου νάρτω πάλι.

Απόστολε Ανδρέα μου,
βοήθεια του κόσμου
βοήθα μου και με να ναι
να πάω στο χωριό μου.

Απόστολε Ανδρέα μου
πού 'σαι στο περιγιάλι
βοήθα μου στην χάρη σου
να ξαναρτώ και πάλι.

Ανδροῦλα Σ. Ανδρέου τάξης Δ Β' Δημοτικού Σχολείου Παλλουριώτισσας.