

Χαιρετισμός από τον Χρ. Πέτσα
στο Γ' Παγκύπριο Συνέδριο του Σωματείου
«Ελεύθερη Κυθρέα» για ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε
στις 2.8.1986, στην αίθουσα
της Π.Ο.Α.Α. στη Λευκωσία.

Αγαπητοί μου,

Εξαιρετική είναι η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και πλήρης η ικανοποίησή μου που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω από το βήμα τούτο για να σας απευθύνω εγκάρδιο και αγωνιστικό χαιρετισμό εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας. Οι συγκεντρώσεις τούτες και παρόμοιες, που πρέπει να γίνονται τακτικά ανανεώνουν άρρηκτους δεσμούς που συνδέουν ανέκαθεν εμάς όλους της περιοχής Κυθρέας και δημιουργούν αισθήματα φιλίας και οικειότητας, που μας φέρνουν πιο κοντά στον αγώνα που διεξάγουμε κυβέρνηση και λαός για επιστροφή και δικαίωση.

Εύχομαι ολόψυχα πλήρη ευδωχή των σκοπών για τους οποίους η παρούσα συνδιάσκεψη έχει συγκροτηθεί για να ακουστούν οι καλύτερες απόψεις, γνώμες και εισηγήσεις από μέρους όλων μας, πάνω στις οποίες θα χαραχθεί νέα πορεία δράσης από τη νέα Επιτροπή που η δική σας ψήφος και ετυμηγορία θα αναδείξει.

Στο σημείο τούτο επισύρω την προσοχή όλων πως πρέπει να εκλέξετε τους πιο ικανούς, τους πιο ενθουσιώδεις για ενέργεια και δράση, ανθρώπους που να διαθέτουν τον χρόνο και την έφεση να εργασθούν από τούτη την εθνική έπαλη, ανθρώπους που νοιάζονται και ποθούν τα τουρκοπατημένα χώματά μας, τις πόλεις και κωμοπόλεις και τα χωριά μας. Ανθρώπους που έχουν τάξει σαν γνώμονα και στόχο της ζωής τους από τη μέρα που ο Τούρκος Ασιάτης μόλυνε την πατρογονική μας γη το ξεσκλάβωμα της. Ανθρώπους που να μπορούν να μεταδίδουν τα αισθήματά τους και εμφυτεύουν τούτα στις καρδιές των άλλων. Παραμερίστε προς Θεού στις εκλογές τους αδιάφορους και αδρανείς, τους ιδιοτελείς και συμφεροντολόγους, εκείνους που θέλουν να εκμεταλλευθούν το αξίωμα τους για προσωπική ή οικογενειακή ανέλιξη.

Δεν θέλω στην ομιλία τούτη να σας κουράσω με πολλά λόγια. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να σταματήσω μόνο σε τρία σημεία: Το εθνικό, την έκδοση του περιοδικού και την ανέγερση του οικήματος του Σωματείου. Άλλωστε τα πεπραγμένα της θητείας μας θα διεξέλθει ο γενικός γραμματέας του Σωματείου μας κ. Ανδρέας Παπαβαρνάβας, τη δε ταμειακή κατάσταση θα εκθέσει ο ταμίας του σωματείου μας κ. Πέτρος Παπαγιώργης.

Α' ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Το εθνικό μας θέμα όπως είναι σ' όλους σας γνωστό καμιά πρόοδο δε σημείωσε άνκαι έχουν περάσει δώδεκα ολόκληρα χρόνια. Τούτο έχει σαν αιτία την αδιάλλακτη θέση της Τουρκίας που δεν έχει την πολιτική βούληση να λύσει το Κυπριακό κατά τρόπο που να ικανοποιεί και τις δυο πλευρές, την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή. Οι βλέψεις της όλες στρέφονται προς τη διχοτόμηση του νησιού μας αρχικά, με απώτερο σκοπό την Τουρκοποίηση όλης της Κύπρου μας. Στις διχοτομικές αυτές ενέργειες της Τουρκίας θα αντιδράσουμε όλοι εμείς οι πρόσφυγες, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του Τουρκοπατημένου Τμήματος της Κύπρου μας.

Πάνω στο εθνικό μας ζήτημα ακολουθήσαμε την πολιτική και τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Όχι για τίποτα άλλο, αλλά γιατί ήταν η κατάλληλη πορεία που ευνοούσε την επιστροφή και την δικαίωση των προσφύγων. Σύνθημα αναλλοίωτο εμάς των προσφύγων ας είναι η επιστροφή τις πατρογονικές μας εστίες. Κλείστε τ' αυτιά σας σε ψίθυρους για υποχωρήσεις. Η μεγαλύτερη καταστροφή για την Κύπρο μας είναι η υπογραφή μιας εθνικά απαράδεκτης λύσης.

Ουδέποτε να στέρξουμε να παραδώσουμε τα πατρογονικά μας εδάφη και μ' ένα σύνθημα - Η σωτηρία της Κύπρου μας -

θα έλθει ο καιρός της λύτρωσης και της λευτεριάς. Το ζητούν οι ήρωες μας που πέθαναν για τη λευτεριά της Κύπρου μας. Το ζητούν τα θύματα της θηριωδίας του Ασιάτη επιδρομέα, το ζητούν οι αγνοούμενοι μας και οι εγκλωβισμένοι, το ζητούμε όλοι εμείς οι πρόσφυγες που βρισκόμαστε στην πρωτοπορεία του αγώνα μας. Θα το ζητά η νεώτερη γενιά στα χέρια της οποίας θα παραδώσουμε τη σκυτάλη του αγώνα.

Β' ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Προσπαθήσαμε μ' όλα τα εμπόδια που συναντήσαμε, οικονομικά, τεχνικά, έλλειψη υλικού και άλλα να συνεχίσουμε την τετράμηνη έκδοση του περιοδικού μας. Βρισκόμαστε τώρα στην επικείμενη έκδοση που θα καλύψει την χρονιά 1985 και σε λίγο μπαίνουμε στην 9η χρονιά της έκδοσης του 1986. Ακούονται ψίθυροι πως καθυστερήσαμε πολύ την έκδοση και απολογούμαστε. Μόλις ανελάβαμε το 1980 πλησιάσαμε κάποιο χωριανό μας τυπογράφο που δέχθηκε πρόθυμα να το εκδίδει με τη συγκαταβατική τιμή των £3 για κάθε σελίδα, ενώ άλλοι απαιτούσαν διπλάσιο ποσό.

Μας το έβγαζε μέχρι το 1984. Το τελευταίο τεύχος του 84 παρέμεινε με καθυστέρηση 9 μηνών γιατί ολοένα μας υπόσχετο χωρίς να προβαίνει στην έκδοση. Αναγκαστήκαμε να το πάρουμε σ' άλλο τυπογράφο πάλι χωριανό με καθυστέρηση 3 μηνών περίπου. Αντιλαμβάνεστε πως η καθυστέρηση τούτη των τυπογράφων έχει σαν συνέπεια και την καθυστερημένη έκδοση.

Τα εκτυπωτικά σήμερα ανήλθαν και κάθε έκδοση στοιχίζει σχεδόν £500. Το λυπηρό είναι πως δυσκολευόμαστε στην εξεύρεση διαφημίσεων που προηγουμένως κάλυπταν ένα σημαντικό μέρος των εξόδων.

Δυσκολευόμαστε ακόμη όπως και προηγουμένως στην εξασφάλιση υλικού που σχετίζεται με την κατελιημμένη περιοχή της Κυθρέας. Θερμην έκκληση κάμνω στους μορφωμένους των τόπων μας να γράφουν κάτι και να μας στέλλουν για την ομαλή έκδοση του περιοδικού.

Το περιοδικό μας με την ύλη και την κυκλοφορία του είναι σημαντικός παράγων για τη διατήρηση της μνήμης των κατεχομένων και η έκδοση του να κρατηθεί με

κάθε θυσία.

Γ' ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ

Τελευταία πριν ακριβώς ένα χρόνο ύστερα από επανειλημμένα διαβήματα στην κυβέρνηση μας παραχωρήθηκε ένα οικόπεδο ικανοποιητικού εμβαδού και σε κεντρική τοποθεσία.

Αναθέσαμε σε χωριανό αρχιτέκτονα και ανέλαβε την εκπόνηση αρχιτεκτονικού σχεδίου. Τούτο περιλαμβάνει μια μεγάλη αίθουσα για συνεδριάσεις, δυο γραφεία και τα βοηθητικά. Η ανέγερση θα είναι λυόμενη και θα στοιχίσει κατά τους μετριοτέρους υπολογισμούς £5.000.

Δυστυχώς παρ' όλο που διέδρασε ένας χρόνος παρ' όλο που θηήκαν μπλοκ εισφορών και μπλοκ εράνου προς £1.00, ένα και παρ' όλο που έγιναν επανειλημμένες συνεδριάσεις γι' αυτό το σκοπό παρατηρήθηκε μια κωλυσιεργία, μια ανεξήγητη αδιαφορία μπορώ να πω, να κατέλθουμε σε διεξαγωγή του εράνου και ζήτηση εισφορών πρώτα από τους κατοίκους περιοχής Κυθρέας και μετά από τράπεζες, επιχειρηματίες, εμπόρους, εταιρείες, οργανισμούς και άτομα. Τα μέλη της Επιτροπής διακατείνοντο από φόβο και επιφύλαξη πως δεν θα βρούμε ανταπόκριση στην προσπάθεια μας. Κατατέθηκε στον ταμία ποσό μόνο £300 που αποτελεί ξεχωριστό λογαριασμό από το ταμείο του σωματείου στη Λαϊκή Τράπεζα.

Επανειλημμένα σε συνεδριάσεις προέτρεψα όλα τα μέλη της επιτροπής να κατεβούμε από τις κερκίδες στον αγωνιστικό στίβο και τότε θα είμεθα σε θέση να δικαιολογήσουμε τους φόβους μας.

Είμαι αρκετά αισιόδοξος πως αν ενδιαφερθούν πρόσωπα ορεξάτα και με ενθουσιασμό, πρόσωπα ενεργητικά και δραστήρια είναι εύκολο να μαζευθούν χρήματα για τέτοιο σκοπό - τη στέγαση ενός προσφυγικού σωματείου. Μπορούμε κάλλιστα ν' απευθυνθούμε σε κατοίκους της περιοχής που είναι ξενητεμένοι. Δεν πιστεύω οι καλώς αποκατεστημένοι στα ξένα να μη βοηθήσουν μια τέτοια προσπάθεια.

Τελειώνων εύχομαι πλήρη επιτυχία στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της παρούσης συνδιάσκεψης.

Σας ευχαριστώ

2.8.1986

Έντιμε κύριε Βουλευτά και Επίτιμε Πρόεδρε του Σωματείου μας,
Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητά μέλη του Σωματείου Ελεύθερη Κυθρέα,

είναι με μεγάλη χαρά και περηφάνεια που σήμερα μπορώ ν' αρχίσω τη λογοδοσία μου με το «Εύγε» στο Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα. Είμαι πράγματι συγκινημένος και ταυτόχρονα περήφανος, γιατί ως Ανώτατο Συμβούλιο φροντίσαμε ώστε να επιτευχθούν στον ανώτερο δυνατό βαθμό οι σκοποί που διαλαμβάνονται στο καταστατικό μας.

Είναι προς τιμή των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου, γιατί όλοι εργάστηκαν σκληρά, με ομοψυχία και αγάπη, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Σωματείου μας. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και συγχρόνως να συγχαρώ όλους για την συνειφορά τους στην επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τούτο ιδρύθηκε.

Και λέγοντας σκοπούς, εννοώ τις διάφορες εκδηλώσεις, τελετές και δραστηριότητες που ανέλαβε το Σωματείο μας για να καλλιεργεί και τονώνει το φρόνημα του προσφυγικού κόσμου, να τον ενισχύει στον αγώνα για αποτίναξη του Τούρκικου ζυγού και να τον βοηθά ώστε να επιτύχουμε την ασφαλή επιστροφή όλων των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες κάτω από συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και εθνικής αξιοπρέπειας.

Συγχρόνως με τις δραστηριότητες μας βοηθήσαμε στην συνέχιση της γνωριμίας μεταξύ των μελών μας στην σύφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα του προσφυγικού κόσμου, στην εξύψωση του φρονήματός του και την καλλιέργεια πνεύματος ενότητας και συνεργασίας.

Τους ως άνω σκοπούς φροντίσαμε να τους επιτύχουμε και με την έκδοση του περιοδικού «Ελεύθερη Κυθρέα», όπου ενημερώναμε τα μέλη μας σχετικά με τα προβλήματα και τις απόψεις του προσφυγικού κόσμου γενικά, και για τα διάφορα τοπικά

προβλήματα, ώστε να συνεχίσει ο δεσμός μας με τον τόπο μας και τις ρίζες μας τόσο των μεγαλύτερων όσο και της νέας γενιάς, που άλλοι ή εγκατέλειψαν πολύ μικροί ή γεννήθηκαν μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα σε πολύ αδρές γραμμές να αναφερθώ στις διάφορες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις μας.

Το Συμβούλιο του Σωματείου μας από τις 18.7.83, ότε ανέλαβα την Γενική Γραμματεία, έκαμε 55 τακτικές συνεδριάσεις και μερικές έκτακτες. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν, ήταν κυρίως οι διοργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ως εκθέσεις, φεστιβάλ, χοροσπερίδες, μνημόσυνα πεσόντων, αποστολή τηλεγραφημάτων, διαμαρτυριών, υπομνημάτων και επαφές μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κυπριανού, τους αρχηγούς ή εκπροσώπους κομμάτων και οργανώσεων, τους πρέσβεις των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και άλλα.

Πράγματι σε κάθε κρίσιμη καμπή του Κυπριακού προβλήματος φροντίζαμε και είχαμε επαφές τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως και με όλους τους αρχηγούς ή εκπροσώπους των κομμάτων, οι οποίοι μας ενημέρωναν για την έκβαση του προβλήματος μας και εμείς εκθέταμε τις δικές μας θέσεις και απόψεις. Σ' όλες τις συναντήσεις επικρατούσε πάντα πνεύμα κατανόησης και ακούονταν με προσοχή οι θέσεις και απόψεις μας.

Συγχρόνως είχαμε συναντήσεις με όλους τους πρέσβεις των Μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (οι τελευταίες μας συναντήσεις ήταν το Γενάρη του 85), στις οποίες τονίστηκε από την αντιπροσωπεία μας η απαίτηση του προσφυγικού κόσμου για επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους και η εμμονή μας για εφαρμογή των τριών βασικών ελευθεριών, ελεύθερη διακίνησης, ελεύθερης εγκατάστασης και το δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Επίσης εισηγηθήκαμε όπως προωθηθεί τόσο από την Κυβέρνησή μας όσο και από τις Κυβερνήσεις των χωρών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας το θέμα εγκαθι-

δρύσεως ζώνης υπό τη διοίκηση της Κεντρικής Κυβέρνησης, ως απαρχή φιλικής συμβιώσεως Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Η εισήγησή μας αυτή έγινε δεκτή από όλους και κυρίως από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, που υποσχέθηκε να την προωθήσει αμέσως.

Αρκετές συνεδριάσεις είχαμε για την προετοιμασία και οργάνωση της Πορείας προς Κυθρέα, που έγινε στις 23 Οκτωβρίου 1983. Όπως όλοι θα θυμάστε, παρά τις διάφορες αντιδράσεις μερικών, αυτή σημείωσε αρκετήν επιτυχία, λόγω των σκόνηων και σκληρών προσπαθειών των μελών του Ανωτάτου Συμβουλίου. Τότε όλα τα μέλη, έκαστος κατά δύναμη, βοήθησαν ώστε η εκδήλωση αυτή να στεφθεί από πλήρη επιτυχία.

Αυτή την εποχή, τον Οκτώβριο του 83, η επιτροπή εργάστηκε σκληρά, γιατί εκτός από την οργάνωση της Πορείας, είχε να παρουσιάσει και την Έκθεση Έργων Ζωγραφικής Κυθρεωτών ζωγράφων, που έγινε από τις 27-30 Οκτωβρίου του 83 στην Καλερύ Rebrant. Σ' αυτήν εξετέθηκαν έργα της κας Ανθούλας Σαββίδου, της κας Χρυστάλλας Δημητρίου και του κ. Γιάγκου Κωνσταντινίδη. Η έκθεση σημείωσε αρκετή επιτυχία.

Το Ανώτατο Συμβούλιο ασχολήθηκε και με δυο δραστηριότητες, οι οποίες μπορώ να πω καθιερώθηκαν και έγιναν θεσμός για το Συμβούλιο μας. Την εορτή της Αγίας Μαρίας, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο στην Αγ. Μαρίνα Στροβόλου, για να τιμήσουμε την Αγ. Μαρίνα της Κυθρέας και το Μνημόσυνο των πεσόντων της Περιοχής κατά το πραξικόπημα και την Τούρκικη εισβολή, το οποίο τελούμε κάθε χρόνο τον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο στην εκκλησία Αγ. Γεωργίου Αγλαντζιάς. Γι' αυτό κάτι έχω να παρατηρήσω. Ενώ τα πρώτα χρόνια πάρα πολλοί κάτοικοι της Περιοχής τιμούσαν με την παρουσία τους τους πεσόντες, πέρσι παρατηρήθηκε κάποια αδιαφορία, που ελπίζω να μην επαναληφθεί, γιατί δεν είναι προς τιμή μας, ενώ η εκκλησιαστική επιτροπή μας παρέχει κάθε διευκόλυνση, μας παραχωρεί και ξεχωριστά στασίδια, αυτά να μένουν κενά. Ελπίζω εφέτος η συμμετοχή μας να είναι αθρόα, ώστε να διαψεύσουμε

το εκκλησίασμα Αγλαντζιάς ότι είμαστε αδιάφοροι κυρίως όμως για να δείξουμε και έμπρακτα πως τιμούμε και σεβόμαστε αυτούς που σκοτώθηκαν από τους βάρβαρους επιδρομείς εν ψυχρώ ή υπερασπιζόμενοι το πάτριον έδαφος.

— Δώσαμε επίσης την ευκαιρία στους κατοίκους της Περιοχής να συναντηθούν μεταξύ τους και να θυμηθούν τις παλιές καλές μέρες που ζούσαν στα χωριά τους με το Φεστιβάλ Κυθρέας, που οργανώσαμε στις 29 και 30 Ιουνίου και την 1ην Ιουλίου 1984 στην Πύλη Αμμοχώστου.

Η αναπαράσταση του γάμου, το γέμισμα του κρεβατιού, τα κανίσια, το άλλαμα του γαμπρού και της νύμφης, τα τσιατιστά και το δρώμενο, μας έφεραν νοερά, έστω και για λίγο, πίσω στα χωριά μας.

Οι φωτογραφίες από τοπία της περιοχής, από τα σχολεία, τους μαθητές και τους δ/λους, μας ξανάφεραν στο μυαλό τις γιορτές και εκδηλώσεις που έκαναν οι μαθητές της Περιοχής μας.

Δεν θα αναφερθώ στα διαθήματα μας για να μας παραχωρηθεί οικόπεδο, για ανέγερση οικήματος για το Σωματείο μας, γιατί σ' αυτό αναφέρθηκε εν εκτάσει ο Πρόεδρος του Σωματείου.

Θα αναφερθώ όμως σε μια άλλη εκδήλωση του Σωματείου μας. Στην Έκθεση Νέας Σμύρνης που έγινε στις 1,2,3 και 4 Μαρτίου 1986, στην Πύλη Αμμοχώστου.

Κατόπιν προσωπικών επαφών και τηλεφωνικών επικοινωνιών οργανώσαμε αυτή την Έκθεση που διαλάμβανε ομιλία του Δημάρχου Σμύρνης, κ. Πεχλιβανίδη, ομιλία του Δημοτικού Συμβούλου Νέας Σμύρνης κ. Μαγκριώτη, ομιλία του Προέδρου της Εστίας Νέας Σμύρνης κ. Σερέφογλου και ομιλία της Δημοτικού Συμβούλου Νέας Σμύρνης κ. Καλλιοπούλου-Γρίβα.

Οι ομιλίες, τολμώ να πω ήταν επιστημονικού επιπέδου και συσχέτιζαν την καταστροφή της Σμύρνης με την τραγωδία της Κύπρου και τόνιζαν με ντοκουμέντα τα επεκτατικά σχέδια των Τούρκων. Το ακροατήριο, άγκαι όχι τόσο όσο ανεμένετο, έμεινε κατενθουσιασμένο.

Εντυπωσιακή ήταν και η Έκθεση φωτο-

γραφιών από τοπία και από τη ζωή στη Σμύρνη. Αυτή παρέμεινε ανοικτή καθ' όλη την ημέρα και εκτός του ακροατηρίου των ομιλιών, την επισκέφθηκαν μαθητές πολλών γυμνασίων, που εντυπωσιάστηκαν.

Αυτή, μπορώ να πω, ήταν από τις καλύτερες εκδηλώσεις του Σωματείου μας και απέσπασε τα πιο κολακευτικά λόγια όσων είχαν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν ως και όλων ανεξαιρέτως των δημοσιογράφων.

— Συγχρόνως αντιπροσωπεία μας από τους κους Πέτσα, Παπαβαρνάβα και Συμεωνίδη είχε στις 19.10.83 δημοσιογραφική διάσκεψη όπου εξετέθησαν οι σκοποί της Πορείας προς Κυθρέα, που έγινε στις 23.10.83 ως και το πρόγραμμα της πορείας. Όλες οι εφημερίδες φιλοξένησαν την διάσκεψή μας και κάλυψαν λεπτομερώς το πρόγραμμά μας.

Ωσαύτως, στις 15.9.85 δόθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στο οίκημα μας της Π.Ο.Α.Α., όπου έλαβαν μέρος ο Γενικός Γραμματέας και μέλη της Ελληνικής Αστροναυτικής Εταιρείας και οι κ.κ. Στυλιανού, Πέτσας, Παπαβαρνάβας και Ζαμπακίδης, με αφορμή το υπέροχο ποίημα «Μάνα Αθάνατη» της Αθηναίας ποιήτριας Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη, αφιερωμένο στην 11χρονη κόρη της Σωτηρούς Κκεσμέ, από το Νέο Χωριό Κυθρέας, που βύζαινε στα στήθη της εν ψυχρώ δολοφονηθείσας από τους Τούρκους μάνας της. Το ποίημα, σε περγαμηνή, σε ειδικό πλαίσιο, που μας χάρισαν θα τοποθετηθεί στο Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα.

Συγχρόνως έγινε λόγος και για το πρόπλασμα του αγάλματος «η Μάνα της Κατοχής», που ο Ελλαδίτης γλύπτης Βαλσάμης χάρισε στο Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα.

Στις 28.2.86 στο θέατρο Ρ.Ι.Ο δόθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη του Αντιδημάρχου Νέας Σμύρνης κ. Ν. Καρδάρα και των κ.κ. Πέτσα, Παπαβαρνάβα και Συμεωνίδη με α-

φορμή την Έκθεση Νέας Σμύρνης.

Ο κ. Καρδάρας αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Δήμου και του Σωματείου Εστία Νέας Σμύρνης, για να διατηρήσουν στη μνήμη των Μικρασιατών άσβεστη τη φλόγα για επιστροφή. Εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας έγινε εύφημη μνεία του Ελληνικού στοιχείου στη Μ. Ασία και σύγκριση της Μικρασιατικής καταστροφής με την εισβολή στην Κύπρο. Ακολούθως δόθηκε το πρόγραμμα της Εκθέσεως.

Πράγματι όλος ο τύπος έδειξε αρκετό ενδιαφέρον και κάλυψε τη διάσκεψή μας, καθημερινώς δε, καθ' όλην τη διάρκεια της Εκθέσεως δημοσίευε αποσπάσματα των ομιλιών και αρκετά κολακευτικά λόγια για το Σωματείο μας που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον τον εγχώριο τύπο, όχι μόνο για τις δημοσιογραφικές μας διασκέψεις αλλά γιατί μας καλύπτει κάθε εκδήλωση και δραστηριότητα μας και προθυμότητα δημοσιεύει τις τόσες διακηρύξεις, τηλεγραφήματα, διαμαρτυρίες, υπομνήματα και άλλα, που τόσο συχνά του στελλουμε.

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλα τα μέλη του Ανωτάτου Συμβουλίου για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προόφεραν στο Σωματείο, όλον τον εγχώριο τύπο για τη συμπαράστασή του, τους κατοίκους της Περιοχής Κυθρέας και όλους όσους μας συμπαρίσταντο στις διάφορες εκδηλώσεις μας ή μας πρόσφεραν κάθε ηθική και υλική συμπαράσταση ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στους σκοπούς που έθεσε το Σωματείο μας.

Εύχομαι όπως το Ανώτατο Συμβούλιο που θα εκλεγεί σήμερα συνεχίσει με την ίδια και καλύτερη επιτυχία το θαρύ έργο που το περιμένει.

Ευχαριστώ