

λους και τους εύκολους. Και εκείνους που τους αρέσουν τα αστεία και εκείνους που τους αρέσουν τα σοβαρά. Και εκείνους που τους αρέσουν τα πολιτικά και εκείνους που τους αρέσουν τα αθλητικά. Και τους βιαστικούς που αρέσκονται να διαβάσουν μόνο τους τίτλους των εφημερίδων και τους λεπτολόγους που διαβάζουν και την τελευταία διαφήμιση.

Και δεν είναι μόνο αυτά. Ας μη ξεχνούμε τα διλήμματα που έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι όταν έχουν να αποφασίσουν το είδος της συνεργασίας που θα δεχθούν από τους αναγνώστες τους. Ξέρουν πως αν αρνηθούν να δημοσιεύσουν κάτι κινδυνεύουν να κατηγορηθούν ότι είναι δειλοί. Αν πάλι δημοσιεύσουν το κάθε τι τότε κινδυνεύει να αμφισβητηθεί η ευθυκρισία τους ή ακόμη να κατηγορηθούν ότι προτιμούν την εύκολη ζωή και δεν τα καταφέρνουν να αποτυπώσουν τις δικές τους ιδέες.

Βέβαια υπάρχουν και άλλα πολλά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι φτωχοί δημοσιογράφοι και που δεν είναι δυνατό να τα απαριθμήσουμε στο παρόν μας σημείωμα. Αυτά που αναφέραμε είναι τα κυριότερα και είναι εκείνα που εμείς οι μη δημοσιογράφοι βλέπουμε εξ αποστάσεως.

Φαντασθείτε όλα τα άλλα που εμείς δεν βλέπουμε. Την ταξινόμηση της ύλης, τις σελιδώσεις, τις διορθώσεις και τόσα άλλα που χρειάζονται να γίνουν για να μας δώσουν την επαύριο μια τέλεια εφημερίδα.

Και εμείς αντί να εκτιμήσουμε και να επαινέσουμε αυτό το τεράστιο έργο που επιτελούν αυτοί οι γνήσιοι δουλευτάδες του πνεύματος βρίσκουμε από καιρού σε καιρό τρόπους και ευκαιρίες να τους καταδικάσουμε. Νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.

A.M. Δημητριάδης



Η Άνοιξη του 1987 στην Κύπρο.

Η άνοιξη δεν ήλθε φέτος με γέλια με χαρές και με τραγούδια.
Ήλθε με βαρυχειμωνιά χιόνια βροχές ανεμοζάλες
Ξεχείλησαν οι ποταμοί γέμισαν με αρκετό νερό οι φράκτες
Δοξάσαμε από καρδιάς τον Παντοδύναμο θεό
που δρόοισε τη διψασμένη γης μας
Που χρόνια και χρόνια περίμενε μια τέτοια βροχή να την δροσίσει.
Ευλογία θεού έπεσε από ψηλά στην πονεμένη Κύπρο.

Θεέ μεγαλόδυναμε Σε παρακαλούμε, όπως δρόοισες
τη διψασμένη γη μας, έτσι να δροσίσεις και τις 200.000 κατοίκους της
που έδιωξαν οι βάρβαροι εισβολείς του Αττίλα με δόλο και με βία
από τις προγονικές τους εστίες, αναγκάζοντας τους να γίνουν πρόσφυγες
στην ίδια τους την πατρίδα.

Βοήθησε Θεέ μου να πέσουν τα τείχη του διαχωρισμού
και να ενωθούμε πάλι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι
όπως είμεθα και πριν αδελφωμένοι και ενωμένοι.
Όλοι μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, παιδιά,
νοσταλγούμε την επιστροφή μας στις προγονικές μας εστίες.
Θέλουμε να βασιλεύσει η Ειρήνη πια στην πονεμένη Κύπρο.

Σαν θελήσεις Εσύ Κύριε μου τα πάντα δύνασαι,
αδυνατεί δε σε ουδέν.

Μελπομένη Χ'Γρηγορίου.
Καραβάς