

Όσες φορές στα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι προσπαθούν να εξηγήσουν την προέλευση της «Μουσουλμανικής κοινότητας» της Κύπρου, κάνουν τέτοια επιλογή εγγράφων που αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν στοιχεία ενοχλητικά, τα οποία δεν βολεύουν τα συμπεράσματά τους και προσποιούνται μάλιστα άγνοια. Τέτοια στοιχεία είναι μερικά σουλτανικά φερμάνια, που έχουν δημοσιευθεί από παλαιούς Τούρκους Ιστορικούς - προτού καν εμφανισθεί το Κυπριακό πρόβλημα - τα οποία σε τελευταία ανάλυση αποδεικνύουν - πέρα από κάθε αμφιβολία - ότι ο «Τουρκοκυπριακός πληθυσμός» ήταν Χριστιανοί και μάλιστα Έλληνες, που μεταφέρθηκαν στο νησί, από το τότε ονομαζόμενο «Κέραμαν Εγιαλεττί».

Από τον Τούρκο ιστοριοδίφη Ahmet refik, αντλούμε το σουλτανικό διάταγμα της 8ης Αυγούστου 1573, στο οποίο φαίνεται ότι ο πρώτος αρχιτέκτονας του γαλάζιου τζαμιού με τους 6 μιναρέδες στην Κωνσταντινούπολη, Σινάν, ήταν χριστιανικής καταγωγής και η γενέτειρά του ήταν το χωριό Αγίρνας (Άγιοι Ανάργυροι) στην Κεσσάρεια. Ο Σινάν εξισλαμίστηκε με το παιδομάζωμα, αλλά δεν ξέχασε τους συγγενείς και τους Έλληνες συμπατριώτες του και καθώς ήταν ισχυρός, πέτυχε την απαλλαγή τους από τις ταλαιπωρίες του εξαναγκαστικού ξεριζωμού και μεταφοράς τους στην Κύπρο στα 1573.

Αυτά προς το παρόν, για να δώσουμε μια απάντηση στην κακόβουλη τουρκική παραγάνδα.



## Του χωριού μου θύμησες

Μανούλα μου  
η ξενητιά σε πίκρανε  
το βλέπω ....  
αισθάνομαι τον πόνο σου  
στα βάθη της ψυχής μου  
στα κτύπια της καρδιάς μου.

‘Απλωσ’ τα χέρια  
φώναξε ....  
της ξενητιάς παιδιά σου,  
άλεσε φρεσκοσίταρο,  
χωριάτικο πουρκούρι,  
κάνε τον φούρνο έτοιμο  
θρουμπιά που τα βουνά σου,  
ψήσε ερίφι του Κοντού,  
ταβάκι μυρωδάτο,  
οι μυρωδιές ν’ απλωθούν  
στην ξένη γη να φτάσουν  
για ν’ ανθυμίσουν την καρδιά  
τα στήθια να σπαράξουν,  
ίσως μας φέρει  
πιο νωρίς  
στη μητρική  
αγκαλιά σου.

Σάββας Νικολάου από την Κυθρέα  
και τώρα στις Η.Π.Α.