

Περί φιλίας

Πολλά έχουν γραφεί μέχρι σήμερα για την φιλία αλλά πιστεύω πως όσα περισσότερα γράφονται και λέγονται για το θέμα αυτό τόσο το καλύτερο για μας και για την κοινωνία που ζούμε. Εξ άλλου δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η φιλία και η συναναστροφή είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής η οποία χρειάζεται και τα δύο για να συνεχίσει τον δρόμο της.

Όπως έχει αποδεχθεί τρία είναι τα κυριότερα στοιχεία με τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί ή να χαθεί. Αυτά είναι η αντίληψη, η αντίδραση και η ενέργεια. Δηλαδή πρώτα ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να καταλαμβαίνει τους άλλους ανθρώπους, μετά πρέπει να μάθει πώς να αντιδρά σε εκείνα που διαφωνεί μαζί τους και ύστερα να ενεργεί και να αποφασίζει ανάλογα με την κρίση του.

Βέβαια όλα αρχίζουν από τις γνωριμίες είτε αυτές ευρίσκονται στη επαγγελματική μας ζωή ή στη κοινωνική μας ζωή. Όμως, όπως ξέρουμε όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι. Άλλοι είναι οχληροί και βαρετοί, άλλοι είναι υστερόβουλοι και επιτηδείοι, άλλοι εγωϊστές και υπερήφανοι και δυστυχώς λίγοι είναι οι συνετοί και οι ενάρετοι άνθρωποι, Γι' αυτό δεν πρέπει να βιαζόμεθα να κάμουμε φίλους. Ίσως να είναι καλύτερα να μείνουμε χωρίς φίλους για κάποιο χρονικό διάστημα παρά να κάμουμε φίλο τον τυχόντα.

Επίσης πρέπει να προσέχουμε πάντοτε τα ήθη των υποψηφίων φίλων μας γιατί αν έχουν κακές συνήθειες και κακό όνομα κινδυνεύουμε να κατηγορηθούμε και εμείς διότι συναναστρεφόμεθα με τέτοιους ανθρώπους.

Εκείνο βέβαια που πρέπει να θυμόμαστε περισσότερο είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι τους πολλούς φίλους που χρειάζεται αλλά τους καλούς και κυρίως εκείνους που ξέρουν να αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς τους ευεργετήσαντες. Αυτούς δε θα τους βρούμε ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους και ιδίως σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν πότε να σε συμβουλεύουν και πότε να σε κρίνουν και τους λείπει το

αίσθημα να σου γίνουν κύριοι και αφέντες κάποια στιγμή. Συνήθως ωρισμένοι από αυτούς τους απλούς ανθρώπους είναι ενδεδυμένοι με χιτώνα κατανόησης και δικαιοσύνης, φέρουν κουκούλιο ακακίας, δύναμη αληθείας και μισούν την αχαριστία. Όμως μη επηρεάζεστε μόνο από την εμφάνιση ή από λόγια για να κάμετε την εκλογή σας αλλά περιμένετε να δείτε έργα και κυρίως τα μέσα που χρησιμοποιούν για να φθάσουν στους σκοπούς τους. Και η γνώμη μου είναι να κρατηθείτε μακριά όταν βεβαιωθείτε ότι υπάρχει έστω και ίχνος υστεροβουλίας. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι εκεί που υπάρχει ελπίδα για εύνοια ή ευεργεσία ή φιλία αργά ή γρήγορα χάνεται γιατί είναι νοθευμένη.

Και κάτι άλλο. Όταν τελικά βρούμε τους κατάλληλους φίλους να θυμόμαστε πάντα πως για να έχει επιτυχία η φιλία που είναι αδελφή της ειλικρίνειας και της κατανόησης χρειάζεται και από μας τη σωστή ανταπόκριση δηλαδή αναλαμβάνουμε και εμείς ωρισμένες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα στις συνομιλίες και τις συζητήσεις μας, πρέπει να ακολουθούμε την απόφασιν και τα συμπεράσματα των πολλών και ουδέποτε να προσπαθούμε να υποτάσσουμε τους φίλους μας στις δικές μας αντιλήψεις. Οι φίλοι δικαιούνται να έχουν την γνώμην τους, δικαιούνται να μιλούν, να κρίνουν και να επιτιμούν και είναι πολύ ωφέλιμο να νικάται κάποιος στις συζητήσεις μαζί τους. Επίσης ουδέποτε να εκφράζουμε οτιδήποτε εναντίον των φίλων μας πίσω από την ράχιν τους και αν κάμουν λάθη να προσπαθούμε να τους διορθώνουμε κατ' ιδίαν. Άλλες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι των φίλων μας είναι να τους συμπαρασταθούμε σε καιρό συμφοράς και δυστυχίας. Όπως λέγει και το ρητόν ουδέποτε να ξεχνούμε τους φίλους ιδίως εκείνους που επεριποιούμεθα όταν ευτυχούσαν.

Επίσης κάτι που πρέπει να μη ξεχνούμε είναι ότι η μεγάλη φιλία μπορεί κάποτε να γεννήσει ή να προξενήσει μεγάλη έχθραν γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάντοτε υπ' όψη