

## Δενδροφύτευση

Το Σωματείο Ελεύθερη Κυθρέα στα πλαίσια της επέκτασης του Πρασίνου στην Κύπρο οργάνωσε σε συνεργασία με το τμήμα Δασών δενδροφύτευση στην περιοχή Γερίου στην επαρχία Λευκωσίας στις 4 Φεβρουαρίου 1989. Φυτεύτηκαν με την βοήθεια πλέον των 30 μελών του Σωματείου 500 περίπου δασικά δενδρύλλια.

Η φύτευση ήταν αφιερωμένη στην μνήμη των θυμάτων της εισβολής της περιοχής Κυθρέας γι' αυτό τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή γι' αυτά πριν αρχίσει η δεντροφύτευση.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Σωματείου κ. Χριστόδουλος Πέτσας έκαμε την πιο κάτω σύντομη ομιλία.

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και εκτιμητές του Σωματείου μας.

Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους για την πρόθυμη ανταπόκριση που δείξατε στην έκκληση του Σωματείου μας να παραμερίσετε κάθε άλλη ασχολία και να θυσιάσετε πολλοί από σας και αυτή την ανάπαυση σας για να παρουσιασθήτε σήμερα στην κοινωφελή μας τούτη εκδήλωση. Δείχνει τούτο την αγάπη σας στο φυσικό περιβάλλον και το ζωηρό ενδιαφέρον σας στα δένδρα που είναι το καλύτερο δώρο που χάρισε ο Δημιουργός στον άνθρωπο. Με τους κάρπους και τα φύλλα των δένδρων τρέφονταν οι πρωτόγονοι άνθρωποι, σε εποχές που ζούσαν στις σπηλιές και τις οπές της γης και δεν ήξευραν ακόμη ούτε το αλέτρι ούτε το ξινάρι και τα άλλα εργαλεία. Μα και σήμερα ακόμη που ο άνθρωπος έχει φθάσει στο αποκορύφωμα ανάπτυξης και προόδου πάλιν τα δέντρα και γενικά όλα τα είδη των φυτών είναι που μας τρέφουν και δεν θα φθάσει ποτέ εποχή που θα μας γίνουν άχρηστα.

Η Κύπρος μας με το θαυμάσιο της κλίμα και το εύφορο της έδαφος είναι τόπος κατάλληλος για την ανάπτυξη των δέντρων και δεν πρέπει να μείνει τόπος που να μη καλυφθεί με το πράσινο. Ο μεγαλύτερος γεωγράφος της αρχαιότητας Στράβων (67 π.Χ. - 23 μ.Χ.) αναφέρει στα περίφημα

«Γεωγραφικά» του πως η Κύπρος την παλιά εποχή σκεπαζόταν ολόκληρη με δάση, ήταν ένα πράσινο νησί. Αυτό βοηθούσε πολύ στο λυώσιμο του Χαλκού, γιατί έκοβαν δένδρα για την καύση και το λυώσιμο των μετάλλων. Τα πολλά ακόμη δένδρα τα χρησιμοποιούσαν και στην κατασκευή караβιών (ναυπήγηση) γι' αυτό η Κύπρος στην αρχαιότητα ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη.

Δεν θέλω να επεκταθώ στις πολλές ωφέλειες που μας δίδουν τα δέντρα, γιατί είναι σ' όλους γνωστές: ευπρεπίζουν και ομορφαίνουν το τοπίο. Καθαρίζουν τον αέρα, πλουτίζουν τη βροχόπτωση, προστατεύουν το χώμα από τη διάβρωση, αναπτύσσουν το κυνήγι, υποβοηθούν τον τουρισμό. Η ξυλεία τους χρησιμεύει στο κτίσιμο και στην επίπλωση της κατοικίας μας. Μας δίδουν τους καρπούς και άλλα προϊόντα που μας τρέφουν.

Εμείς όλοι της περιοχής Κυθρέας είχαμε μια ιδιαίτερη αγάπη και προσήλωση στα δένδρα και με ζήλο αμείψαμε τα φυτεύαμε και τα περιποιούμαστε χάρη στον αστείρευτο μας Κεφαλόβρυχο που τα πότιζε και ολόκληρη η περιοχή της Κυθρέας ήταν ένα απέραντο δάσος από κωνοφόρα και φρούτικά δέντρα.

Το ίδιο ζήλο για τα δένδρα να δείξουμε και τώρα στη προσφυγιά που μιας έρριψε η τύχη για να γίνουμε παράδειγμα σε όλους τους κατοίκους της ελεύθερης περιοχής να φυτεύσουν όσο πιο πολλά δέντρα μπορούν, γιατί αυτά θα είναι οι αιώνιοι σκλάβοι μας που θα εργάζονται ασταμάτητα για μας και τους απογόνους μας. Προπαντός όμως προστατεύετε τα από τα ζώα και τα βέβηλα χέρια των ανθρώπων που ασυναίσθητα τα ξεριζώνουν και τα καταστρέφουν.

Πριν κλείσω τη σύντομη μου ομιλία έχω υποχρέωση να ευχαριστήσω το Τμήμα Δασών και ιδιαίτερα τους κ.κ. Γιαννάκη Κων/νίδη, Πάρη και Μάρκο Δανιήλ που υποβοήθησαν να πραγματοποιηθεί η ωραία τούτη σημερινή μας εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης τους δασικούς εργάτες που ήλθαν μαζί μας και που υποβοηθήσουν στο έργο μας.