

απευθύνονται και επικοινωνούν με την αυλή της Μαδρίτης, καθώς και με τους Ισπανούς βασιλιάδες της Νεαπόλεως και της Σικελίας.

Κατά τους επόμενους αιώνες, ιδιαίτερα κατά το 19ο και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, οι σχέσεις Κύπρου - Ισπανίας είναι κυρίως προξενικές, εμπορικές, πνευματικές, καλλιτεχνικές και άλλες. Στη διάρκεια του εμφύλιου Ισπανικού πολέμου (1936 - 1939) σημαντικός αριθμός Κυπρίων εθελοντών, κυρίως μεταναστών από τη

Μεγάλη Βρετανία, πολέμησαν στο πλευρό των δημοκρατικών Ισπανών και αρκετοί σκοτώθηκαν εκεί. Υπολογίζεται ότι οι Κύπριοι που πολέμησαν στην Ισπανία υπερέβαιναν τους 60 και προέρχονταν είτε από την Κύπρο, είτε από χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής όπου βρίσκονταν εγκατεστημένοι. Απ' αυτούς 15 τουλάχιστο σκοτώθηκαν η εκτελέστηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν.

Δρ. Αικατερίνη Χ. Αριστείδου

Είχα 16/2/82

Μπρος στο τσατήρι κάθεσαι, κατάμαυρα ντυμένη,
 μια κοπελιά κοσκιά χρόνων, μαντηλοφορεμένη,
 θωρεί τ' απέναντι βουνό, την γη την σκλαβωμένη
 και με τα χείλη τα στεγνά, μοιρολογάει και λέει

Είχα' ναν άντραν, άντρακλαν, λεβέντην, παλληκάρι,
 είχα' ναν άντραν π' άρπαξαν οι Τούρκοι κείντο βράδου,
 μέσ' απ' τα δκυό τα χέρια μου και την ζεστή μ' αγκάλη,
 απ' το χωριό, το σπιτι του, το νυφικο κρεβουτι.

Είχα λεβέντην αδελφόν, ψηλόν σαν το κοντάρι,
 τον ζήλευ όλο το χωριό, της μάνας μας καμάρι,
 του κύρη πάντα βοηθός, το χέρι το δεξί,
 σαν τρεχαντήρια οργώνανε μαζί κι οι δυο την γή.
 Σαν τα λιοντάρια χύμηξαν στην μάχ' αντριωμένοι,
 αντάμα πολεμήσανε τον Τούρκ' αδερφωμένοι
 και πλάι, πλάι πέσανε κι' οι δυό αγκαλιασμένοι
 και με το αίμα δρόρισαν την γη την διψασμένη.

Είχα μια μάνα σαν τον ανθό, της λεμονιάς μπουμπούκι
 δεύτερη μέσα στο χωριό δεν είχε σαν ετούτη,
 π' απ' το μαράζι έλωσε, σαν το κερι που λυώνει
 κι' έμεινα γώ στην προσφυγιά, δίχως κανένα, μόνη

Είχα' ναν άντραν αδερφό
 μητέρα και πατέρα,
 και έμεινα δεντρί ξερό
 στ' αγιάζι, στον αγέρα

Ανδρέα Αν Παναγίδη