

Έχουμε το δικαίωμα να ερωτήσουμε: Γιατί τόση υποκρισία; Η Κύπρος δεν αποτέλεσε και δεν είναι σε θέση ν' αποτελέσει απειλή για κανένα κράτος. Ονειρεύτηκε να διαδραματίσει ρόλο γέφυρας φιλίας μεταξύ των λαών και εργάζεται με συνέπεια γι' αυτό το σκοπό.

Για 16ο χρόνο είναι το μόνο σημείο στο σώμα της Ευρώπης όπου συνεχίζεται μια βάρβαρη επιδρομή. Γιατί σιωπάτε μπροστά σ' αυτό το έγκλημα;

Είναι σημαντική η σύμπτωση να πραγματοποιούμε αυτή την εκδήλωση μας τη στιγμή που ο Πρόεδρος της Κύπρου ετοι-

μάζεται ν' αναχωρήσει σε λίγες ώρες στο εξωτερικό για να προωθήσει τον ιερό αγώνα της Κύπρου.

Πιστεύω ότι είναι ύψιστο πατριωτικό καθήκον όλου του πολιτικού κόσμου και όλου του λαού να διακηρύξουμε: Συμπαριστάμεθα όλοι ολόψυχα στον Πρόεδρο στην προσπάθεια να κινητοποιηθούν όλες οι δημοκρατικές και φιλελεύθερες δυνάμεις του κόσμου στον αγώνα για τη σωτηρία της Κύπρου, για την ταχύτερη δυνατή λύση του Κυπριακού.

Λευκωσία  
19.11.1989.

### Πάντα μαζί σου

*Με μάγευσαν τα μάτια σου  
με σκλάβωσαν τα χείλη,  
και το χαμόγελο σου  
μου κλέβει την καρδιά.*

*Στην ζωή μου είσαι σταθμός  
άλλη αγάπη εγώ δεν ζητώ,  
σ' αυτόν τον ντουινιά  
μόνο εσε' αγαπώ.*

*Κι' αν ποτέ χωριστούμε  
κι αλλού πλανηθώ,  
κάποια μέρα θα γυρίσω  
εσένα να βρώ,  
να γιατρέψεις αυτή τη ψυχή  
που με πόνο λίγη αγάπη  
γυρεύει να βρει  
σ' αυτήν την ζωή.*

*Γιά μένα ο κόσμος  
εσύ είσαι μόνο,  
κι αν η τύχη αλλού με τραθήξει  
και αλλού πλανηθώ,  
πάλι εγώ θα γυρίσω μια μέρα  
μια χαμένη αγάπη να βρώ.*

*Κι αν και πάλι εσύ μου ξεφύγεις  
και αλλού πλανηθείς  
και σ' αυτόν τον ντουινιά δεν σε βρώ  
την χαμένη αγάπη  
θα γυρεύω να βρώ  
μες την άλλη ζωή.*

**Σάββας Νικολάου**  
**από την Κυθρέα και τώρα**  
**στις Η. Π. Αμερικής**