

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΓΙΝΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οι Άγγλοι, όσα χρόνια είχαν υπό κατοχή την Κύπρο, ουδέποτε είχαν σκοπό να πραγματοποιήσουν τα όνειρα του Κυπριακού Ελληνισμού, που ήταν η Ένωσή του, με την Ελεύθερη Ελλάδα. Ούτε εξεδήλωσαν ποτέ τέτοιους προσανατολισμούς. Αυτό μάλιστα φάνηκε, από τον πρώτο κιόλας μήνα, της παρουσίας τους στο νησί. Έντεχνα μάλιστα η Αγγλική Διοίκηση, φρόντιζε με διάφορους τρόπους - κατά καιρούς - να σπείρει φήμες, ότι θα επιστρεφόταν η Κύπρος στην Τουρκία, με απώτερο και μοναδικό σκοπό, να τρομοκρατεί τον Κυπριακό Ελληνισμό.

Από το καλοκαίρι του 1882 η Αγγλική

μαρτυρίες των Ελλήνων Κυπρίων για τις παραπάνω ενέργειες των "Τουρκοκυπρίων" η Αγγλική Διοίκηση, θεωρούσε τις καταγγελίες "άνευ αντικειμένου".

Η Αγγλική πολιτική, προσπαθούσε φανερά να προωθήσει το "Τουρκικό στοιχείο" και έφθασε μέχρι του σημείου στα 1883 να δώσει πολύ μεγαλύτερη βοήθεια στην "Τουρκοκυπριακή" εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι τα "Τουρκικά" σχολεία ή "Τζαμιά" ήταν πολύ λιγώτερα, σε σύγκριση με τα Ελληνικά. Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι ο Αγγλικός προϋπολογισμός είχε διαθέσει τότε, στα Ελληνικά σχολεία της Κύπρου, μόνο 188 λίρες, ενώ στα λεγόμενα "Τουρκικά Σχο-

χρόνια, προς όφελος των "Τουρκοκυπρίων". Αξίζει ακόμη να τονίσουμε και την μεροληψία των Δικαστηρίων και των οργάνων του νόμου, υπέρ των "Τουρκοκυπρίων". Ο αναγνώστης των εφημερίδων της εποχής εκείνης, θα μείνει κατάπληκτος, για την εύνοια που παρείχε η Αγγλική Διοίκηση στην Κύπρο, προς τον λεγόμενο "Τουρκοκυπριακό πληθυσμό", τα παραδείγματα δε της καθημερινής ζωής για το θέμα αυτό, είναι αμέτρητα.

Σύμφωνα με αναφορά του Έλληνα Προξένου στα 1879 ένας "Τουρκοκύπριος" αποπλάνησε ένα δεκάχρονο Ελληνόπουλλο και ασέληψε με την βία πάνω του. Όταν ζήτησε το παιδί η μητέρα του, ο απαγωγέας την εκδίωξε με βίαιο τρόπο. Όταν έφθασε η υπόθεση στην Αγγλική Διοίκηση, ο αποκαλούμενος "Τουρκοκύπριος" αφέθηκε ... ελεύθερος. (Α.Υ.Ε./Κ.Υ., φακ. Κατάστασις εν Κύπρω 1879, εγγρ. αρ. 24, 25 Σεπτεμβρίου 1879, Σ. Επαινετός προς Η. Βασιλειάδη). Σε μια άλλη περίπτωση στα 1883 φυλακίσθηκε για τρεις μέρες κάποιος Ελληνοκύπριος, επειδή έδειρε ένα παιδί που ατακούσε. Η Αγγλική Διοίκηση τον έστειλε να εκτελεί καταναγκαστικά έργα. Προσβλήθηκε από ηλίαση και μη μπορώντας να εργασθεί επέστρεψε στην φυλακή, οπότε ο Άγγλος γιατρός τον έστειλε ξανά στα καταναγκαστικά έργα αποφαινόμενος, ότι ήταν υγιής. Οι καλούμενοι "Τουρκοκύπριοι Ζαπτιέδες" τον κτυπούσαν να εντείνει την εργασία του με αποτέλεσμα τα κτυπήματα να του προκαλέσουν τον θάνατο. Για την "νεκροψία" κλήθηκαν τρεις γιατροί: "Δύο Έλληνες αποφάνθησαν ότι τα κτυπήματα συνετέλεσαν να επιφέρωσι τον θάνατο η δ' ετέρα παρ' Άγγλω εν ή εγνωμοδοτεί, ότι επί της νόσου ταύτης, ωφελούν οι γρόνθοι. Συνεπεία δε της γνωμοδοτήσεως ταύτης, οι "Ζαπτιέδες" απελύθησαν των φυλακών (Α.Υ.Ε.Κ.Υ., φάκελλος 37/121883, αρ. 181, Λάρνακα 24 Οκτωβρίου, Πρόξενος Α. Ανάργυρος προς το Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδος).

Τέλος στο λεγόμενο "Νομοθετικό Συμβούλιο της Κύπρου" κατά κανόνα, δεν λαμβανόταν υπόψη η γνώμη των μελών του Κυπριακού Ελληνισμού. Το συμβούλιο αυτό απαρτιζόταν από 6 διορισμένους Άγγλους, 9 αιρετά μέλη από τους "μη μουσουλμάνους", όπως αποκαλούσαν τον Ελληνοκυπριακό πληθυσμό και 3 αιρετά μέλη από τους αποκαλούμενους "μουσουλμάνους" Η ψήφος του Άγγλου Προέδρου ήταν διπλή. Έτσι με το έντεχνο αυτό "κατασκεύασμα", επειδή οι Άγγλοι προσεταιριζόνταν τους λεγόμενους "μουσουλμάνους" επέβαλλαν πάντοτε εκτός από μια περίπτωση στα 1931, όταν ο "Τουρκοκύπριος" Νετζαττή καταψήφισε νομοσχέδιό τους - τις απόψεις και τα σχέδιά τους, σε βάρος πάντοτε του Κυπριακού Ελληνισμού. Και το περιεργο φαινόμενο - ενώ συνέβαιναν όλα αυτά - η στάση των τότε λεγόμενων "ηγετών" του κυπριακού Ελληνισμού - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως του Κυρίλλου Παπαδόπουλου επισκόπου Κερύνειας, του Χρυσανθου Ιωαννίδη επισκόπου Κερύνειας και του Νικοδήμου Μυλωνά μητροπολίτη Κιτίου - ερχόταν, θα 'λεγε κανείς αρωγός σ' όλες τις παραπάνω μεθοδεύσεις της Αγγλικής διοίκησης στην Κύπρο, σε βάρος του Κυπριακού Ελληνισμού!!! Έτσι οι "Χοτζάδες" και το "Εβκαφ" δρούσαν ανενόχλητα, με συστηματικές και εντατικές προσπάθειες προσηλυτισμού και προπαγάνδας, σε βάρος των Ελλήνων Κυπρίων, χωρίς καμμία ουσιαστική αντίδραση, από μέρους των τότε ονομαζόμενων "ηγετών" του Κυπριακού Ελληνισμού!!!

Από την παραπάνω ανάλυση, είναι ξεκάθαρο ότι: Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΓΙΝΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΓΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΟΥ "ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ". Ας μην εμφανίζονται λοιπόν - τώρα - ως "φίλοι και "Σύμμαχοι" μας οι Άγγλοι!!!

Κωνσταντίνος Γιαννός