

## Πού είναι οι κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας που εισέβαλε στην Κύπρο;

27.10.1990, Σχόλιο Αμερικάνικης εφημερίδας:

**ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΚΥΠΕ).**- "ΟΤΑΝ μεγάλες χώρες εισβάλλουν σε μικρότερες γειτονικές τους χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν καταδικαστικά ψηφίσματα, οι Ελληνοκύπριοι κουνούν το κεφάλι με νόημα.

Έστω κι αν το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι μονάχα να φανταστούν τα πλούτη των σείχηδων του πετρελαίου, προσπαθούν να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους στο ρόλο του Κουβέϊτ".

Έτσι αρχίζει το σχόλιό της για την κρίση στη Μέση Ανατολή η αμερικανική εφημερίδα "Boston Globe" στην κυριακάτικη έκδοσή της. "Όταν τα τουρκικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Κύπρο πριν 16 χρόνια και κατέλαβαν το ένα τρίτο της χώρας μετά από αιματηρές μάχες, η παγκόσμια αντίδραση ήταν πολύ διαφορετική", γράφει ο δημοσιογράφος Walter Robinson σε ανταπόκρισή του από τη Λευκωσία.

"Δεν έγινε λόγος για οικονομικές κυρώσεις ενάντια στην Τουρκία και πολύ λιγότερο για αποκλεισμό. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν πήραν θέσεις μάχης και δεν υπήρξαν απειλές για διωγμό των εισβολέων διά της θίας", πρόσθεσε. "Το δράμα της Κύπρου γρήγορα ξεχάστηκε", υπογραμμίζει το σχόλιο. "Τώρα, ακόμη και οι προσπάθειές της για να υπενθυμίσει στον κόσμο για τους παραλληλισμούς και την άλυτη διαίρεση του νησιού αγνοούνται".

Το σχόλιο αναφέρεται στη συνέχεια στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας —

συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου — για την αποχώρηση του Ιράκ από το Κουβέϊτ. Ενώ όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την επιδοκιμασία πολλών χωρών του κόσμου, στην Κύπρο οι προσπάθειες αυτές προκάλεσαν την περιφρόνηση του κόσμου.

"Το πρόβλημα είναι το ίδιο στο Κουβέϊτ κι εδώ δεν είναι; Αλλά οι ΗΠΑ και ο κόσμος δε μιλούν για το Κυπριακό διότι δεν έχουμε πετρέλαιο, λέει ο Χαράλαμπος Χαράλαμπους", γράφει η εφημερίδα, "διακόπτοντας το παιγνίδι τάβλι που παίζει σε δρόμο της Λευκωσίας, μόλις λίγα μέτρα από τη γραμμή που σημαδεύει τα σύνορα με την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο".

"Οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι είναι χωρισμένοι με συρματοπλέγματα, οχυρωμένες θέσεις, Ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και χρόνια εθνικού και θρησκευτικού μίσους", προσθέτει το σχόλιο.

Στη συνέχεια το σχόλιο παραθέτει τις απόψεις κάποιου Τουρκοκύπριου, ο οποίος υποστηρίζει ότι η δική του κοινότητα έχει ομοιότητες με την περίπτωση του Κουβέϊτ.

"Η διεθνής κοινότητα όμως", τονίζει το άρθρο, "ανακήρυξε την Τουρκία σαν τον φταίχτη το 1974, καταδικάζοντας την εισβολή και απαιτώντας την αποχώρηση των στρατευμάτων. Εξάλλου, η κατάσταση εδώ κοστίζει πολύ περισσότερο από ανθρώπινης πλευράς παρά ότι η κατάκτηση του Κουβέϊτ από το Ιράκ έχει δείξει μέχρι στιγμής".