

κίας, τώρα που η τάξη του κόσμου μεταβάλλεται και χείμαρροι αισιοδοξίας για ενεργητική και ασφαλή επίλυση περιφερειακών προβλημάτων ρέουν στην οικουμένη, εμείς ο Έλληνοκύπριος της Κύπρου, οφείλουμε να θέσουμε πάνω απ' όλα, πάνω από μικροεγωϊσμούς, σκοπιμότητες και προσωπικές επιδιώξεις, τη σωτηρία της πατρίδας. Κι ας μη λησμονούμε πως

"το ανώτατο αγαθό στον κόσμο δεν είναι η ζωή παρά η ελευθερία". Και γι' αυτή την ελευθερία θα παλεύουμε με ολόρθη τη ψυχή, ολόπλευρα, χωρίς αναπαμό, ως την ώρα της δικαίωσης. Μονάχα μ' αυτό τον τρόπο δικαιώνεται η θυσία των νεκρών μας και εμείς τελούμε το πιο αληθινό μνημόσυνο.

Dr Ιάκωβος Αριστείδου

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πώς θα σε ξαναδώ 11/84

Μια μέρα σ' άφησα
και χρόνια πέρασαν,
τον πόνο έκρυψα
μα δε σε ξέχασα.

Και τώρα πια πατρίδα μου
πως θα σε ξαναδώ.

Μια νύκτα ήρθανε
πίκρα σου φέρανε,
αίμα σου χύσανε,
χέρια σου δέσανε,

και τώρα πια πατρίδα μου
πως θα σε ξαναδώ.

Παιδιά σου σκότωσαν,
μ' αίμα, το χώμα έβαψαν,
μητέρες έκλαψαν,

κορούδες σου ατίμασαν
και τώρα πια πατρίδα μου
πως θα σε ξαναδώ.

Της καρδιάς μου κάθε φύλλο
ματωμένο σαν την Κύπρο,

τον πόνο έκρυψα
το δάκρυ στέρησα

Πατρίδα μου για να μη κλάψω
τραγουδώ

πως θα σε ξαναδώ.

Της Συρκανιάς η βρύση

δεν τρέχει πια νερό,

της λεφτεριάς η βρύση

να τρέξει καρτερώ, σπιτάκι μου για να μη κλάψω

για σενα τραγουδώ

πως θα σε ξαναδώ.

Μια μέρα σ' άφησα

και χρόνια πέρασαν

τα όνειρα δεν έσβυσαν

ελπίδες έζησαν

Πατρίδα μου για να μη κλάψω

τραγουδώ

ελεύθερη πως θα σε

ξαναδώ.

Σάββας Νικολάου

από την Κυθρέα και τώρα στις Η.Π. Αμερικής.