

ποίηση των γεωγραφικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου για ειρηνικές δραστηριότητες καθώς και των υγιών διεθνών πολιτικών συγκυριών. Αλλά και με την εμμονή μας στις πανανθρώπινες αξίες και το δίκαιο του αγώνα μας. Στην προσπάθειά μας στο διεθνές πεδίο θα έχουμε και πάλι σαν κύριο στήριγμα μας την Ελλάδα και τους απόδημους Έλληνες.

Συγχωριανοί και Συγχωριανές

Σε λίγο στην πορεία προς τα αγαπημένα μας χώματα, θα αντικρύσουμε τα διαχωριστικά συρματοπλέγματα, θα πλησιάσου με τη γη μας, χωρίς να τη φτάσουμε, θα

πονέσουμε, θα κλάψουμε, θα οργιστούμε για την αδικία που μας γίνεται και θα ξαναγυρίσουμε στην προσφυγιά και το ξεριζωμό. Όμως δεν πρέπει να λυγίσουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Θα επανέλθουμε ξανά και ξανά κι όσες φορές χρειαστεί ανανεωμένοι, θωρακισμένοι με όλες τις αρετές ενός λαού που αγωνίζεται για ελευθερία και δικαιοσύνη, για μια πατρίδα ενιαία, χωρίς ξένα στρατεύματα και εποίκους, με πλήρη κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους κατοίκους της χωρίς διάκριση, μέχρι τη δικαίωση.

## ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΚΕΡΥΝΙΩΤΕΣ

*Απ' την Κερύνεια βρέθηκαν κάτι παιδιά λεβέντες  
και εις το γλέντι τόριξαν στης χώρας τες ταβέρνες,  
ήπιαν ρακί, ούζο, κονιάκ,  
απ' τα καλύτερα κρασιά,*

*ήπιανε κοκκινέλι  
και φούντωσε το γλέντι.  
Πήραν κιθάρες και βιολιά  
και στον χορό το ρίξαν*

*κι' απ' τα τραγούδια τα γλυκειά  
κι οι τοίχοι ερραγήσαν  
Είπαν εκείνα τα όμορφα τα κερυνιώτικα τους,  
εκείνα τα θαλασσινά, τα Λαπηθκιώτικα τους*

*Τσιέ φάτσησεν κατά θεόν τσι' ερράησ' η καρκιά τους,  
Τραβήσαν τα πιστόλια τους, τσι' εβάλαν τα μπροστά τους  
τσιέ όρκον δώσαν στον θεόν τσιε στο πιστόν που πίνναν  
πως γρήγορα θε να βρεθούν και πάλιν στην Κερύνεια.*

Από την Α' ποιητική συλλογή Ανδ. Α. Παναγίδη