

Χαιρετισμός του Γ.Γ. της ΕΔΕΚ Βουλευτή Τάκη Χατζηδημητρίου

Το Σ.Κ. ΕΔΕΚ χαιρετίζει την εκδήλωση σας που γίνεται σε μια κρίσιμη στιγμή εξελίξεων γύρω από το Κυπριακό.

Οι ξένες συμβουλές και τα διαβήματα δεν γίνονται πια προς τη μεριά της Τουρκίας. Οι πιέσεις ασκούνται σε βάρος της Κύπρου και μας ζητούν να μην ενοχλούμε την Τουρκία γιατί η Τουρκία τους είναι πολύτιμος σύμμαχος.

Οι ξένες συμβουλές μας θέλουν σήμερα συμμάχους και προστάτες του κατακτητή μας. Αυτού που κατέχει τα σπίτια και τη γη μας και σας κρατεί εσάς στην προσφυγιά.

Είναι γι' αυτό που στην σημερινή εκδήλωση θα πρέπει να ακουστεί η δική σας φωνή της διεκδίκησης και του αγώνα. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει κανένας εξωτερικός παράγοντας που θα έρθει από καλοσύνη και πρωτοβουλιακά για να μας σώσει.

Το μέλλον μας θα εξαρτηθεί όχι από το πόσο υπακούουμε στους ξένους, αλλά από το ποιές αποφάσεις παίρνουμε για το ζήτημα μας.

Κι εκείνο που μας λείπει είναι οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες. Εκείνο που μας στοιχίζει είναι η παθητική στάση και η σιωπή.

Η ηγεσία πρέπει να αρθεί στο ύψος της και να προωθήσει τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Είναι γι' αυτό που ζητούμε προσφυγή στον Ο.Η.Ε.

Είναι γι' αυτό που υποστηρίζουμε λαϊκές εκδηλώσεις σαν και τη δική σας.

Με τη σκέψη μας στραμμένη στα κατεχόμενα χωριά μας, και με ακλόνητη την απόφαση του αγώνα για λεφτεριά θα ανοίξουμε αγαπητοί φίλοι τον δρόμο της επιστροφής.

Η τύχη μας πρώτα και πάνω από όλα είναι στα χέρια μας.

Ο αγνοούμενος

*Τ' αρνί ψημένο μοσχοβολά,
κόκκινα έτομα τ' αυγά.
Στρωμένο τραπέζι γιορτινά
κι ο πατέρας μακρυά.*

*Στην ώρα ήταν τακτικός
του σπιτιού ο αρχηγός.
Μα τον βρήκε βαρειά μπόρα
του πολέμου κακή ώρα.*

*Τη στιγμή τη φοβερή
γυναίκα εσκέφτη και παιδί
Να γλυτώσουνε αυτοί
κι ότι θέλει ας γενεί.*

*- Τι να έπαθε; Που είναι;
Δεν, το έμαθε κανείς.
Κάποιοι λένε "Αγνοείται"
- Φταίτε σεις, τρανοί της γης.*

Γεώργιος Κοκής

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Κόμματος των Φιλελευθέρων κ. Σοφοκλή Μούσουλο

Λαέ της Κυθραίας,

Το κόμμα των Φιλελευθέρων σας στέλλει θερμό χαιρετισμό και μήνυμα ελπίδας για καλύτερες μέρες και έχει να σας πει και τα εξής:

Στις 25 Ιουλίου του 1570, 150 και πλέον χιλιάδες Τουρκικού στρατού άρχιζε την πολιορκία της Λευκωσίας.

Όπως αναφέρει ο Νικόλαος Καταλάνας στην έκδοση του 1902 του βιβλίου του Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, οι υπερασπιστές της Λευκωσίας δεν ήσαν περισσότεροι από 10,000 και πριν την άλωση της πόλης ο τότε Επίσκοπος Πάφου έκαμε μίαν ομιλία στον Ναόν της Αγίας Σοφίας παρόντων πάντων των Αρχόντων και Αρχηγών και στρατιωτών και του λαού και είπε:

"Πολίται όσος μεγάλος ο κίνδυνος και αν είναι οπού σας φοβερίζει τόσοσν ελπίζουμε στην ανδρεία σας στην μεγαλοψυχίαν και στην καρτεριαν σας.

Η πρόνοια όπου αγρυπνεί επάνω σας δεν μας αφήνει να επιβάλλωμεν για τον τελικόν θρίαμβον. Αι δυσκολίαι δεν είναι το ουδέν εις τους Ήρωας, και τα ίδια πράγματα τα πλέον αδύνατα καθιστούνται εύκολα εις τας ψυχάς τας εις την αλήθειαν Χριστιανικάς. Αν οι στοχασμοί των Προπατόρων σας δια την πίστιν και δια την πατρίδα δεν απόκαμαν εις τας καρδιάς σας, ας έχουμε στερεάν ελπίδα πως η καρτερία σας θέλει στεφανωθεί με αθάνατον δόξαν. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά όπου ο λίγος αριθμός στρατιωτών υπερέβη στρατεύματα ισχυρότερα και πολυάριθμα. Όλοι οι λαοί, οπού ο Θεός ηθέλησεν να φυλάξει έφθασαν να ιδούν την αδυναμίαν των να θριαμβεύει, όχι

μόνο εις τας επιδρομάς των εχθρών του, αλλά και στις παρατάξεις της φύσεως.

Οι μικροί σε αριθμούς λαοί, αλλά μεγάλοι σε καρδία, ξέρουν να μάχωνται και δια την πίστιν και για την δόξα, διότι πιστεύουν στην ελευθεριαν της οποίας την αξίαν περισσότεροσν γνωρίζουν. Εσείς έξω απ' αυτές τας αιτίας έχετε να διαφεντεύσετε την Πατρίδα σας, τας γυναίκας και τα παιδιά σας, την γην και τα υποστατικά σας και όλα σας τα αγαθά."

Από τότε πέρασαν 404 χρόνια και έγινε η εισβολή και πάτησε ο κατακτητής τα ιερά χώματα μας και παράλυσε το μισό κορμί της Πατρίδας μας.

Και πέρασαν άλλα 16 χρόνια και όχι μόνο δεν βρήκαμε καμμία δικαίωση αλλά απειλούμεθα με ολοκληρωτική άλωση.

Και η ίδια ομιλία που έγινε τότε πριν 420 χρόνια ισχύει και σήμερα, διότι για μας κάθε σπιθαμή κατακτημένης γης της Πατρίδας μας, είναι γη που δεν ξεχωρίζει από οποιονδήποτε άλλο κομμάτι γης της ίδιας πατρίδας.

Διότι όλοι μας ζούμε κάτω από την ίδια απειλή και όλοι μας με τις βαθειές μας ρίζες που ξαπλώνονται κάτω από τα ιερά χώματα της Πατρίδας και που βρίσκονται σε όλο της το μήκος και σε όλο της το πλάτος είμαστε οι ίδιοι, όλοι Κύπριοι που δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε σε πρόσφυγες και μη, διότι όλοι μας έχουμε μια κοινή μοίρα, ένα κοινό στόχο, και είμαστε στον κοινό αγώνα για επιστροφή και ελευθερία ολόκληρης της Πατρίδας μας.

Ορθοί χειρισμοί λοιπόν στην πολιτική που διαγράφουμε και πράττουμε είναι αυτοί που στοχεύουν στο ποθητό αποτέλεσμα της ελευθερίας.