

Χαιρετισμός στην Πορεία Κυθρέας από τον Πρόεδρο του Α.ΔΗ.ΣΟ.Κ. κ. Δίγκλη

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,

Δεχθείτε από μέρους του ΑΔΗΣΟΚ τον χαιρετισμό της αγάπης και της εκτίμησης μας, στην Πορεία της αγάπης και της εκτίμησης μας, στην Πορεία αυτή της Κυθρέας. Δεχθείτε το μήνυμα της πιστής προσήλωσης στην κοινή μας πορεία για την επανένωση της Κύπρου. Ενάντια στην Τουρκική κατοχή και στα διχοτομικά τετελεσμένα.

Η σημερινή Πορεία είναι μια ζωντανή μαρτυρία της γνησιότητας και αυθεντικότητας του προσφυγικού κινήματος, του αιτήματος για επιστροφή της διακήρυξης ότι το μέλλον μας δεν μπορεί να είναι και δεν είναι η κατοχή, η διχοτόμηση, η προσφυγιά.

Το κίνημα των προσφύγων είναι ένα κίνημα παλλαϊκό. Ενώνει τους πρόσφυγες αλλά και όλο το λαό. Δεν μας χωρίζει ούτε σε πρόσφυγες και μη, ούτε σε αγωνιστές και ενδοτικούς.

Η υπόθεση των προσφύγων είναι υπόθεση ολόκληρου του λαού.

Περπατώντας αυτές τις πορείες συνειδητοποιούμε πως ο πόθος της επιστροφής θ' αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα με την προώθηση ειρηνικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης του κυπριακού. Με την κατάργηση της διαχωριστικής γραμμής. Με την κατοχύρωση της ασφάλειας, την

αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Έτσι το κίνημα των προσφύγων δεν μπορεί να είναι κίνημα που στηρίζεται στην επιβολή με τη βία. Είναι κίνημα δημοκρατικό. Κίνημα ειρήνης.

Ο δρόμος της επιστροφής είναι ο δρόμος της ειρηνικής διεκδίκησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Δεν είναι ο δρόμος της αντιπαράθεσης με την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Είναι ο δρόμος της αποφασιστικής αξιοποίησης του πλαισίου, των διαδικασιών και της αποστολής του ΟΗΕ για την προώθηση των απαραίτητων δικαιωμάτων του λαού μας.

Στόχος μας: Η ενεργότερη παρέμβαση του Σ. Ασφαλείας, για συλλογικά μέτρα με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για ουσιαστικό διάλογο. Για τη διαμόρφωση πλαισίου συνολικής λύσης του κυπριακού.

Αγαπητοί συμπατριώτες της περιοχής Κυθρέας,

Η δική μας πίστη και σταθερή διεκδίκηση των δικαιών μας, η διεθνής συνεργασία και η συλλογική δράση στα πλαίσια του ΟΗΕ, η ενίσχυση της δημοκρατίας στις διεθνείς σχέσεις στηρίζουν τις ελπίδες πως θα φτάσουμε στο ειρηνικό, το νικηφόρο τέρμα.

Βροχή

Χτυπάει η βροχή αριά το παραθύρι μου
τι μήνυμα τάχα να μου φέρνει;
Να τη συνδέσω με τη θλίψη μου δεν έχω
να την ταιριάσω με τη χαρά μου δεν της πρέπει
κριτής αμέτοχος να τη θαυμάζω πώς μπορώ;
Ω κικεώνα της ψυχής γιατί μου κάνεις
χολή το μέλι της ζωής και δε μ'αφήνεις,
σκαρί χωρίς караβόκυρη μεσ' το πέλαο
να πλανηθώ την άπλα και το έλεος των κυμάτων

Τάκη Νικολαΐδη

Ομιλία του Προέδρου του Σωματίου

"Ελεύθερη Κυθρέα" κ. Χρ. Πέτσα

Εξοχώτατε κ. Προεδρεύοντα και Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων

Έντιμε κ. Υπουργέ,

Κύριοι βουλευτές,

Αξιότιμε κε πρόσωπε της Πρεσβείας της Ελλάδας,

Πανοσιολογιότατε Ηγούμενε της Ιεράς Μονής Κύκκου, κύριε πρόεδρε και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων

Κύριε αρχηγέ και λοιποί αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς,

Κύριε αρχηγέ και λοιποί τετιμημένοι αξιωματικοί της ΕΛΔΥΚ,

Κύριε Πρόεδρε της Π.Ε.Π.

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες

Όταν πριν 30 χρόνια οι Τούρκοι υπόγραφαν τις συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου, δεν τις υπόγραφαν με ειλικρίνεια, γιατί είχαν υστεροβουλία τη διχοτόμηση, έτσι και σήμερα, όταν παρακάθηνται σε συνομιλίες η σκέψη τους αποβλέπει στην κατάληψη Τουρκοποίηση της Κύπρου και όχι, σε δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Τον πρώτο τους στόχο τον πέτυχαν με την εισβολή του '74, εναπομένει ο δεύτερος στόχος που προσπαθούν να πετύχουν με τετελεσμένα γεγονότα, με κωλυσιεργία και τερπιλλισμό των συνομιλιών.

Αποκορύφωμα της τακτικής τούτης των Τούρκων ήταν ο τερπιλλισμός των συνομιλιών της Νέας Υόρκης το Φεβρουάριο του '90 και οι όροι του κ. Ντενκτάς για δυο "λαούς" και "αυτοδιάθεση" για τους Τουρκοκυπρίους.

Ο χωροφύλακας της Άγκυρας στην Κύπρο κ. Ντενκτάς προβαίνει στις άνω ενέργειες, γιατί έχει όχι μονάχα την υποστήριξη της Άγκυρας, αλλά και ην ενθάρ-

ρυνση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μ. Βρετανίας.

Ο Πρόεδρος Μπους στις πρόσφατες εκθέσεις του στο Κογκρέσσο για το κυπριακό συγκαλύπτει τις εγκληματικές ενέργειες των Τούρκων και εξισώνει το θύμα και το θύτη, παρασιωπώντας τις παράλογες αξιώσεις του κ. Ντενκτάς. Αναφερόμενος στην έκθεση στις εκλογές του ψευδοκράτους, που δεν έχουν καμιά σχέση με το Κυπριακό, εγκωμιάζει τη θριαμβευτική ανάδειξη του Ντενκτάς στην "προεδρία" του ψευδοκράτους, χαρακτηρίζοντας τον "καταξιωμένο πρόεδρο" ξεχνώντας τους έποικους και τους Τούρκους στρατιώτες που τον ανέδειξαν με τις χιλιάδες ψήφους τους παραμερίζοντας ακόμη τις διαδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων, απαιτώντας επανάληψη αδιάβλητων εκλογών.

Συνεχίζοντας στην έκθεσή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αντί να αναφερθεί στη συνεχιζόμενη κατοχή, την αλλοίωση του δημογραφικού χαρακτήρα, την καταστροφή των ιερών και των οσίων μας, κάμνει αναφορά στους νέους μας, που τόλμησαν να μπουν στα κατεχόμενα για να εκφράσουν τον πόθο τους για λευτεριά, χαρακτηρίζοντας την πράξη τους βανδαλισμό.

Μα αν οι νέοι παραβίασαν τη "γραμμή" των συνόρων και αγωνίζονται για επιστροφή θεωρούνται βάνδαλοι, τότε τι είναι εκείνοι που εισέβαλαν στην Κύπρο και ξεριζώσαν 200 χιλ. Ελληνοκύπριους, βίασαν, σκότωσαν, λήστεψαν και ερήμωσαν: Αν οι απόγονοι που κατατρόπωσαν τους βανδάλους και διάσωσαν τον πολιτισμό χαρακτηρίζονται βάνδαλοι, τότε τι είναι οι Άγγλοι ή οι Αμερικανοί που ανέχο-

νται την κατοχή των κυπριακών εδαφών από τους Τούρκους εισβολείς και παρακολουθούν με απάθεια το χαλασμό των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων από τους απογόνους των βανδάλων;

Μα και η Αγγλία δεν έμεινε πίσω στη στήριξη των τουρκικών θέσεων. Μπους και Θάτσερ κινητοποίησαν ό,τι πιο σύγχρονο οπλισμό διέθεταν στην κρίση στον Κόλπο. Γιατί ενώ η Βρετανία ήταν εγγυήτρια δύναμη για την ακεραιότητα της Κύπρου, τηρεί ένοχη ουδετερότητα για τη συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μας, ενώ για το Κουβέιτ κινητοποιεί ολόκληρο το πολεμικό της εργοστάσιο;

Μα και στην αίτηση μας για ένταξη στην ΕΟΚ η Αγγλία τήρησε αρνητική στάση, προφανώς για να υπερασπισθεί των βάσεων της στην Κύπρο. Παρ' όλο που αυτές λειτουργούν στην εντέλεια, παρέλειψε για 16 χρόνια να τακτοποιήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις που σχετίζονται μ' αυτές.

Η Κύπρος σαν τμήμα της Ευρώπης με την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο συνδετικού κρίκου μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Διακαής ακόμη πόθος της Ελληνοκυπριακής πλευράς είναι να λυθεί το Κυπριακό με τις αναλλοίωτες ευρωπαϊκές αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών.

Στα πιο πάνω σατανικά σχέδια των Τούρκων και των συνωμοτών εταίρων τους για μετατροπή της Κύπρου μας σε προτεκτοράτο ή Νομό της Τουρκίας θα αντιδράσουμε σθεναρά εμείς οι πρόσφυγες περιοχής Κυθρέας - Μιας Μηλιάς μ' όλο τον προσφυγικό κόσμο και με ολόκληρο τον κυπριακό λαό για να στείλουμε όπου πρέπει τα κατάλληλα μηνύματα πως:

1. Το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής και όχι διακοινοτικής διαμάχης

2. Απαιτούμε από τις δυο υπερδυνάμεις να εγκύψουν στο Κυπριακό, να το εξετάσουν σαν περιφερειακό θέμα με κατάληξη σε δίκαιη και βιώσιμη λύση που να επιβληθεί με τη διεθνή δύναμη τους.

3. Κάθε λύση που δεν προνοεί την αποχώρηση όλου του τουρκικού στρατού και όλων των εποίκων και δεν περιλαμβάνει διεθνείς εγγυήσεις και δεν αποκλείει το δικαίωμα μονομερούς επέμβασης, για μας τους πρόσφυγες θα είναι απαράδεκτη και απορριπτή

4. Απαιτούμε από το Συμβούλιο Ασφαλείας να αναζητήσει πρακτική εφαρμογή των ψηφισμάτων του Ο.Η.Ε. για την Κύπρο, όπως έγινε πρόσφατα με την εισβολή του Ιράκ στο Κουβέιτ

5. Ζητούμε να γίνει ουσιαστικός διάλογος με τις τρεις βασικές ελευθερίες διακίνησης, ιδιοκτησίας, εγκατάστασης, και το αναφαίρετο δικαίωμα της επιστροφής όλων των προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους.

Ο Ελληνισμός της Κύπρου μας στο γύρισμα του χρόνου αντιμετώπισε τον κίνδυνο του εθνικού αφανισμού. Πλασμένος όμως από τα πιο γνήσια κύτταρα της ρωμιούσνης γιγάντωσε στη ψυχή του το ένστιχτο της εθνικής συντήρησης.

Στις κρίσιμες ώρες που περνούμε πρέπει να κάμουμε το παν να κρατήσουμε τον ελληνισμό σ' όλο τον κυπριακό χώρο. Δεν πρέπει να γίνουμε υπαίτιοι μιας οριστικά χαμένης πατρίδας. Αντίθετα με έργα και πράξεις μας ν' αγωνιστούμε όσο σκληρός και αν είναι ο αγώνας μας. Αν οι οι Τούρκοι κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό της πατρίδας μας, όμως ο αγώνας μας δεν τέλειωσε. Τότε μόνο θα τελειώσει όταν με την υπογραφή μας αναγνωρίσουμε τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος μας.

Θα αγωνιστούμε μέχρις ότου και ο τελευταίος πρόσφυγας στραφεί πίσω στο σπίτι του, μέχρις ότου διακριθωθεί η τύχη όλων των αγνοουμένων μας, μέχρι που επικρατήσουν ανθρώπινες συνθήκες των εγκλωβισμένων, μέχρι την κατάργηση της γραμμής του αίσχους.

Τότε θα σταματήσει ο αγώνας μας σαν λειτουργηθούμε στον Άγιο Ανδρόνικο της Κυθρέας, στην Παναγία της Χαρδακιώτισσας, στο Τραχώνι και το Παλαίκυθρο,