

και πρόβαλαν την αυταπάρνηση κανόνα ζωής και βίωμα.

Οι ηγέτες του Έθνους, της Πολιτείας και της Εκκλησίας, οφείλουν να παραδειγματίζονται από τους τιμώμενους την 30ή Ιανουαρίου, αειφεγγείς εκκλησιαστικούς ταγούς, που βρήκαν τη χρυσή τομή και συνδύασαν τη Θύραθεν

Σοφία με την Ορθοδοξία και το Χριστιανικό Ελληνισμό και τερματίστηκαν οι μακρές γνωσιολογικές έριδες. Πέρα απ' αυτό, ισοτίμησαν τα ψυχικά συστατικά της ανθρώπινης ψυχής και έδωκαν βαρύτητα στην πίστη, σαν μέσο προς επίγνωση του Θεού και θρησκευτική τελείωση.

### ΚΥΠΡΟΣ

Και λαχταρώ για τη θάλασσα θυμούμενη  
Χαρούμενες παιδικές αναμνήσεις και βέβαια και λυπημένες.  
Βηματίζω στην άμμο μέσα στο χρόνο  
ψάχνοντας για πεταλίνες και κογχύλια  
Σπήλια που πρόγονοι μας χρησιμοποίησαν  
Για να κρυβούν από ορδές κατακτητών  
Μια χωματένια κουκλίτσα που βλέπει στα ερείπια.  
Η λάμπα του πετρελαίου και άλλα  
Το μυρωδάτο γιασεμί και οι λεμονανθοί  
Πόθοι με μυριάδες άνθη  
Μυστηριώδεις νύκτες  
Ουρανός κατάσπαρτος με τ' άστρα  
Αρχαίοι ναοί σιωπηλοί μέσα στο σεληνόφως  
Τους αγαπημένους μου, δάσκαλους, φίλους  
Μυστικές χώστρες  
Η πολυαγαπημένη παραμυθού «πάζα»  
Πάλι γυμνή μέσα στο ποτάμι  
Γιατί είμαστε παιδιά στο παράδεισον  
ο τόπος ΚΥΠΡΟΣ, ο τόπος που γεννήθηκα.

*Δανάη Λώρεν Κρόνος, 1990*

Η πιο πάνω ποιήτρια γεννήθηκε στην Κυθρέα από πατέρα τον Σάββα Β. Αβρααμίδη και μητέρα την Μαρίτσα Τσουλή Στρατουρά. Ζει για δεκαετίες στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοσίευσε ποιητική συλλογή «Εδώ είναι η καρδιά μου και άλλα ποιήματα» στα αγγλικά. Το πιο πάνω είναι ένα από την συλλογή μεταφρασμένο από τον Κώστα Χόπλαιο.