

Μερικές σκέψεις γύρω από το Κυπριακό πρόβλημα

Η πορεία του αγώνα μας είναι σκληρή και ανηφορική· όλη μας η προσπάθεια σαν Κράτους, Κυπριακού Ελληνισμού και σαν έθνους για να ανατρέψουμε τα τετελεσμένα της κατοχής και του ψευδοκράτους του Ντενκτάς, έχει να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια και πιέσεις για αποδοχή σχεδίων και λύσεων που είναι υπέρ των Τούρκων. Μας θέλουν να ξεγράψουμε αυτά τα χώματα που μας ανήκουν, να δεχτούμε την προσφυγιά και τον εποικισμό των χωριών και των πόλεων μας. Αυτό δεν θα γίνει ΠΟΤΕ.

Δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις βλέπουν πάντα τα δικά τους συμφέροντα και δεν σκέφτονται εκτός όταν τους συμφέρει, τις αρχές του δικαίου και της ηθικής. Στην περίπτωση του Κουβέιτ, ελευθέρωσαν την χώρα αυτή και συνέτριψαν τον εισβολέα ηγέτη του Ιράκ Σαντάμ Χουσεΐν. Τώρα που το Ιράκ σφάζει τους Κούρδους η Τουρκία το παίζει προστάτης των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων, που τόσα χρόνια καταπάτησε τα πάντα και δεν σεβάστηκε, όπως η γενοκτονία Αρμενίων και Ελλήνων που διέπραξαν σε αυτό τον αιώνα. Οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσεως τηρούν θετική στάση απέναντι στην Τουρκία, το ίδιο και η Σοβιετική Ένωση, γιατί αυτό απαιτεί το συμφέρον τους που έχει σχέση με την στρατηγική της θέση, ακόμα την θέλουν μέσα στην ΕΟΚ για οικονομικά συμφέροντα και επενδύσεις που θέλουν να κάνουν στην Τουρκία.

Είδαμε τον τελευταίο καιρό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Πέρεζ Ντεκουεγιάρ να καλύπτει την Τουρκική πλευρά και να εξισώνει το θύμα με τον θύτη.

Επίσης ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Μπαϊγκερ δέχεται τον Ντενκτάς στο Στাইτ Ντηπάρτμεντ και ο Λέσκι όταν έρχεται εδώ μας λέει να μην ενοχλούμε την Τουρκία και ότι «άλλη είναι η περίπτωση της Κύπρου και άλλη του Κουβέιτ». Άλλα παρόμοια συναντούμε με τους Άγγλους που ο ρόλος τους από τον καιρό της αποικιοκρατίας ήταν πάντα κατά των δικαιών μας και εφαρμόζοντας το διαιρεί και βασιλεύει έβαλαν την Τουρκία στο «παιχνίδι» του Κυπριακού, με τα γνωστά για μας καταστροφικά αποτελέσματα, προς όφελος των δικών τους σκοπών.

Τι πρέπει να κάνουμε σαν Ελληνισμός; Να χαράξουμε μια εθνική Στρατηγική, στην βάση του Εθνικού μας θέματος· να σκεφτούμε ότι μετά την Κύπρο είναι το Αιγαίο και η Θράκη, ακόμα δεν μπορεί να δεχτούμε λύση χωρίς επιστροφή των προσφύγων στην γη των πατέρων τους και την αποχώρηση τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων, την διασφάλιση των δικαιωμάτων της Ελληνοκυπριακής πλειοψηφίας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και αποτελούν μαζί με μια ισχυρή Άμυνα, τον παράγοντα εκείνο που θα καθορίσει την πορεία του αγώνα μας σαν Ελληνισμού.

Τα προσφυγικά μας σωματεία με τον αγώνα τους και τις πορείες που κάνουν δείχνουν το δρόμο της αντίστασης και του ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Αυτή η δύναμη και αυτά τα έργα καθορίζουν το μέλλον μας.

Ιάκωβος Γ. Ζωρζής