

του Αγίου Νεοφύτου σαν Σταυροπηγιακής Μονής. Τότε το 1631 ο Κύριλλος ήταν Οικουμενικός Πατριάρχης και μαζί με την σύνοδο του Πατριαρχείου, τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και τους Επισκόπους του εξέδωσε το Πατριαρχιακόν Σιγγίλλιο που επισφράγιζε τα εξής: "... αποφαινόμεθα τοίνυν συνοδικώς εν Πνεύματι Αγίω, γνώμη καιτων παρατυχόντων Ιερωτάτων Μητροπολιτών, των υπερτίμων, των εν Αγίω Πνεύματι αγαπητών Αδελφών και συλλειτουργών αυτής, ίνα η Βασιλική αύτη Μονή και Σταυροπήγιον, ή και διαμένη εις την σταυροπηγιακήν αυτήν τάξιν, από του νυν και εις τον εξής άπαντα αιώνα... όστις δε των κατά καιρούς Επισκόπων της Πάφου βουληθεί η αθετήσαι το σιγγιλλιώδες τούτο γράμμα της Ημών Μετριότητος και καταπατήσαι την αυτήν Αγίαν Μονήν και ενοχλήσαι

τον Καθηγούμενο και τους περί αυτόν Πατέρας και ζητήσαι λαβείν τι παρ' αυτών, πολύ ή ολίγον, τη των έξω δυναστεία, επικρατυνόμενος, ή άλλος τις των Λαϊκών τε και Κληρικών, ο τοιούτος μεν ού μόνον αργός της αρχιερωσύνης αυτού, αλλά και αφωρισμένος, ως ιερόσυλος και καθαιρέσεως άξιος..."

Αυτός ήταν ο Κύριλλος Λούκαρις που με ζήλο παραδειγματικό συμπαραστάθηκε σε δύσκολους καιρούς της Κυπριακής Εκκλησίας που όπως έγγραψε ο Νικόδημος Μεταξάς:" ... τίς ουν αγνοεί το του σοφωτάτου Κυρίλλου όνομα; εν ποία δε χώρα ή πόλει ουχ η φήμη φιλοτιμουμένη διεμήνυσε τούτο: Πράγματι ο Κύριλλος Λούκαρις υπήρξε σεμνός κληρικός, υπέρμαχος της Ελληνικής ιδέας και φορέας της Ορθόδοξης παράδοσης.

ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Στις τριάντα του Γενάρη, είναι μέρα γιορτινή
 Η θρησκεία μας γιορτάζει, στη γιορτή της μας καλή,
 και μαζί της τα σχολεία
 για τα Γράμματα τα θεία.
 Θα τιμήσουμε και πάλι, ιεράρχες τρεις σοφούς
 που τους έχουμε για πάντα στη ζωή μας οδηγούς
 Για μας είναι οι τρεις φάροι
 στην ζωή μας το λιμάνι.
 Ο Βασίλειος ο Μέγας, είναι προστάτης των φτωχών
 κι ο Γρηγόριος ο Θείος, οδηγός είναι σοφών
 Η δική τους αρετή
 μας χαρίζει προκοπή
 Ήταν ρήτορας μεγάλος Ιωάννης ο σοφός
 κι οδηγούσε αυτός τα πλήθη προς το άγιο το φως
 Ας γενεί του καθενός μας
 ο προστάτης ο τρανός μας,
 Δίνουν νόημα κι οι τρεις τους στη δική μας τη ζωή
 και ελπίδα πως μια μέρα, θε να ρθει σ' αυτή τη γη,
 τ' άγιο φως π' αναζητούσαν
 και στην πλάση το σκορπούσαν.

Γεώργιος Κοκής