

**ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ  
- ΤΟ 1893 -  
ΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΛΙΡΩΝ  
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΟΥ-ΝΟΜΙΚΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑΚΑΛΛΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)**

**Κώστας Ζ. Γιαννός**

Η τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα, βρίσκει την Κύπρο, στη φάση της παγίωσης του ελέγχου, πάνω σε αυτή, του Βρετανικού ιμπεριαλισμού. Η οικονομική κατάσταση στο νησί - τότε - ήταν απελπιστική, από την εξουθενωτική φορολογία και τη σκληρή οικονομική πολιτική των Άγγλων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι, τυπικά "εποιούντο χρήσιν" της Κύπρου, έναντι αποζημιώσεως, που κατέβαλλαν στην Πύλη.

Οι Κύπριοι, από τότε διαισθάνονταν, ότι οι υποσχέσεις της Αγγλίας, για ελευθερία, δικαιοσύνη, ευημερία, σεβασμό της εθνικής ταυτότητας κλπ. ήταν απατηλές και ουδέποτε θα πραγματοποιούνταν, αφού και ο ίδιος ο Βρετανός αρμοστής της Κύπρου την εποχή εκείνη, Sir Robert Widdolf είχε αγανακτήσει κατά του οικονομικού συστήματος, που επέβαλε η Αγγλία στην Κύπρο.

Έτσι, το υπόμνημα του επιφανή Κύπριου, λόγιου και νομικού, Γεωργίου Σιακαλλή, μέλους του Νομοθετικού Συμβουλίου της Κύπρου, αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα, τα χρόνια αυτά, αφού ήταν μια συνηγορία στους αφυπνιζόμενους πόθους του Κυπριακού Ελληνισμού και στην αγωνιστική διάθεση, που άρχισε ήδη, να εκδηλώνεται στο νησί. Ο Γ. Σιακαλλής, είχε εκδόσει στη Λευκωσία το υπόμνημα αυτό, που απευθυνόταν στις βρετανικές αρχές, υπό τύπο πραγματείας, με τίτλο: "Cyprus and the Cypriot Question".

Στο υπόμνημα αυτό, ο συντάκτης του, διεκτραγωδεί την οικτρή θέση της Κύπρου και του λαού της και καυτηριάζει την αθέτηση των υποσχέσεων της Μεγάλης Βρετανίας. Στο τέλος καταλήγει με το αίτημα:

"Να παραχωρηθή η νήσος εις την Ελλάδα. Να αποζημιωθή η Τουρκία δι' ενός εκατομμυρίου λιρών, το οποίοον θα εδανείζετο η Ελλάς ή η Κύπρος και δια τον τόκον και το χρεωλύσιον, του οποίου θα επλήρωναν επησίως οι νησιώτες, 50.000 λίρες και ούτως να ικανοποιηθή, ο διακαής πόθος των Κυπρίων... Η Ένωσις είναι η φυσική λύσις του ζητήματος... Οι Κύπριοι, ειλικρινώς πιστεύουσιν, ότι η Αγγλία θα δείξη επιτέλους και προς αυτούς την γενναιοφροσύνην, ήν έδειξε προς τους αδελφούς των, εν ταις Ιονίοις νήσοις και ότι η πατρίς των, θα δοθή εις το έθνος, προς ό είναι τόσοσιν στενώς συνδεδεμένα, δια των δεσμών της καταγωγής, των παραδόσεων, της θρησκείας, της γλώσσης και των εθνικών πόθων και ελπίδων...".

Με το υπόμνημα αυτό-ιστορικό ντοκουμέντο- αποακλυπτόταν, η πραγματική πρόθεση της Αγγλίας, ότι δηλαδή, με κανένα τρόπο - έστω και με την καταβολή του αστρονομικού για την εποχή εκείνη ποσού του ενός εκατομμυρίου λιρών προς την Πύλη - δεν ήταν διατεθειμένη, η Βρετανία, να ικανοποιήσει, τον Εθνικό Πόθο, του υπόδουλου Κυπριακού Ελληνισμού. Η πρόθεση