

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

A.M. Δημητριάδης

Νομίζω πως όλοι συμφωνούν ότι ο άνθρωπος από αρχαιοτάτων ετών στην προσπάθειά του να επιβιώσει και να συνεχίσει τη ζωή στον πλανήτη μας έμαθε πολλά. Έμαθε για την σκληρά και τίμια εργασία, έμαθε για τη δικαιοσύνη που πρέπει να διέπει τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους και λαούς, έμαθε για την ελευθερία και τη δημοκρατία και άλλα πολλά. Και όλα αυτά γιατί οδηγούν στο τέλειο και την ισορροπημένη ζωή. Όμως εκφρασιάσθηκαν πολλές χιλιοτηρίδες για να φθάσει η ανθρωπότητα εδώ που έφθασε. Και πρέπει να ομολογήσουμε ότι εκφρασιάσθη να κάμει πολλές θυσίες για να φθάσει ο άνθρωπος εδώ που έφθασε.

Αν περιορισθούμε να δούμε την ιστορία των τελευταίων εκατόν ετών θα καταλάβουμε το μέγεθος των θυσιών που έκαμε ο άνθρωπος για να βρει τον σκοπόν της ζωής του. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, αριθμός επαναστάσεων και περιφερειακών πολέμων και άλλα πολλά τραγικά φαινόμενα που στοίχισαν τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Και όλα αυτά παρόλες τις διδασκαλίες που κληρονομήσαμεν από τις θρησκείες μας, από τους σοφούς προγόνους μας, από την εμπειρία των λαών όλου του κόσμου και τα δεινά που μας μάστιξαν.

Αν ρίξουμε μια ματιά στην Παλαιά Διαθήκη η οποία όπως πιστεύεται γέννησεν τις κυριώτερες θρησκείες του κόσμου, θα δούμε ότι η βάση της ζωής ευρίσκεται στο "Ο ΕΣΥ ΜΙΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩ ΜΗ ΠΟΙΗΣΕΙΣ" δηλαδή με απλά λόγια εκείνο το οποίο απεχθάνεσαι για τον εαυτόν σου δεν πρέπει να το εφαρμόζεις ή να το επιβάλλεις εις τους άλλους αν-

θρώπους.

Αν δε σ' αυτό προσθέσουμε αυτά που μάθαμε από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ο οποίος δόξασε τον άνθρωπο και το πνεύμα του και πάνω του κτίσθηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός τον οποίο ζούμε σήμερα, τότε καταλαμβαίνουμε το δρόμο που έπρεπε και πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη και ολόκληρος η ανθρωπότης για να αποφύγει την καταστροφή. Όπως είναι γνωστό ο Μεγάλος φιλόσοφος Πλάτωνας μιλώντας για τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και λαών είπε: "Για να φθάσει η δικαιοσύνη εκεί που πρέπει να φθάσει, θα πρέπει εκείνοι που δεν αδικούν να θεωρούνται τίμιοι και να επαινούνται. Εκείνοι δε που εμποδίζουν τους αδίκους και δεν τους επιτρέπουν να αδικούν να τιμούνται διπλά". Αν δε στα πιο πάνω προσθέσουμε εκείνα που μάθαμε από την Χριστιανική μας θρησκεία, τα περί δικαίας κατανομής του πλούτου, τα περί αγάπης προς τους συνανθρώπους μας και ότι εκείνα τα οποία ποθούμε για τους εαυτούς μας θα πρέπει να φροντίζουμε να τα εξασφαλίζουν και οι γείτονές μας τότε καταλαβαίνουμε καλύτερα το νόημα της ζωής μας.

Δυστυχώς όλα τα πιο πάνω έμεναν για αιώνες στο κενό και όπως ξέρουμε οι πιο πολλοί λαοί χρειάζοντο να αγοράσουν την ελευθερίαν και την επιβίωσή τους με την τιμή του αίματός τους.

Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι στον αιώνα που ζούμε έγιναν αρκετά προς τη σωστή κατεύθυνση. Είδαμε τη διάλυση όλων των Αυτοκρατοριών του κόσμου, είδα-