

με και μία περίπτωση-συγκεκριμένα την περίπτωση του Κουβέιτ που ο αδύνατος επροστατεύθει επιτέλους από τους ισχυρούς της γης. Όμως η δικαιοσύνη η οποία είναι η βασίλισσα όλων των αρετών γιατί υπερτερεί και υπερέχει όλων των άλλων αρετών απαιτεί και προστάζει όπως το παράδειγμα του Κουβέιτ εφαρμοσθεί και στην Κύπρο και την Παλαιστίνη και αλλού, όπου υπάρχει αδικία.

Τα σημεία των καιρών μας επιτρέπουν να ελπίζουμε ότι η Ευρώπη και η Αμερική και όλος ο πολιτισμένος κόσμος του πλανήτη μας θα προσέξουν τους ρομαντισμούς ωρισμένων χωρών κυρίως της Τουρκίας και θα βρουν τρόπους και μέσα να τους απομονώσουν προτού είναι αργά.

Είμεθα βέβαιοι ότι οι έξυπνοι πολιτικοί της Δύσης και της Ανατολής πρέπει να βλέπουν και να τους απασχολεί σοβαρά ο ρομαντισμός της Τουρκίας η οποία θέλει να ξαναζήσει στους παλιούς αιώνες του επεκτατισμού από την Κεντρική Ασία μέχρι τα Βαλκάνια. Πρέπει να ξέρουν και το έμφυ-

το αυτού του λαού που λέγεται Τούρκικος ο οποίος ξέρει μόνο τον εαυτόν του και ξέρει μόνο να αγαπά αυτά που δεν έχει και να θέλει να τα κάμν δικά του.

Ας μιλούν για αναβάθμιση της Τουρκίας ωρισμένοι πολιτικοί της Δύσης όμως εμείς οι απλοί άνθρωποι ξέρουμε ότι οι πολιτικοί συνήθως άλλα λένουν και άλλα εννοούν. Εμείς οι Κύπριοι που υποφέρουμε από την τούρκικη κατοχή τόσα χρόνια θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι μεγάλοι πολιτικοί της Δύσης διατηρούν την πονηρά περιέργεια που είχαν πάντοτε και που ξέρει να ανακαλύπτει και να μαντεύει τα πάντα και θα κάμουν αυτό που πρέπει να γίνει για να ατενίζει η ανθρωπότητα προς το μέλλον με αισιοδοξία. Πρέπει να ξέρουν ότι η παλαιά εποχή των Σουλτάνων και των Πασάδων, των Μπέδων και των Αγάδων ανήκει στο παρελθόν και δεν πρέπει να τους επιτραπεί να την επαναφέρουν υπό οποιαδήποτε μορφή σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου.

## Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ

Διχοτομήσαμε τη ψυχή μας, το ένα μισό το υποθηκέψαμε στην ανάμνηση και τ' άλλο το κυβεύουμε κάθε μέρα στο χρηματιστήριο του χρόνου στιγμή-στιγμή μετρώντας τις ώρες και τις μέρες που αντιπαρέρχονται. Του κάκου νυχτοήμερα παστίζουμε ν' αποσπασθούμε από το χθες και το αύριο να προσκολληθούμε σε κάποιο παρόν να πάρουμε πίσω την ψυχή μας.

## ΖΩΗ

Μια σύναξη κεριών οι ύπαρξές μας από διάφορα μεγέθη, ψηλά, κοντά χοντρά, λιγνά κεριά, αλλά που τώρα ανάψανε, άλλα που πάνε να τελειώσουν κι άλλα στην έξαρση της φλόγας τους κι όλα όσο πάνε λυώνουν όλο μικραίνουν κι όλο χάνονται κι ένας καπνός απ' όλα ανεβαίνει θυμάμαι ως το μέγα θρόνο που Βούδας μ' αινιγματικό χαμόγελο κάθεται σταυροπόδι η άφθαρτη Ζωή. Άξιος κι ευλογημένος όποιος έδωσε κομμάτι από τη φλόγα του να φωτίσει τ' αληθινό της πρόσωπο.

**Τάκης Νικολαΐδης**