

## **Χαιρετισμός από μέρος του σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» μέσω του Προέδρου του στη Συνδιάσκεψη των Ε/Κ Αποδήμων που έγινε στη Ξενοδοχειακή Σχολή «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στις 19.8.92 στη Λευκωσία**

Αδέλφια Αποδήμοι,

Από μέρος του Σωματείου «Ελεύθερη Κυθρέα» μεταφέρω στην παρούσα συγκέντρωση θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό με την ευχή η Κυπριακή μας υπόθεση να οδηγηθεί σε αίσια λύση με όλους τους πρόσφυγες να επιστρέφουν στα σπίτια και στις περιουσίες τους. Έτσι θα δοθεί τέρμα στην πικρή προσφυγιά και θα αρχίσει η ειρηνική και ανέμελη εκείνη ζωή που ζούσαμε στα χωριά και στις πόλεις μας προτού ο Ασιάτης επιδρομέας εισβάλει στη μαρτυρική μας Μεγαλόνησο.

Θέλω επίσης να σας καλωσορίσω στην ιδιαίτερη πατρίδα Κύπρο και παράλληλα να σας ευχαριστήσω για το αξιόλογο έργο που επιτελείτε, γύρω από το εθνικό μας πρόβλημα στις ξένες χώρες που είσθε εγκατεστημένοι. Σταθήκατε πράγματι διαπρύσιοι κήρυκες για τα δίκαια και δικαιώματα του κυπριακού Ελληνισμού και για 18 τώρα χρόνια δεν αφήσετε κάθε ευκαιρία που να μη ενημερώσετε Κυβερνήσεις και Κοινοβούλια, διεθνή βήματα και άλλα λαϊκά σύνολα. Παράλληλα με αντικατοχικές εκδηλώσεις με καλλιτεχνικές και άλλες κοινωνικές κρατήσατε ζωντανό το Κυπριακό πρόβλημα στη συνείδηση του λαού κάθε χώρας. Γι' αυτό η Κύπρος σας χρεωστεί ευγνωμοσύνη.

Είναι σ' όλους γνωστό πως εξ' αρχής η δική μας πλευρά κατέφυγε για τη λύση του Κυπριακού στα Ηνωμένα Έθνη που υπήρξε μέλος ευθύς μετά την ανεξαρτησία. Δυστυχώς όμως παρά τις υποχωρήσεις της δικής μας πλευράς, η άλλη πλευρά τήρησε αδιά-

λακτη και σκληρή στάση με αποτέλεσμα να περάσουν 18 χρόνια και όχι μόνο να μη εξερευρευθεί λύση αλλά να μη μπορέσουμε να κάμουμε έστω και ένα βήμα πιο μπροστά.

Το τελευταίο φιάσκο του διαλόγου είναι οι πολύ πρόσφατες συνομιλίες της Ν. Υόρκης. Κινήθηκαν ενεργά όλοι οι Αγγλοαμερικάνικοι παράγοντες, ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε, κ. Μπούτρος Γκάλι, τα πέντε μόνιμα μέλη του Σ.Α. Δυστυχώς όμως η συμπαιγνία της Άγκυρας και του Ντενκτάς θριάμβευσε και πάλι και οδήγησε το διάλογο σε αναβολή για να μη αναφέρω σε πλήρες αδιέξοδο. Λόγος οι παράλογες και εξωφρενικές αξιώσεις των Τούρκων που τορπιλίζουν κάθε προσδοκία για λύση.

Είναι καιρός πια η δική μας πλευρά να μη ανευχθεί τον εμπαιγμό που παίζει ο Ντενκτάς με το δικό του παιγνίδι. Είναι καιρός λέγω να καταγγείλει κάθε δέσμευση που έχει αναλάβει έως τώρα και να κάμει επαναποθέτηση στο Κυπριακό σα θέμα εισβολής και κατοχής και ν' αρχίσει αγώνα για πλήρη απελευθέρωση των Τουρκοπατημένων τόπων μας.

Άλλως εάν συνεχισθεί ο διάλογος με βάση το έγγραφο και το χάρτη Γκάλι για λύση δυνατό να προκύψουν δεινά με απρόβλεπτες συνέπειες. Καταργούμε την παρούσα κρατική μας υπόσταση, αναγνωρίζουμε το καθεστώς Ντενκτάς κι προπαντός έχουμε ν' αντιμετωπίσουμε ένα ηγέτη πανούργου και αναξιόπιστου που κύριος οίδη σε ποιες νέες περιπέτειες θα μας οδηγήσει σαν Κυπριακό Ελληνισμό.

Υποθηκεύουμε με τα δικά μας υπογρα-