

Ο ρόλος της γυναίκας

A. M. Δημητριάδης

Πολλά λέγονται και γράφονται για τον ρόλο της γυναίκας του σήμερα και του αύριο. Άλλοι μιλούν ότι η γυναίκα ζητά πολύ περισσότερα από ό,τι της ανήκουν και ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει τελικά στην υποδούλωση του άνδρα προς τη γυναίκα. Άλλοι βέβαια παραδέχονται ότι η γυναίκα δεν ζητά περισσότερα από ό,τι της ανήκουν και ότι αυτά που θα πάρει τελικά θα φέρουν στον κόσμο μια πιο ισορροπημένη ζωή.

Νομίζω ότι για να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα θα πρέπει να προστρέξουμε στο παρελθόν για να δούμε ποιος ήταν ο ρόλος της γυναίκας πριν μερικές γενιές και να παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή τον νόμον της εξέλιξης που μας έφεραν εδώ που έπρεπε να μας φέρει.

Όπως είναι γνωστό η γυναίκα από αρχαιοτάτων χρόνων άρχισε τον ρόλον της ξεκινώντας πρώτα με την δημιουργίαν της οικογένειας τον οποίον εκαλλιέργησε πολύ σωστά και απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα. Ακολούθησε τον ρόλον της οικοκυράς με την απεριόριστη φροντίδα για την οικογένεια και το σπίτι της για να μας φέρει εδώ που μας έφερε έναν ρόλον που επίσης απολαμβάνουμε και καιρόμαστε μέχρι σήμερα.

Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι λόγω των μεγάλων ευθυνών και καθηκόντων της μέσα και έξω από το σπίτι της, η γυναίκα αναγκάζεται να είναι πάντοτε κλειστή και να μη θέλει να γίνει μέλος του μεγάλου κόσμου όπως αρχίσαμε να την βλέπουμε σήμερα. Βέβαια κάποτε την βλέπαμε τις ελεύθερες της ώρες να αγωνίζεται και να φροντίζει για

την ευημερίαν των φτωχών, των αρρώστων, των γερόντων και των ορφανών, να σπικώνει την φωνήν της για την δημιουργία σχολείων, βιβλιοθηκών, γηπέδων κλπ και γενικά να προσπαθεί να φέρει ένα κόσμο ασφαλή όχι μόνο για τα παιδιά και τα εγγόνια της αλλά για όλα τα παιδιά του περιβάλλοντός της. Την είδαμε ακόμη στην Ευρώπη και την Αμερική να πολεμά την δουλειαν και την αγρίαν εκμετάλλευση των μικρών παιδιών από επιτήδειους. Την είδαμε στους πολέμους να δίδει ότι είχε και δεν είχε για την περίθαλψη των τραυματιών και όλων όσοι υπέφεραν, την είδαμε παντού όπου υπήρχε πόνος και δυστυχία.

Αυτά και άλλα πολλά που συνάντησεν η γυναίκα σαν άνθρωπος στη ζωή της δεν μπορούσαν παρά να την ξυπνήσουν και να την κάμουν να θέλει να προσφέρει ακόμη περισσότερα για το καλό όλων των ανθρώπων. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό που απεφάσισε να κάμει δεν είναι για να συγκρουσθεί με τον άνδρα τον οποίον θα συνεχίσει να αγαπά και να εκτιμά, αλλά για να δημιουργήσει ένα δεσμό συνεργασίας μαζί του ο οποίος θα προσφέρει μια καλύτερη ζωή στον πλανήτη μας. Επίσης πρέπει να αποφάσισε να κάμει αυτό που κάμνει όχι γιατί θεωρεί την πατροπαράδοτο ασχολίαν της οικοκυράς σαν υποτιμητική, αλλά γιατί η κοινωνία μας χρειάζεται τα ειδικά της ταλέντα σε πολλούς τομείς.

Νομίζω πως όλοι συμφωνούν ότι η Γυναίκα δύναται να προσφέρει πολλά στον τομέα της ειρήνης, της διάσωσης του περιβάλλοντος, στην οικονομία ακόμη και στην πολιτική. Μαζί με τον άνδρα μπορεί και πρέ-