

βα, το λείψανο του καθώς και το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο βρήκε μετά από όραμα ο Αρχιεπίσκοπος Σαλαμίνας - Κωνσταντίας Ανθέμιος γύρω στο 488 μ.Χ. όταν η εκκλησία Αντιοχείας δια του Πατριάρχου Πέτρου ζητούσε τον έλεγχο της Κυπριακής με την δικαιολογία ότι η Κύπρος είχε δεκτεί το χριστιανισμό από την Αντιόχεια. Ο Ανθέμιος μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη το ευαγγέλιο που βρήκε στον τάφο του Βαρνάβα και απέδειξε την αποστολικότητα της Κυπριακής εκκλησίας. Έτσι ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ζήνων (474-491 μ.Χ.) καθιέρωσε το αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.

Το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα βρίσκεται στο κατεχόμενο κομμάτι του νησιού σε λίγη απόσταση από την αρχαία Σαλαμίνα εκεί είναι και ο τάφος του.

Η μνήμη του τιμάται στις 11 του Ιούνη.

Παρά τους διωγμούς η εκκλησία της Κύπρου στέριωσε και στελεχώθηκε με επισκοπές που έδρευαν σε όλες τις πόλεις. Και το 325 μ.Χ. εκπροσωπήθηκε στην σύνοδο της Νίκαιας με δικούς της Ιεράρχες. Όμως από το 313 μ.Χ. με το διάταγμα του Μεδιολάνου για την ανεξιθρησκεία η χριστιανική πίστη οδηγείται σε μια πορεία νίκης και θριάμβου.

Το 330 μ.Χ η ρωμαϊκή αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική με έδρα την Κωνσταντινούπολη και Δυτική με έδρα την Ρώμη. Αυτό οριοθετείται με το τέλος της αρχαιότητας και την νίκη της νέας θρησκείας.

---

### **Στον εγγονό μου Αντρέα**

---

Καλώς όρισες Αντρέα  
καλώς ήρθες εις την γη,  
να το ξέρεις είν' ωραία  
κι' έχει γλύκες η ζωή.  
Μια σταλιά μικρό παιδάκι  
μπήκες μέσα στην ζωή,  
μοιάζεις σαν χελιδονάκι  
που πρωτοκελαϊδεΐς.

Λουλουδάκι μυρισμένο  
ήρθες μέσ στον χιονιά  
σαν δεντράκι ανθισμένο  
στην δική μας γειτονιά.  
Καλώς ήρτες εγγονάκι  
στην δική μας την γενιά,  
όμορφο παλληκάρι  
Άγγελε χωρίς φτερά.

Ανδρέας Παναγίδης