

φόρους ερωτήσεις του τε κ. Ι. Παυλίδου και των δημοδιδασκάλων, επείσθησαν άπαντες οι ακροαταί ότι, η ειρημένη διδάσκαλος ειργάσθη σάκνως, καίτοι ηπειλείτο η πρόδος υπό των πολλών απουσιών, ας εν τη διδακτική ομιλία της, η διδάσκαλος εξέθεσεν».

Εξάλλου, σχετικό με την κατάσταση της εκπαίδευσης στην Κυθρέα - το έτος 1895 - είναι και το παρακάτω δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΥΑΓΓΟΡΑΣ» της Λευκωσίας, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 1895, απο το οποίο αντλούμε τη βασική πληροφορία ότι, κατά το έτος αυτό, λειτούργησαν στην Κυθρέα, ένα Παρθεναγωγείο και δύο Αρρεναγωγεία: «Μας γράφουν εκ Κυθραίας, 3 Αυγούστου 1895. Αι εντυπώσεις περί των εξετάσεων των εν Κυθραία σχο-

λών, ενός Παρθεναγωγείου και δύο Αρρεναγωγείων. Από τας ερωτήσεις και ευστόχους απαντήσεις των διδασκάλων και μαθητών, καταφαίνεται ότι, αμφοτέροι, διδάσκαλοι και μαθηταί, εξετέλεσαν το καθήκον των, εν αυταπαρνήσει. Ως και οι κ. Επίτροποι, εμερίμνησαν δεόντως, περί της οικοδομής υγιεινών και περικαλλών αιθουσών. Υπερήδομαι, βλέπων πανταχού της φιλότατης Πατρίδος, αναγεννώμενον τον έρωτα των γραμμάτων και της ελευθερίας. Και η ωραία Κυθραία, ης γονείς και άπαντες οι κάτοικοι, εάν δείξωσι πλειώ φιλομάθειαν, φιλοκαλίαν και συνδυάσωσι τα ηθικά ταύτα, με τα θεία δώρα του Χρυσόφρου Πακτωλού της, αδιστάκτως, θέλει καταστή, ως μία επίζηλος Κωμόπολις της Ελβετίας».

Τράπεζα Ζωής

Συ που ψάχνεις για να βρεις
νέα Τράπεζα Ζωής
και σ' αυτή να καταθέσεις
τη δική σου τη ζωή,

δες, ψηλά στον ουρανό
τον Πανάγαθο Θεό,
που 'ναι Κύριος της γης
χορηγός της αρετής.

Με Αυτού τη θεία χάρη
πάλι ορθός θε να σταθείς
και της προσφυγιάς τα βάρη
με κουράγιο θα κρατείς,

ώσπου να' ρθει άγια μέρα
στο χωριό σου να γυρίσεις
και με λεύτερο αέρα
τη ζωή ν' αρωματίσεις.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΗΣ