

Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΝΟΣΟΣ ΚΡΟΥΠ (!) - ΤΟ 1896 - ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΘΡΕΑΣ

Κώστας Ζ. Γιαννός

Από την εφημερίδα «Ευαγόρας» της Λευκωσίας ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1896, αντλούμε τη σημαντική πληροφορία, ότι το έτος αυτό ενέσκηψαν δύο μεγάλα κακά στην περιοχή Κυθρέας. Το πρώτο και μεγαλύτερο κακό, ήταν η θανατηφόρος νόσος, που οι τότε αρμόδιοι ονόμασαν Κρουπ (!) και η οποία προσέβαλλε τα μικρά παιδιά, με διαστάσεις μάλιστα επιδημίας. Το δεύτερο κακό, ήταν η θανατηφόρος νόσος, που προσέβαλλε τα ζώα. Και οι δύο μεταδοτικές ασθένειες, τόσο η επιδημία, όσο και η επιζωωτία, εκδηλώθηκαν ταυτόχρονα και μόνο στην περιοχή Κυθρέας.

Οι γονείς των μικρών παιδιών, ήταν αναστατωμένοι και πολύ τρομαγμένοι. Τα σχολεία που λειτουργούσαν τότε - το Αρρεναγωγείο Αγίου Ανδρονίκου και το Παρθεναγωγείο Αγίας Μαρίνης - έκλεισαν, για να εμποδισθεί η εξάπλωση της επιδημίας στα παιδιά. Για την αντιμετώπιση της νόσου αυτής, δεν υπήρχε ούτε γιατρός, αλλά ούτε και τα στοιχειώδη φάρμακα.

Οι κάτοικοι της Κυθρέας, απέστειλαν σχετική αναφορά, προς την αποικιοκρατική διοίκηση, αλλά οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές, έδειξαν, ως συνήθως, πλήρη αδιαφορία.

Για την αλήθεια των όσων αναφέρονται πιο πάνω, παραθέτουμε αυτούσιο, το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΥΑΓΟΡΑΣ» της Λευκωσίας ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 1896 με τίτλο ΕΠΙΖΩΩΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ.

«Έγραψαν ημίν εκ Κυθρέας: «Δύο με-

γάλα καθ' ημών ενέσκηψαν κακά δεκατίζοντα παιδιάς και κτήνη. Τα μικρά τέκνα μας προσβάλλονται υπό νόσου θανατηφόρου ήν οι ειδότες ονομάζουσι Κρουπ (!) τα δε κτήνη υπό θανατηφόρου επιζωωτίας, ιδίως οι βόες.

Ο κ. Πρόεδρος της Επιτροπής του Αρρεναγωγείου του Αγίου Ανδρονίκου και του Παρθεναγωγείου της Αγίας Μαρίνης, διάταξε και εκλείσθησαν προσωρινώς αμφότερα τα παιδευτήρια ταύτα προς περιστολήν της μεταδόσεως της επιδημίας μεταξύ των παιδων. Οι γονείς πάντες είναι περίτρομοι στερούμενοι ιατρού και προχείρων φαρμάκων. Προς την κυβέρνησιν απεστάλη αναφορά την 14/26, αλλ' ουδεμία μέχρι τούδε παρεσχέθη επικουρία».

ΤΟ ΔΩΡΟ

Ο καινούργιος χρόνος φθάνει
με τα δώρα τα πολλά
κι η καρδιά μου πάει να σκάσει
απ' την τόση της χαρά.
Περιμένω να μου φέρουν
πολλά δώρα οι συγγενείς,
μα κι οι φίλοι να προσφέρουν
κι οι καλόψυχοι γονείς.
Ποιος απ' όλους θα μου φέρει
το πιο ωραίο κι ακριβό
που ποθούν σ' όλα τα μέρη;
Λευτεριά! Μ' αυτή να ζώ.

Γ. Κοκίς