

Είναι βέβαιο ότι θα συρθεί και πάλι σε περιπέτειες με απρόβλεπτες συνέπειες για να υπερασπίσει την ειρήνη στην περιοχή. Θα εξαναγκασθεί από τα Σκόπια αν η Ε.Κ. και ο ΟΗΕ τα ενθαρρύνουν με την αναγνώριση του ονόματος της «Μακεδονίας». Θα απειλούνται μόνιμα τα σύνορα της Ελλάδας και ας μη λησμονούν οι φίλοι μας Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι σήμερα και δικά τους σύνορα.

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Κ., ΝΑΤΟ, ΚΑΙ  
ΟΗΕ ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟΥΣ

Η ανεκτικότητα για τόσα χρόνια της Ελλάδας, για τους λόγους που εξηγήθηκαν πιο πάνω, που αποδεικνύεται σήμερα

λανθασμένη, έχει αποθρασύνει τα Σκόπια, που ενθαρρύνονται δυστυχώς και από την αμφιρρέπουσα στάση μερικών Ευρωπαίων. Αν παρ' ελπίδα η ανιστόρητη αυτή διεκδίκηση της Δημοκρατίας των Σκοπίων υιοθετηθεί και από τον ΟΗΕ, με το να γίνει δεκτή με το όνομα Μακεδονία, θα αποτελέσει τούτο επιβράβευση μιας επεκτατικής πολιτικής σε βάρος του κράτους μέλους της Ε.Κ. και μέλους του ΟΗΕ και θα γίνει αιτία νέων αιματηρών πολέμων. Αν η διεθνής κοινότητα επιτρέψει να μπαίνουν στην οικογένεια του ΟΗΕ κράτη με τέτοιες σαφείς και απροκάλυπτες επεκτατικές προθέσεις και παράλογες όσο και παράνομες εδαφικές διεκδικήσεις εναντίον μελών της τότε δυναμιτίζει τα θεμέλια αυτού του ίδιου του ΟΗΕ.

---

### Ζωή

Μια σύναξη κεριών οι ύπαρξές μας  
από διάφορα μεγέθη, ψηλά, κοντά,  
χοντρά, λιγνά κεριά, άλλα που τώρα  
ανάψανε, άλλα που πάνε να τελειώσουν  
κι άλλα στην έξαρση της φλόγας τους  
κι όλα όσο πάνε λυώνουν,  
όλο μικραίνουν κι όλο χάνονται  
κι ένας καπνός απ' όλα ανεβαίνει  
θυμίαμα ως το μέγα θρόνο  
που Βούδας μ' αιγιματικό χαμόγελο  
κάθεται σταυροπόδι η άφθαρτη Ζωή.  
Άξιος κί' ευλογημένος όποιος έδωσε  
κομμάτι από τη φλόγα του να φωτίσει  
τ' αληθινό της πρόσωπο.

**ΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ**