

βωμένους Έλληνες όπως και οι Τούρκοι, κάποτε και χειρότερα.

Είναι αυτονόητο ότι για τους Καρπασίτες είναι όλοι έποικοι και κατά συνέπεια απαράδεκτοι στην πατρίδα μας. Άλλο θέμα η συμπάθεια και η συμπάραστασή μας στον αγώνα του λαού του Κουρδιστάν.

Προσπάθησα να σας δώσω μια περιληπτική και περιεκτική εικόνα για τη ζωή των Τ.κ και Τούρκων εποίκων στην Καρπασία. Το θέμα είναι ευρύτατο και οπωσδήποτε, αντικείμενο που χρήζει μελέτης και προβληματισμού. Αυτό μόνο που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι ο λαός της μαρτυρικής Καρπασίας ουδέποτε θα ανεχθεί την παραμονή και νομιμοποίηση του εποικισμού. Εποικισμός είναι και η παράνομη εγκατάσταση Τ/κ στα ελληνικά

χωριά της Καρπασίας. Με την Τ/κ μειονότητα επιθυμούμε να ζήσουμε μαζί, σεβόμενοι την εθνική, θρησκευτική και πολιτιστική τους ταυτότητα.

Τελειώνοντας, αναφέρω, από τα 41 χωριά του διαμερίσματος Καρπασίας, τα 13 με αμιγή Τ/κ πληθυσμό, δείγμα της ελληνικής και χριστιανικής καταγωγής των Τ/κ.

Άγιος Ανδρόνικος (Άγιος Ανδρονικούδιν), Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Ιάκωβος, Αυγολίδα, Γαλάτεια, Γαληνόπορνη, Κορόβια, Κρίδια, Λειβάδια, Όβγορος, Περιβόλια του Τρικώμου, Πλατανισσός.

Όλοι μαζί, ενωμένοι και ομονοούντες, στον αγώνα για Λευτεριά και Επιστροφή. Τέρμα της Πορείας μας το Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα».

Κάλλιο νάμουν στο χωρκό μου

*Ωσπόσον εννά τυρανιούμαι
μέσ' την μαύρη ξενητιά,
δίχως μάνα, δίχως τζιύρη,
δίχως τ' αδέλφια
και της Μάρως τα φιλιά.*

*Κάλλιον νάμουν στο χωρκό μου
στη δική τους αγκαλιά
τζιαι ας έτρωα
ψωμί κι ελιά.*

*Κλάψε, κλάψε μοναχός μου
κάμνω ένα ποταμό,
για να πλύνω τον καημό μου
τζιαι να βρίσκω νεπαμό.*

*Όπως την ελιά την μαύρη
έτσι εν' τζιαι η καρκιά μου,
και θα ήτανε γραφτό μου
τούτη ξενητιά η μαύρη
νάν' πάντα καύμός μου.*

*Νάμουν ένα σιελιόνι
για μικρή πορτακαλιά
νάρτω πίσω στο χωρκό μου
τζιαι να κτίσω μια φωλιά,
τζιαι στις Μάρως την αγκάλη
να χορτάσω τα φιλιά.*

ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(από την Κυθρέα, και τώρα στην Αμερική)