

ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ

Συμπληρώθηκαν 63 χρόνια από το Κίνημα της 21ης Οκτωβρίου 1931, Ήταν ημέρα Τετάρτη όταν άρχισαν στις 3 μ.μ. να κρούουν οι καμπάνες των εκκλησιών. Χιλιάδες λαού συγκεντρώθηκαν στην Εμπορική Λέσχη, στην οδό Λήδρας δια να ακούσουν τους βουλευτές του που είχαν παραιτηθεί από το Νομοθετικό Σώμα. Αφού μίλησαν οι βουλευτές Γεώργιος Χατζηπαύλου, Σταύρος Σταυρινάκης, Ν. Κλ. Λανίτης και Θεοφάνης Θεοδότου, απεφασίσθη όπως βουλευτές μεταβούν στο κυβερνείο και παραδώσουν στον κυβερνήτη Σερ Ρόναλ Στορς ψήφισμα των παραιτηθέντων βουλευτών, δια να το μεταφέρει στην αγγλική κυβέρνηση, που θα αναχωρούσε την επόμενη 22.10.1931 για το Λονδίνο.

Ο λαός σε μια ειρηνική πορεία ακολούθησε τους βουλευτές του προς το κυβερνείο. Εζήτησαν οι βουλευτές να συναντήσουν τον κυβερνήτη, αλλά εκείνος ηρνήθη να τους συναντήσει. Εξήλθε, τότε, στον εξώστη ο διοικητής Λευκωσίας Χαρτ Ντέιβις και διέταξε τη διάλυση του πλήθους. Ο λαός ηρνήθη να διαλυθεί.

Τη στιγμή εκείνη ο δεκαεξάχρονος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ Ονούφριος Κληρίδης εξ Αγίου Θεοδώρου Αγρού κρατώντας ελληνική σημαία ανήλθε στην οροφή του κυβερνείου κατέβασε την αγγλική σημαία και ύψωσε την ελληνική. Τότε, ο Χαρτ Ντέιβις διέταξε την Αστυνομία να πυροβολήσει στον αέρα προς εκφοβισμό του λαού.

Μια σφαίρα κτύπησε τον Ονούφριο

Νίκος Καρύδης

Κληρίδη, όστις έπεσε αιμόφυρτος από τη στέγη και μεταφέρθη αμέσως εις το Γενικό Νοσοκομείο. Ο λαός εξεμάνη και έβαλε φωτιά δια να κάψει τελικά το κυβερνείο. Ο κυβερνήτης και οι συνεργάτες του έφυγαν από το πίσω μέρος προς το Στρόβολο. Ενώ το κυβερνείο έπαιρνε φωτιά ο λαός διελύθη. Την επόμενη 22.10.1931 ο Ονούφριος Κληρίδης απέθανε στο Νοσοκομείο. Όλοι οι κώδωνες των εκκλησιών έκρουσαν πένθιμα και σε όλα τα σωματεία, οικίας και καταστήματα υψώθηκαν μεσίστιες ελληνικές σημαίες. Η κηδεία έγινε την Παρασκευή, 23.10.1931, εις την Φανερωμένη, προϊσταμένου του αρχιεπισκόπου Κυρίλλου Γ'.

Από τη Φανερωμένη προς το Παλαιό Νεκροταφείο όπου ετάφη, χιλιάδες λαού μετείχαν της πομπής. Επί κεφαλής της πομπής ευρίσκοντο ο αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ', ο δήμαρχος Θεμιστοκλής Δέρβης και οι βουλευτές.

Κατά γενική ομολογία η κηδεία εκείνη υπήρξε η μεγαλύτερα μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Πέρασαν 30 χρόνια 1931-1960 και σχεδόν είχε ξεχασθεί, αφού και μνημόσυνα δεν ετελούντο. Στις 19.1.1961 (ημέρα εορτής του Μακαρίου), με ανοικτή μου επιστολή στον Τύπο προς το Μακάριο και το δήμαρχο Θ. Ν. Δέρβη έκαμνα εισήγηση όπως ανεγερθεί προτομή του Ον. Κληρίδη. Στις 20.10.1961 τέλεσα το μνημόσυνό του στην εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνος