

όρια της θεσμικής παρέμβασης του ΟΗΕ στο Κυπριακό ζήτημα, 1974-1988, Εκδόσεις ΚΥ.Κ.Ε.Μ, τόμος 5, Η διεθνής πτυχή του Κυπριακού, πρακτικά Σεμιναρίου, Λεμεσός, 1989 σελ. 21.

2. Μαρκίδου Βάνιας, Κυπριακό-Τουρκική πολιτική και προοπτικές για το μέλλον, στον ίδιο τόμο, σελ. 43.

3. Της ίδιας, σελ. 44.

4. Εισήγηση του εκπροσώπου της ΕΔΕΚ κ. Τάκη Χατζηδημητρίου, στον ίδιο τόμο, σελ. 154.

5. Πάρι Κίτσιου, Η Βρετανική πολιτική στο Κυπριακό, στον ίδιο τόμο, σελ. 65.

6. Χαιρετισμός του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου στο ΙΖ Παγκύπριο Συμπόσιο των Εταιρι-

κών Σχολείων ΟΥΝΕΣΚΟ Μέσης Παιδείας. «Απόστολος Βαρνάβας», τόμος ΝΕ', τεύχος 4 Λευκωσία, 1994, σελ. 199.

7. Βλ. περισ. Κρατερού Ιωάννου, στο ίδιο κείμενο, σελ. 24 και Σβιέτο Γιομπ, Κύπρος-Κίνημα των Αδεσμεύτων, στον ίδιο τόμο σελ. 36.

8. Εισήγηση του εκπροσώπου του ΔΗΚΟ κ. Στάθη Κιττή, στον ίδιο τόμο, σελ. 148.

9. Του ίδιου, σελ. 149.

10. Εισήγηση του Εκπροσώπου του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αλέκου Μαρκίδη, στον τόμο του ΚΥ.Κ.Ε.Μ. Ομοσπονδία και Κυπριακό, Προϋποθέσεις, προβλήματα, προοπτικές, β' έκδοση, Λευκωσία 1990, σελ. 137.

Ο πρόσφυγας

7/3/1975

*Της Κύπρου είμ' ο πρόσφυγας, γι' αυτό και δεν στεριώνω,
μου πήρανε τα έχει μου, κλαίω και μαραζώνω,
σαν το θεριό το άγριο εις τες σπηλιές κοιμάμαι,
ξυπνώ με δάκρυα το πρωί, τον τόπο μου θυμάμαι.
Ο πρόσφυγας είμαι εγώ από την Μεσαρκά
κι' εδώ κι' εκεί γυρίζω στους λόγγους, στα βουνά,
δεν έχω στέκκι να σταθώ, ή δέντρο ν' ακουμήσω,
ούτε και σπίτι μ' άφησαν μέσα να κατοικήσω.
Τον ουρανό για σκέπη μου, την γη έχω για στρώμα
για μαξιλάρι πάντοτε την πλακουτή κοτρώνα,
μου φέγγουν τ' άστρα τ' ουρανού, μου φέγγει το φεγγάρι,
τρώγω το αγριόμελο, τρώγω της γης χορτάρι.
Για συντροφιά και φίλο μου έχω τ' αηδονάκι,
πίνω το γάργαρο νερό που τρέχει στο ριάκι
και νοσταλγώ πότε θαρθεί η ευλογημέη μέρα
να πάω εις τον τόπο μου να ζήσω ευτυχισμένα.*

ΑΝΔΡΕΑ ΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΔΗ