

## Γνωμικά, σχετικά με το δάσκαλο και το σχολείο, την παιδεία και την αγωγή

Ο δάσκαλος, μοιάζει με τη λαμπάδα του παπά, στην Ανάσταση. Λιώνει, δίνοντας φως.

«Κουρτίδης»

Το διδασκαλικό επάγγελμα είναι μια πνευματική λειτουργία, μια επαφή ψυχών, μια μεταλαμπάδευση φωτιάς, από την ψυχή του δασκάλου στην ψυχή των παιδιών.

«Δελμούτος».

Το παιδί διαβάζει συνήθως καλλίτερα το μυαλό του δασκάλου, παρά ο δάσκαλος την καρδιά του παιδιού.

«Λερμοντώφ»

Όποιος ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή.

«Ουγκώ».

Το σχολείο θέλει να τ' αγαπήσεις ολόθερμα. Θέλει να το συντρέξεις μ' όλη σου τη δύναμη. Τότε και μόνον τότε σκορπίζει τ' άρωμά του. Χύνει τη θαλπωρή του, που θα σε ζεσταίνει. Διαλύει τα μαύρα σύννεφα, που σκεπάζουν το μυαλό του ανθρώπου.

«Ζαφειρόπουλος».

Το καλύτερο βιβλίο είναι ανίκανο να ωφελήσει, όταν διαβάζεται επιπόλαια.

«Σενέκας».

Τα βιβλία είναι αθάνατα τέκνα, που θεοποιούν τους πατέρες τους.

Επιμέλεια: Σταυρούλα Γιαννού

«Πλάτων».

Τα βιβλία μας κληροδοτούν αφθονία ωραίων συλλογισμών των μεγάλων σοφών. Δίνουν φωνή στους νεκρούς, που έχουν σιγήσει.

«Μογκέφαλος»

Η παιδεία είναι διττή, η της κεφαλής και του στήθους. Η μεν τελειοποιεί τας διανοητικές δυνάμεις, η δε τας ηθικές.

«Κοραής»

Η καλή αγωγή της νεότητος είναι το πρώτο θεμέλιο της ανθρώπινης ευδαιμονίας.

«Leibnitz»

Ο άνθρωπος έχει ένα μόνο τύραννο· την αμάθεια.

B. Ουγκώ.

Η ζωή μορφώνει. Όλοι μορφώνουν όλους.

«Κρίκ»

Τα γόνατα της μάνας είναι τα θρανία, που παίρνουν τα παιδιά, τη μεγαλύτερη αγωγή.

«Χρυστόστομος»