

Η ελευθερία ως υπέρτατο αγαθό για τους Έλληνες

Υπέρ της ελευθερίας και γι' αυτή και υπέρ αυτής εμπνεόμεθα και εσμέν, ζούμε και αποθνήσκομεν, παλεύουμε και δεν γονατίζουμε, δεν προσκυνάμε και δεν παραδιδόμεθα και γι' αυτό και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο Άγγλος Πρωθυπουργός Σερ Ουϊνστον Τσέρτσιλ είπε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, αφού οι Έλληνες με το ΟΧΙ του 1940 πολέμησαν το φασισμό στα βουνά της Πίνδου και έγραψαν το Αλβανικό έπος. Παράλληλα η Κρήτη πρόβαλε σκληρή και επική αντίσταση κατά των Γερμανών και μετά την κατοχή η εθνική αντίσταση με τους ηρωισμούς και τις θυσίες της ανάδειξε τους Έλληνες εκεί όπου επέβαλλε η κληρονομιά του παρελθόντος. Με παραδείγματα το Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, τον Κωνσταντίνο Παλαιόλογο και τους μάρτυρες κατά την πολιορκία και την πτώση του Βυζαντίου το 1453 και τελικά με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς στους Τούρκους και το θάνατο 1821 με τον Κολοκοτρώνη και το Μακρυγιάννη, τη λευτεριά και εθνική ανεξαρτησία που ακολούθησαν. Αυτή ήταν η επιταγή της ιστορίας και αυτό θύμιζε στους συμμάχους μετά από πενήντα χρόνια ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος κάτι που αυτοί λησμόνησαν κατά τους πρόσφατους γιορτασμούς για την αντιφασιστική νίκη.

Ο Διονύσιος Σολωμός στον «Ύμνο για την Ελευθερία» αναφέρεται σε αυτή και την υμνεί με τα παρακάτω λόγια: «Και

Ιάκωβος Ζορζής

συ θάνατη, ω εσύ θεία που ό,τι ηθέλεις το μπορείς, μες στον Κάμπο Ελευθερία ματωμένη περπατείς». Την βλέπει βγαλμένη από τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδρειωμένη Χαίρε, ω Χαίρε ελευθεριά.

Για την Κύπρο οι νέοι που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την Ένωση της με την Ελλάδα, αποτελούν φωτεινό σημείο αναφοράς και η μνήμη τους δεν σβήνει ποτέ. Γι' αυτό και αθάνατοι έμειναν ο Αυξεντίου, ο Μάτσης, ο Δράκος, ο Πατάτσος, ο Παλληκαρίδης, ο Καραολής, ο Μαυρομάτης και όλοι οι άλλοι ήρωες της ΕΟΚΑ που πολέμησαν τον Άγγλο δυνάστη για τη λευτεριά της Κύπρου, για να γίνει η Κύπρος κομμάτι της Ελλάδος.

Για την Κυθρέα, οι εθνικοί αγώνες υπέρ ελευθερίας και βωμών θυσίας παλληκαριά υπάρχει γραμμένη στην ιστορία οι ήρωες είναι πολλοί μεταξύ αυτών ο Σπύρος Χατζηγιακουμής που δεν υπέκυψε στα βασανιστήρια των Τούρκων επικουρικών το 1955-59 και πέθανε από αυτά μη προδίδοντας τους αντάρτες που τροφοδοτούσε. Στην εισβολή των Τούρκων το 1974 ένας από αυτούς που έπεσαν ήταν και ο Σταύρος Σταυράκης γιος του Κοινοτάρχη της Χρυσίδας, που σκοτώθηκε εις το Τζιάος και τόσοι άλλοι που δε θα λησμονηθούν ποτέ.