

---

**ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ**

16-10-1988 έγινε πορεία και εκδήλωση προς την αγαπημένη και κατεχόμενη Μόρφου. Κι άλλη πορεία κάμασι και πάλιν οι Μορφίτες στην κατεχόμενη μας γη πάλιν να περπατήσουν με πίστη και με θέληση να μην την λησμονήσουν. Στ' Αστρομερίτη το χωριό στην εκκλησιά εμπήκαν παράκληση εκάμασι και λόγον εκφωνήσαν. Ο Βασιλείου Πρόεδρος κι' Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι επίσημοι όλοι τους εμιλήσαν. Παράκληση εκάμασιν για τους Αγνοουμένους Στέφανα Καταθέσανε και για τους πεθαμμένους Χαλάλι της πατρίδας μας για τούτη τη θυσία. που δώσανόλα τα παιδιά για την Ελευθερία. Όταν επροχωρήσανε στα Ηνωμένα Έθνη να δώσουνε το ψήφισμα με ελπίδα και με πίστη Εκεί είχαν εμπλοκή με την Αστυνομία κτυπούσαν και κλωτσούσαν τους με την πολλή μανία Ξυλοδαρμοί και οι κλωτσιές τίποτα δεν πτοούσιν η αγάπη εν' απέραντη τους Ιερούς τους τόπους μας να μη μας τους κρατούσιν. Η Λευτεριά κερδίζεται πάντοτε με το αίμα δεν είναι δώρο να το διουν· αυτό θα είναι ψέμα Στες όμορφες μας εκκλησιές καμπάνες να κτυπούσι Όχι να στήσουν μιναρέ χότζηδες να φωναύσι Μόρφου μου Όμορφο Χωριό πούσαι ζωγραφισμένο και μες τες πρασινάδες σου ήσουνα σκεπασμένο όμορφη μου κωμόπολις πούσαι στην πεδιάδα και σε σκεπάζουν οι ανθοί η τόση πρασινάδα πολλά επεθυμήσαμε να πάμεν εις του Μόρφου ναδούμε τζιειν τες ζωγραφιές και τους αρχαίους Σόλους Τζιειν το ωραίο θέατρο που σαν της Σαλαμίνας τζιαι η ωραία η εκκλησιά μόνα τους απομείναν Άγιε μου Μάμαντα που είσαι καβαλλάρης τζιαι το λιοντάρι μέρωσες με τη δική σου χάρι παρακαλώ σε πάντοτε δια να μεσιτεύσης τζιαι ούλα τούτα τα κακά να τα εξολοθρεύσης να πάμεν εις τους τόπους μας ήσυχα να περνούμε εκεί που γεννηθήκαμε ποτέ δεν τα ξεχνούμε.

**ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**  
Πρόσφυγας από την Αμμόχωστο