

θούν να κερδίσουν τις καρδιές όλων των ανθρώπων που κατοικούν στη γη και θέλουν να γίνουν Άτλαντες δηλαδή γιοί του Ουρανού και της Γης και όχι υπηρέτες τους.

Πότε επιτέλους θα καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι Βασίλισσα όλων των αρετών και της Γης που ζούμε είναι και θα παραμείνει η Δικαιοσύνη γιατί μόνο αυτή ξέρει να περιθάλλει τα θύματα της και να τα οδηγεί στον δρόμο του καλού και της αλληλοκατανόησης. Ναι η Δικαιοσύνη που βρίσκεται στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δίκαιο αυτή και μόνο αυτή ξέρει πως να σώζει την ειρήνη και τη δικαία κατανομή του πλούτου, αυτή και μόνη μπορεί να φέρει ευτυχία στον

πλανήτη μας. Ενώ η απουσία της όχι μόνο βλάπτει και καταστρέφει αλλά υπάρχει κίνδυνος να φέρει το τέλος του πλανήτη μας.

Ας ελπίσουμε ότι το μήνυμά μας που πρέπει να είναι και μήνυμά όλων των λαών θα ακουσθεί από αυτούς τους ισχυρούς της γης και θα κάμουν ότι μπορούν για να λύσουν όλα τα προβλήματα οικονομικά και πολιτικά που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα με ειρηνικά μέσα.

Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πάψουν επιτέλους να σκέφτονται και να προετοιμάζονται για πυρηνικούς πολέμους και θα αρχίσουν να σκέφτονται την αξία της ζωής που βρίσκεται μέσα στους νόμους της Δικαιοσύνης.

---

## ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

17 Αυγούστου 1995

Πρόεδρο και Μέλη

Σωματείου ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Αγαπητοί φίλοι,

Παρακαλούμε δεχθείτε τις θερμές μας ευχαριστίες και την εκτίμησή μας για την ενεργό συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις για τους Αγνοουμένους μας, που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία των μαύρων επετείων.

Η προθυμία σας να συμβάλετε με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία των εκδηλώσεων μας συγκινεί ιδιαίτερα και μας ενδυναμώνει στον ανθρωπιστικό μας αγώνα για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων μας.

Φιλικά

( ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΔΗΣ )

Πρόεδρος