

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

A.M. Δημητριάδης

Αφορμή για το παρόν μου σημείωμα μου έδωσαν οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να εκτιμήσω τα κάλλη της Δημοκρατίας τα θεμέλια της οποίας έθεσεν ο σοφός Σόλων πρίν 2600 χρόνια.

Όπως είναι γνωστό ο σοφός Σόλων ο οποίος δικαίως κατετάγη μεταξύ των επτά σοφών της αρχαίας Ελλάδας απο οικονομικής απόψεως ανήκε στη μεσαία τάξη και με την νομοθεσία και την φορολογία που πρότεινε, έκαμε ότι μπορούσε ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά της ζωής ανεξαρτήτως της τάξεως που ανήκαν.

Όμως χρειάστηκαν να περάσουν πολλά χρόνια για να φθάσουν στον σημερινόν θρίαμβον της λαϊκής θέλησης και της επιβολής της. Γιατί εν τω μεταξύ γεννήθηκαν οι αποικιοκράτες και ιμπεριαλιστές οι εθνικιστές και οι δικτάτορες, οι φανατικοί και οι υπερπατριώτες που ήξεραν μόνο να μισούν και να εμποδίζουν τον νόμον της εξέλιξης για μια ισοζυγισμένη ζωή.

Είδαμε ακόμη να γεννιούνται λαοί που έχαναν την υπομονή τους και ήθελαν να επιβάλουν το νόμο της εξέλιξης για μια δίκαιαν κατανομή του πλούτου αμέσως, αλλά και αυτοί δεν τα κατάφεραν. Γιατί και αυτοί αγνόησαν την σοφίαν της Δημοκρατίας όπως την περιέγραψεν ο σοφός Σόλων και η οποία έχει ως ακολούθως:

“Αρχή της Σοφίας το σέβας προς την Πλειοψηφίαν στην οποίαν εμείς οι Έλληνες προσθέσαμε και το “Φωνή Λαού, Φωνή Κυρίου”

Γι’ αυτό είδαμε τα τελευταία 5 χρόνια ακόμα και αυτά τα σοσιαλιστικά καθεστώτα στην Ανατολική Ευρώπη να καταρρέουν γιατί όλοι οι λαοί της περιοχής αυτής ήθελαν να γνωρίσουν τη λάμψη της Δημοκρατίας κι αυτοί που είχαν χάσει για πολλά χρόνια.

Εμείς οι Κύπριοι είχαμε την ευκαιρία πρόσφατα να δούμε πιο παραστατικά τι παθαίνουν αυτοί που δεν ακούουν ή δεν σέβονται τη φωνή του λαού με την υπόθεσιν του Παγκράτιου. Είδαμε με τα μάτια μας να κινδυνεύει η γαλήνη και το οικοδόμημα της Εκκλησίας, είδαμε τον άνθρωπο να επαναστατεί και να αγριεύει μέχρι που να ακουστεί η φωνή του η οποία έστω και προσωρινά έχει ακουστεί.

Εάν δε πάμε 50 χρόνια πίσω όταν η Ελλάδα μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον και την Γερμανική Κατοχή προσπαθούσε να βρεί τον εαυτό της λόγω της προσωρινής “Κοίμησης της Δημοκρατίας” είδαμε τον Έλληνα να σκοτώνει τον Έλληνα και να οδηγείται προς την καταστροφή μέχρι που ευτυχώς ξύπνησε απο το βαθύ της ύπνο η Δημοκρατία για να τα καταφέρει ευτυχώς να σώση όχι μόνο αρκετές ζωές αλλά και την ίδια την ιδική της ζωή.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η Δημοκρατία έχει ακτίνες πολύ μεγάλες που βοηθούν τον άνθρωπον να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο. Η Δημοκρατία επίσης ξέρει να συμβαδίζει με την μοίρα κάθε λαού και ξέρει να βοηθά τη ζωή να πάρει μίαν καλύτερη μορφή.

Για να βοηθήση τον νόμον της εξέλιξης εγέννησε τα κόμματα μέσω των οποίων ακούεται η φωνή του λαού είτε αυτά ανήκουν στην Κυβέρνηση ή την αντιπολίτευση. Γι’ αυτό όλα τα κόμματα είναι αναγκασμένα και έχουν υποχρέωση να σκέφτονται πάντοτε την ελευθερία και την ευημερίαν του λαού απο τον οποίον επιήραν την ψήφον του.

Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε όλα τα κόμματα εμείς οι πρόσφυγες είναι να ακούουν πάντοτε τη φωνή του λαού γιατί αυτά που την ακούουν δικαιώνονται, ενώ εκείνα που δεν την ακούουν αργά ή γρήγορα απομονώνονται. Να θυμούνται δε πάντοτε τα κακά που έφερε στην Ελλάδα και την Κύπρο μας η δικτα-