

και οικονομικά συμφέροντα τους, έστω και αν αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις συνεπάγεται παράφορη καταστροφή των αρχών του ΟΗΕ. Γι' αυτό δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες ότι

μια μεταρρύθμιση μελών του δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Όμως αυτή θα πρέπει να επιδιώκεται διαρκώς έστω και αν αυτή θα επιτυγχάνεται μέσα από μια αργή, βασανιστική και δύσκολη πορεία.

ΚΥΘΡΕΑ

Όμορφοι Χύτροι τ' Άλεδρου, Χαλεύκασης κεντήδι,
στις ασημόφυλλες ελιές, χωμένη είσαι στολίδι
Λιοτρίβια και νερόμυλους, γεμάτη είν' η ποδιά σου,
και καρποφόρα σου η σοδειά, χρυσάφι η αγκαλιά σου.

Δένεις του Πενταδάκτυλου, τις κορυφές πλοκάμι.
κι αδρή κορόνα στα μαλλιά του Διγενή απαλάμη.
Μαγεύτρα φύση εξωτική, σ' έχει στεφανωμένη
κάμπος χρυσός και πράσινος, λόφοι συνταιριασμένοι.

Ρίζεις σπιτάκια όλ' αρχοντιά, στο πράσινο ριγμένα,
σε βουκεμβίλιες, γιόκλημα, σε ροδαριές κρυμμένα,
περικλοκάδια με κισσούς, μ' αφροντισιά πλεγμένα,
φούλια και κρίνα γιασεμιά, μεθυστικά ανθισμένα.

Γίγαντας Κεφαλόβρυσος, χωμένος στα πλατάνια
θεριό νερό κελαρυστό, με κρύσταλλο ζωντάνια,
χύνεται μες στα σπλάχνα σου, δροσίζει την καρδιά σου,
δίνει ζωή στη σάρκα σου, φλογίζει τα παιδιά σου.

Μικρά Ξωκλήσια Παναγιές ναι, Χρυσογαλακτούσες,
σου απαλοδένουν τις πληγές, Κυθρέα, γλυκοθωρούσες.
Παναγιά η Χαρδακιώτισσα σε σκέπει στην ποδιά της,
χρονιές είν' αλειτούργητη, θόλωσε η αγνή ματιά της.

Στη Βώνη ο Άη-Γιώργης σου πανώριος καβαλλάρης,
σφιχτοπατάει το θεριό, με τ' αργυρό κοντάρι.
Τα πανηγύρια στέρεψανεις την αγιά Μαρίνα,
αφέντρα των μικρών παιδιών, λυπήσου εμάς και κείνα

Ανδρούλα Νεοφύτου-Μούζουρου