

ΘΡΕΑ» που καταστικά με άξια καθοδήγηση και εκλελεγμένη διοίκηση από τον κόσμο της Κυθρέας και των περιχώρων αυτής, σηκώνει ψηλά το λάβαρο της τιμής και του καθήκοντος και φωνάζει όχι στα σχέδια των ξένων που ξεγράφουν πατρίδες και δικαιώματα και εκχωρούν εδάφη στον κατακτητή. Δείγμα ακόμη της δημοκρατίας που επικρατεί στο Σωματείο εί-

ναι ότι με συνέδρια δημοκρατικά και με εκλογές ανέδειξε δύο προέδρους τον Πέτρο Στυλιανού 1975-80 και το Χριστόδουλο Πέτσα από το 1980 έως σήμερα, αγωνίστηκαν για την επιστροφή και τη δικαίωση του λαού μας.

Αυτά νομίζω δείχνουν ότι η Κυθρέα είναι μια δημοκρατική κοινότητα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 1619 ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

Οι γονιοί των αγνοουμένων μας κλαίουν κι αναστενάζουν
που έχασαν τ' αγαπημένα τοαυς παιδιά κι από καρδιάς σπαράζουν
Είναι μεγάλος ο καημός είνα βαρειά η λύπη
να βρίσκεται στη ζωή ο γονιλός κι ο γιόκκας του να λείπει
Άραγε που να βρίσκονται τόσα χρόνια τα παιδιά τους
Άραγε θα'ναι στη ζωή και κλαιν τα βάσανά τοαυς;
Ο πιο μεγάλος καημός, το πιο μεγάλο δράμα
και για τον αγνοούμενο, την πικραμένη μάνα.
Εύχομαι και προσεύχομαι για τις θλιμμένες μάνες
για να γυρίσουν τα πιαιδά στις δικές τους αγκάλες.
Προσεύχομαι εις το θεό να ελευθερωθούνσι
και να γυρίσουν στις οικογένειές τους να σφιχταγκαλιαστούσι
θα γίνει η Αστάσταση θα ξανασουντηθούνσι
Βέβαια αν ηζούσι τότε θα δώσουν τη χαρά σ' αυτούς που καρτερούσι
και κείνοι που πεθάνασι θε να μακαριστούσι.
Εύχομαι η μνήμη τους να είναι αιωνία
για κείνουν που δώσαν τη ζωή για τη γλυκιά πατρίδα
Τα κλάματα που έκλαψε η πικραμμένη μάνα
Βάλσαμο θε να γίνουσι σαν τ' ουρανό το μάννα.

Ελένη Μ. Αναστασίου